

# Byaluren

BYAFÖRENINGENS TIDNING OM LIVET I VIKEN - FÖRR & IDAG 1-2019



50



**Byaluren  
fyller 50**  
SID. 3

**Linn Grant  
byns golfstjärna**  
SID. 8

**30-talslivet på  
Engelska Villan.**  
SID. 26



# GRATTIS Byaluren 50!



FOTO: JANN LIPKA

Där satt den! Så måste det känts när Byalurens redaktion 1996 valde framsida på den nyfödda byatidningen Byaluren. Vikensönen och FN-ambassadören Gunnar Jarring tillsammans med den amerikanske presidenten George H.W. Bush utanför Vikens Hotel 1971. Det kom att bli ett svårslaget omslag, men när vi nu med stolthet presenterar Byaluren nummer 50 gör vi det med framtiden på omslaget.

Vi är tacksamma att golflöftet Linn Grant sätter Viken på kartan och på sidan åtta och nio kan du träffa vår målmedvetna och sympatiska golfstjärna.

## Rekordmycket läsning

23 år efter att Byaluren såg dagens ljus firar vi nu dess 50-nummers-jubileum med en rekordtjock utgåva. 48 sidor kärlek till vår plats på jorden, dess historia och alla spännande invånare. Vår eminente art director Clasgöran har rotat i arkiven och ger oss en återblick på alla Byalurens 50 utgåvor och är du extra nyfiken kan du läsa tidningarna som PDFer på VKB:s hemsida.

17 nummer och snart nio år efter att jag fick fatta rodret för tidningen har vår redaktion skrivit runt 500 artiklar om Viken.

I detta historiska nummer kan du ta del av över 150 foton och nära 50 artiklar om just vår by, Viken. Utöver det fina mötet med vårt blivande golfproffs Linn Grant läser vi om spanske Xaviers väg till Viken, vårt evige skyddshelgon och Frem-lab-entreprenören Carl-Fredrik Malmgren, den fortsatta berättelsen om Engelska Villans många guldkorn, fredsmäklaren Björn Brenner, Svarta Byn, nattvandrare, Karin och Filippas resa med kashmir-företaget Pillowtalk, inspirerande förebilden Nisse Stenhammar, Toleransresan lärdomar, sjöfartsmuseets utställning om ubåtsnätet i Öresund under andra världskriget, idrottsföreningarnas kommande säsong på grus, gräs och böljan den blå, kyrkans konfirmander och den otroliga stornen om Claes Kollbergs äventyr på världshaven.

Avslutningsvis kan du läsa ordförande Lotta Hördins viktiga budskap om kulturföreningens arbete. Jag vill också särskilt tacka kyrkan för att de i alla år stöttat Byaluren och alltid bidrar med värdefull läsning.

## Stötta VKB – betala din medlemsavgift!

Byaluren är Vikens Kultur- och Byaförenings present till alla Vikenhushåll. En tidning skapad av ideella krafter av bybor, FÖR bybor. Om DU älskar ditt Viken och uppskattar att fortsätta få Byaluren hem kostnadsfritt, hoppas jag att du väljer att vara medlem i VKB - byaföreningen. För små 200 kronor i medlemsavgift årligen bidrar du till att vår fantastiska byaförening kan, helt ideellt, fortsätta värna om vår historia och våra kulturskatter som Sophiamöllan, sjöfartsmuseet och Skeppargården etc.

## Tack till alla som gör det möjligt!

Avslutningsvis vill jag särskilt tacka vårt senaste redaktionstillskott för att hon väljer att ge av sig själv för Viken. Varmt välkommen till redaktionen Ea Althin Fölsch som med berättarhjärta och vass penna redan bidragit massor till tidningen... och dessutom lanserat oss på instagram (Byalurenviken). Tack Ea!

Ett sista tack går som vanligt till de människor som ställt upp i tidningen med sina berättelser och tips...och till människor som Kith och Lennie på Scratch, fotografer som Fredrik Rege och Tim Uziel som generöst delar med sig av sin tid och förstås alla andra som gör denna tidning möjlig.

Tro mig...ni är många!

Nu hoppas jag att du får en fin stund med Byaluren 50 och att du och de dina får en alldeles underbar sommar 2019.

Vi ses på Fäladen.

Olof

## Byaluren

UTGIVEN AV  
VIKENS KULTUR- OCH BYAFÖRENING.  
ADRESSER OCH ORDFÖRANDES SPALT  
FINNS PÅ BYALURENS SISTA SIDA.

### CHEFREDAKTÖR:



Olof Engvall  
olof@engvallmedia.se  
Mobil: 0736 61 20 43

### REDAKTION:



Kjell Näslund  
kjell.naslund@telia.com



Lotta Strömgren  
Jönsson  
lotta@ycap.se



Ea Althin Fölsch  
ea@folsch.se



Clasgöran Strömgren  
clasgoran@tidstudion.se  
Mobil: 0707 15 70 77



Pehr Frykman  
pehr.frykman@telia.com



Vakant  
nagon@telia.com  
*Ny medlem välkommas  
mycket av oss övriga*

FOTO: FREDRIK REGE\*  
GRAFISK FORM: TIDSTUDION  
TRYCKNING: SCRATCH

\*Då annan fotograf ej angivits.

*Foto omslag:  
Bilden av vikengolfaren  
Linn Grant ute i världen bar vi fått  
låna från Svenska Golfförbundet.*

Tips och bidrag från våra läsare är mycket välkomna. Skicka som mail till någon av adresserna ovan eller som vanligt brev till VKB:s adress som finns på sista sidan.

Annonsen är självklart välkomna tillskott till Byalurens ekonomi. Intresserade kan kontakta Clasgöran Strömgren på adressen ovan.

Annonsering erbjuds primärt företag som verkar i Viken. Undantag kan göras till att omfatta Höganäs kommun om ekonomin kräver det eller budskapet anses ha stor relevans för Vikenborna.

Priser/del av sida (ex. moms).  
1/1 = 10 000 kr, 1/2 = 5 000 kr,  
1/4 = 2 500 kr, 1/8 = 1 250 kr.

Byaluren är en medlemstidning för Vikens Kultur- och Byaförening och delas ut till samtliga Vikenbor, oavsett om de är medlemmar i VKB eller inte. VKB medfinansierar Byaluren med som mest 10 000 kr per nummer (vid behov). Övriga kostnader för att finansiera Byaluren bärs av annonserande företag och föreningar. Tidningen ska spegla livet i Viken, förr och idag. Principen är att ge historiska återblickar, cirka 40% av det redaktionella innehållet, medan nutid och framtid ges 60% av utrymmet. Innehållet byggs främst på redaktionsgruppens nyhetsjakt/nyhetsvärdering och läsarnas tips. Redaktionen beslutar till fullo om innehållet i tidningen. Byaluren har producerats sedan 1996 och har blivit ett viktigt forum för boende i Viken. Den utkommer med ett vårnummer och ett vinternummer. Tidningen produceras ideellt av en redaktionsgrupp som över tid tillförs nya medlemmar. Tidningen

produceras ideellt med undantag för forngivning och annonsförsäljning som sköts av reklambyrån Tidstudion till ett subventionerat pris. Tryck och distribution sköts av Scratch i Viken. Tidningen utkommer med 28 - 44 sidor beroende på redaktionella möjligheter och ekonomi. Utgivningsmånader: maj och november. Byaluren delas ut till dryga 2 000 hushåll och finns också på bibliotek, föreningar och butiker. Upplaga per nummer är cirka 3 000.

Stöd VKB med din medlemsavgift 200:- till Bg. 5705-4108.  
(Gäller ej dig som har elavtalet och därmed betalt medlemsavgift.)



# Men få omslag slår det första...

...i vilket fall inte vad det gäller graden av "kändisskap". På omslaget till det första numret kan vi se den tidens stora vikensöna - ambassadören och internationella fredsmäklaren Gunnar Jarring. Han står där tillsammans med den blivande presidenten i USA 1989-93. George Bush, var hans namn, och han var denna tid USA:s ambassadör i FN. På bilden ses de utanför entrén till Vikens hotell 1971.

Resten av omslagen, samt lite av innehållet i det numret kan du se på de följande sidorna. Där hittar du också artikeln om Vikens nuvarande representant i FN-skrapan, Björn Benner. Det är hans gamla klasskamrat Ea Althin Fölsch som skrivit den.





Bamse på omslaget och familjen Andréasson inuti. Redan bär var Lotta Hördin med i styrelsen för VKB. Ansvarig utgivare var då Sven Lundberg.



En av Gustav Arnes målningar på omslaget, inuti presentation av hela familjen Arne: Bibban, Simon och Katinka. Vårt enda dubbelnummer.



Var i Viken finns silbuetten på omslaget. Det var bara en av läsartävlingarna i detta nummer. Byalurens första annons låg på baksidan.



Tillberg Design stod för annonsen. 33 skepp designade av Tillberg stod för budskapet. Det har säkert blivit några fler sedan dess.



Festståget på framsidan. Stig Ewaldsons första bidrag till i Byaluren. För prestationen fick han en flaska gott vin av ordförande Peter Tamm.



Clasgöran Strömgren tog också omslagsbilden till detta nummer. Tidig morgon på bryggan vid fortet.



Bild, Carl-Otto Abström, i en redaktion med Kjell Cronert, och Bertil Lindfors. Paula Sallmén webmaster.



Bild Björn Arnstvik, Svanebäcksgården, med hjälp av en kamera på modellflygplan. Den tidens drönare.



Omslagsbild från ett av de gamla trykorten i Vikenarkivet. Vikens Havsbad som det såg ut 1930.



Här inleder Jobn Oltin sina byavandringar i Gamla Viken. Förmodligen besökte han då också kvartersbrunnen på Torvriggsgränd.



Ny i redaktionen för detta nummer är Britt Thulin. Hon har varit sekreterare och en stark röst i VKB:s styrelse sedan flera år nu.



I detta nummer skrev Byaluren om Lars Löfgvists tal/dikt på Nationaldagen. Frisören Göthe Svensson - mästare i 60 år och så invigdes Tillbergs kontor.



VKB:s ordförande, Peter Tamm, går bort. Reportage om Vikens Hotell. Postfickorna byllas på Lisas brygg bekostad av Lisa Jönssons insamling.



Britt Thulin blir ny ordförande, Stig Ewaldson ny sekreterare. Stort om nya prästgården och Lisas brygg bekostad av Lisa Jönssons insamling.



Foto Olle Bogren eller Fredrik Rege? Framgår inte av tidningen. Katarina Trobarnar träder in i redaktionen.



Bilden bar Olle Bogren tagit. Reportage om Anders Österling av dottern Karin, nedtecknare Bertil Lindfors.



Fredrik Rege tog den fartygfulla bilden från Vikenfesten. Artikel om att Gunnar Jarring skulle fyllt 100 år.



Olle Bogren och Katarina Trobarnar besöker bla Bamsrummet på Vikens bibliotek.



I detta nummer handlar det bland mycket annat om Vikens befästningshistoria och VPPPG, (Vikens Piggia Pensionärs Promenadgrupp).



Färg på omslaget och reportage om "RamOlle" och Café Tallungen. Dessutom bilder från ritningen av Bäckskolan samt Operation Badhytt på stranden.



På omslaget Karin Österling, dotter till Akademiladamen Ander Österling. Reportage om biblioteket och UP-Livs 40-årsjubileum.



Vikens kyrka 175 år. Biskop Christina Odenberg och kyrkans Kjell Lundberg på omslaget. Svarta Byn visas, Tuve Nilsson går in som kassör i VKB.



Möllornas historia är också Vikens. Uppsatstävling för skolorna om Vikens Företagarförening, mm. mm.



Bertil Lindfors tog granna bilden av nytjärade bottengarn på den Stejleplatsen. "Eldsjälens" är Lisa Jönsson.



Olle Bogren tog bilderna på både Jonas Högström och fasaden till Välinge Innovation som vi besökte.



Stig Ewaldson är fotograf när veteranbilarna besöker bammen. Vikens nya Hamn presenteras i bilaga.



Trädgården, foto Görgen Persson. Foto frusen fågel, Olle Bogren. I tidningen reportage om vasslak.



Ny Byaluren, nya ambitioner. Charlote Carlin blir redaktör och ansvarig utgivare, Paula Sallmén, Britt Thulin i redaktionen. Per Ekros layout.



Här handlar det om Snapphanar som slår till i Viken samt en intervju med Darko Perván som just köpt Vibro-fastigbeten.



Denna Byaluren verkar vi inte ha något arkiv av! Finns det hos någon som läser detta lånar vi gärna det och scannar in till arkivet.



Nu kommer Clasgöran Strömgren in i redaktionen med layout och formgivning. Tuve Nilsson har blivit ordförande i föreningen.



Här bar Olle Bogren lyckats lura upp krögaren Niklas Ekstedt på Söbbmöllan med ett nybakat bröd.



Olof Engvall kommer in i redaktionen och tar över rollen som chefredaktör efter Kjell Cronert.



Olle Bogren har fångat vikenprofilen i sin fiskebod. Pernilla Ringström blir ett välkommet tillskott i redaktionen!



Omslagsbild Fredrik Rege. Byaluren rapporterar om bammen efter stormen Berit. Kjell Cronert lämnar red.





Olle Bogren fotograferade skolans rektorer på taket av den nya skolan. Louise Alexén ny i redaktionen.



Foto Olle Bogren. VKB fyller 70 år. I tidningen en berättelse av "världspolis" från Viken, Åke Thörin.



Foto Olle Bogren. Stor artikel av Olof Engvall om nio generationer släktband. Interjuv med Christel Jönsson.



Foto privat från surfigentusiasterna. Stor artikel om verksamheten i VIK. Öresundsbastun presenteras.



Olle Bogren fotograf igen. Denna gång med en bild till artikel om den franska konsulin i Viken.



Ole Jais-Nielsens bild från Montessori. Pernilla är tf. chefredaktör när Olof cyklar till Paris med Rynkeby.



Omslag Fredrik Rege. Katarina Trobammars lämnar. Per Frykeman kommer in i redaktionen. Bamse 50.



Foto Ola Frenning. Christer Jobansson är ny i redaktionen och inleder serie med nysflyttade Vikenbor.



Bild i Fredrik Reges bok om Viken. Lotta Strömgren Jönsson gör entré. Louise Alexén lämnar redaktionen.



Bild Fredrik Rege. Tuve Nilsson in memoriam. Lotita Hörndin och Savab Åkesson ansluter till redaktionen.



Bild Rege. Christer Jobansson ny ordförande i VKB. Mycket om de ideella krafterna inom VKB i tidningen.



Fredrik Rege tog sommarbilden. Prisbelönta filmare var en del av innehållet. Nya Vikenbor ett annat.



Foto Jockum Klenell. Medlem i Havs-simmarna som Lotta Strömgren Jönsson gjorde ett reportage om.



Innehållet i detta nummer skall du nu ta del av....

Och förhoppningsvis fortsätter det, och fortsätter och fortsätter...

TILLBERG DESIGN OF SWEDEN Delivering dreams...



SWEDEN • POLAND • USA • SINGAPORE

WWW.TILLBERGDESIGN.COM





FOTO: GÖRAN SÖDERQVIST/SVENSKA GOLFFÖRBUNDET

# Från Viken till US Open – nu svingar golflöftet Linn mot nya mål



FOTO: SVEN ENGVALL

## Om Linn Grant

**ÅLDER:**  
19 år

**BOR:**  
På Ringvägen med föräldrar och bror. Gått på Vikenskolan från förskola till nian.

**KLUBB:**  
Rya GK. Rankad tvåa bland amatördamer i Sverige.

**AKTUELLT:**  
Tar studenten från Filbornaskolans Riksidrottsgymnasium i golf, flyttar till Arizona State University i höst.

Hon har bott på Ringvägen i Viken hela sitt liv. Men världen är redan hennes spelplan och till hösten flyttar hon till Arizona State University på ett golfstipendium. Succén på 2018-års US Open har öppnat stora dörrar för 19-åringen som har siktet klart. Golfproffs om fyra år!

*Hej Linn – kul att du ville ställa upp på intervju för Byaluren. Antar att du är rätt medietränad numera?*

– Jodå, det har blivit lite intervjuer de senaste åren och det här är faktiskt den andra idag, säger Linn med ett skratt och fortsätter. Eftersom det har gått väldigt bra de senaste 2-3 åren har det blivit många intervjuer och lite extra intensivt var det förstås efter US-Open 2018.

*Ja du låg fyra efter två rundor – en överklig skräll eller hur kändes det?*

– Utöver glädjen av att ha lyckats kvala in, vilket i sig var en skräll, så gick det väldigt bra i två rundor. Jag spelade egentligen inte extremt bra utan som jag skulle helt enkelt. Men efter tredje dagen gick det upp för mig vad jag höll på med. Det blev snurrigt i huvudet, jag blev nervös och tappade mig själv där och då. Men jag lärde mig en värdefull erfarenhet och om det händer igen vet jag hur jag ska agera. Sedan kvalade jag ju även in till British Open vilket var en framgång förstås.

*Hur kom det sig att du började spela golf Linn?*

– Min farfar var pro på Rya och min pappa var en duktig golfspelare så det fanns i familjen. Jag började när jag var nio och har många fina minnen av golf, kompisar och glass på Rya. Först var jag egentligen ointresserad av golf men kompisarna och våra

läger fångade mig. Efter ett tag fick jag välja mellan att rida och spela golf. Golfen var enklare – vi bodde ju på Ringvägen och hade inte precis plats för hästar hemma, så det blev golf.

*När kom du på att du skulle satsa på golfen?*

– När jag var i fjortonårsåldern fick jag medverka på framtidsläger och fick kontakt med landslaget. 2015 vann jag en stor juniortävling, Scandia Cup, och fick åka på min första tävling i Frankrike. Att bli utvald att få representera Sverige utomlands var stort och jag lärde mig massor på det.

*Vilka är dina största framgångar?*

– Ja utöver att ha spelat i US Open och British Open var 2017 ett bra år. Jag vann tre internationella tävlingar i Skottland, Tyskland och England och därtill Lag-EM för flickor och Junior Solheim Cup. Under 2018 var jag med att ta guld i Lag EM Damer i Österrike och fick också spela i Korea. 2017 och 2018 var häftiga år.

*Vad gör dig till en bra golfspelare?*

– Utöver det otroliga stödet från min pappa John och mina tränare är det många små saker, men främst tror jag det handlar om medvetenhet. Jag förstår allt jag gör i golfen och varför jag gör saker som jag gör dem. Jag tycker att jag är mogen på golfbanan kring beslut och i hur jag tar motgångar. Jag har lärt mig styra humöret och beteende. Visst kan jag bli sjukt arg men jag visar inte det och har kontroll. Utöver det mentala tränar jag förstås mycket. Teknikträning, slag, kontroll, puttar... ja allt som krävs. Fast löpning är jag inte så förtjust i.



FOTO: GÖRAN SÖDERQVIST/SVENSKA GOLFFÖRBUNDET



*Så hur ser ditt mål för framtiden ut?*

– Jag vill förstås ta steget från amatör till proffs och räknar med att göra det efter mina tre år på universitetet i USA. Jag har fått ett bra stipendium, med allt betalt, och ska satsa allt på att bli maximalt redo för att ta steget till proffs. Jag siktar på att kvala in till LPGA (Ladies Professional Golf Association) efter utbildningen. Sedan drömmer jag om att bli först att vinna fyra majors på ett och samma år. Det har ingen gjort hittills.

*Hur känns det att nu lämna Viken för USA och vad kommer du att sakna med Viken?*

– Viken är alltid hemma och jag kommer att sakna vänner, min familj och havet förstås. I Arizona skiner solen alltid, det är varmt och skönt men istället för hav är det öken som gäller. Jag vet att jag kommer att känna hemlängtan men är beredd på det. Nu är det golfen som gäller till 100 procent så det är bara att köra!

Olof Engvall

## Sommartennis

Tennis i Viken för hela familjen



### Fokus på Vikens Unga

Från maj till skolavslutning och från skolstart till oktober upplåter VTK banorna med tränarhjälp till Vikenskolan och Vikens Montessori för "Fritidstennis" och "Efter skolan-tennis". Stort tack till våra generösa sponsorer för att de möjliggör detta!

Alla är lika välkomna, från nybörjare till blivande klubbmästare. Träna på planket, spela på våra fina grusbanor och delta i sommarens alla aktiviteter!

**Ett hett tips, boka redan nu.**

- 🎾 1 juni, Pillowtalk Cup, dubbeltävling.
- 🎾 17–20 juni, Summer Camp, för barn 7-15 år, kul kombo tennis/segling i samarbete med WBS.
- 🎾 24 juni–26 juli, VTK:s populära tennisskola, veckovis från V26–30.
- 🎾 4–10 augusti, Vikensspelen.

Anmälan och mer info på [www.vikenstk.se](http://www.vikenstk.se)



# Starten för Pillowtalk var ponchos och sjalar i kashmir



Filippa Johansson och Karin Ramberg – grundare och ägare av Pillowtalk.



**Jag träffar Karin och Filippa i deras lokal på Bygatan som är kombinerad butik och kontor för deras bolag Pillowtalk som säljer sängkläder och kashmirprodukter.**

Karin Ramberg är en mångårig Vikenbo som jobbat som flygvärdinna och flugit kors och tvärs över världen i 30 år. Men nu har hon landat.

– Jag kände länge att jag ville göra något annat och Filippa och jag pratade ofta om att vi borde hitta på något annat, säger Karin.

Filippa Johansson arbetade som lärare. Båda två hade inrutade liv som innebar fasta scheman med många tider att passa.

– Jag flög med Karin till Peking för att se om vi kunde hitta något kul att importera, berättar Filippa. Karin hade sedan många år köpt sängkläder i egyptisk bomull i Kina.

Vi åkte och besökte leverantören för att se om vi kunde starta upp import av sängkläder. Det var så



Produkter från Pillowtalk

det började, därav namnet Pillowtalk, berättar Karin vidare. Han tipsade om en annan leverantör han kände som tillverkade kashmirprodukter. Och det var fantastisk – alldeles för bra att låta bli, skrattar hon.

– Han tillverkade främst ponchos och sjalar, så det var det vi började med fyller Filippa i.

## Sade upp sig på sina jobb och startade bolaget

– Det har varit en fantastisk resa. Från början arbetade vi inte så strukturerat. Då var det mest att vi beställde produkter, modeller och färger som vi själva ville ha. Och vi var helt nya som företagare med allt vad det innebär. Nu arbetar vi mycket mer professionellt med planer, vår- och höstkollektioner osv. Och vi lär oss hela tiden.

## Höga krav på leverantörer är viktigt

– Vi ställer oerhört höga krav på våra leverantörer vad avser hållbarhet och kvalitet.

Därför blir produkterna lite dyrare. Men vi har valt att inte sträva efter att växa på bekostnad av kvalitet. För oss är det viktigt att stå bakom varje plagg vi säljer och att man som kund kanske väljer att köpa en tröja som håller i evighet. Inte så bra för försäljningen dock, skrattar de båda.

## Det mesta av försäljningen går förstas över nätet

Idag omsätter bolaget cirka 2 miljoner och har ett tiotal återförsäljare. Huvudparten av försäljningen sker dock via deras hemsida, [www.pillowtalk.se](http://www.pillowtalk.se).

– Det var helt fantastiskt då vi var på Mallorca och passerade ett skyltfönster. Och – där låg tröjor från Pillowtalk. Då kändes det som att vi lyckats.

Att arbeta tillsammans är ett privilegium. Vi är två på hela resan – i med- och motgångar, det är fantastiskt. Att få driva företaget från Viken är lyxigt, fortsätter Filippa.

– Vi brukar säga att våra plagg passar allra bäst för livet just i Viken - promenaderna på hed och stränder och stunderna i hamnen, på havet eller på land. Och våra sängkläder är döpta efter våra favoritplatser i världen Stockholm, Marstrand, Båstad och så förstas – Viken, avslutar de.

Lotta Strömgren Jönsson

# Det lyser i ett ensamt fönster

**Det lyser i ett ensamt fönster på Vikenskolan. Under många år har jag passerat detta fönster på kvällstid, på väg till och från diverse möten, på en annars nedsläckt skola.**

**Jag ser några damer koncentrerat arbeta där inne. Varje gång har jag undrat – vad är det som egentligen pågår där?**

**Till slut knackade jag på. Följ med och träffa Else Pettersson och hennes adepter som under 35 års tid träffats kring sitt intresse för att sy.**



Christina Helgemo med Else Pettersson till böger.

– Det är många skapelser som passerat genom detta rum. Det började när våra barn var små, berättar Else. Då sydde vi mycket barnkläder och gosedjur. Sedan blev det konfirmationsklänningar, studentklänningar, balkklänningar och även brudklänningar.

Nu har vi gått varvet runt och börjat om till våra barnbarn! Från början var det ett sätt att komma hemifrån en stund, ägna sig åt något man tyckte var roligt och samtidigt bli inspirerad och få hjälp att komma vidare.

Utan Else hade det inte gått, säger de alla i kör.

Else är utbildad sysslöjdlärare och under mitt besök förstår jag vad de menar. Else hastar mellan än den ena och än den andra. Mått ska dubbelkollas, maskiner träs med dubbelfot, veckningar kontrolleras och mönster nålas. Jag får snällt följa efter om jag vill ha en intervju.

Genom åren har såklart vissa deltagare kommit och gått, men kärntruppen består av ett antal damer som alltså delat sömnad och livsöden i över 35 år. Så fantastiskt.

– Ja, varje vecka tar någon med fika. Vi tar en paus och pratar om livet. Och så följer vi förstås varandra genom livet genom det som sys!

När jag är på besök har det varit lite uppståndelse. Hela den samlade mönsterskatten med mönstertidningar från tidens begynnelse har plötsligt försvunnit. Efter diverse eftersökningar visar det sig att skolans slöjdlärare Christer varit i farten och städat inför kommande rivning och flytt inför nästa etapp av skolans ombyggnad.

– Då var det kris, utropar Else. Men Christer förstod allvaret och strax var den ovärderliga samlingen återberörd.

– Nu är vi tyvärr oroliga inför den kommande ombyggnaden. Vi är lite rädda att vi efter 35 år ska stå utan lokal, men vi hoppas förstås på en snar lösning, avslutar Else.

Och vi håller med. Ledig sysslöjdsall - anyone?

Lotta Strömgren Jönsson

Bodrömmar för livsnjutare

NORD VÄSTAN **TAK**

VI ÄR SPECIALISTER PÅ TAKLÄGGNING  
RING GÄRNA FÖR ETT PERSONLIGT MÖTE

**042 – 22 40 90**  
ELLER MAILA: [mike@nordvastantak.se](mailto:mike@nordvastantak.se)

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ [nordvastantak.se](http://nordvastantak.se)



# Förhands- titt på Vikens nya skola

FOTO: CLASGÖRAN STRÖMGRÉN



Vi var tre från Byalurens redaktion som fick möjlighet att besöka den nya skolan, i nästan färdigt skick. Vår guide var den ansvarige för hela projektet, Daniel Svanberg. – Vi blev imponerade, förhoppningsvis du också.

*Stora bilden: "Samlings-trappan" i entréhallen. Den ligger intill den stora matsalen och där skall både större samlingar och avkoppling på raster och kunna njutas.*  
*Till höger: Säkerhetsduschen och labsalen den finns i. Under det slöjdsal och bildsal, det senare förstås i norrläge.*  
*Till vänster: Matsalen och under den rummet för hemkunskapsundervisningen. Slutligen en del av hallen ovanför samlings-trappan. I bögra borte delen kommer resten av skolbygget som börjar i böst att ansluta.*



# Förslag till nytt trygghetsboende



**Resultatet av arkitektävlingen som redovisades i HD den 2 februari ser troligt ut. Särskilt med den kringbyggda gården och de uppdelade huskropparna genom små förskjutningar i fasaden och varierade taklutningar. Dock behöver Viken många fler hyresrätter för äldre. Det vinnande förslaget är från Midroc.**

Men VKB har skickat en replik till kommunen om trygghetsboende. De anser att det verkliga behovet vore ett trygghetsboende för äldre på den ordinarie hyresmarknaden i enlighet med Boverkets anvisningar.

Det är ett regelverk som är skapat för att kunna ge ett ordentligt statligt bidrag till uppförandet av trygghetsboenden, i form av en stimulans till ny- och ombyggnation, med två tydliga avsikter. Dessa två avsikter gäller i allra högsta grad för Viken.

### Ingen ska behöva sitta ensam

VKB förordar att kommunen håller fast vid kravet på att detta boende skall bestå av hyresrätter.

Med bidragen skall dessa hyresrätter kunna uppföras till en kostnad, som innebär att hyran för lägen-

heterna hamnar i paritet med allmännyttans hyror för nyproduktion i området.

Förslaget visar fastigheter med två våningar, men skall det bli ekonomisk bärighet i projektet för hyresrätter, är det bättre att uppföra trevånings byggnader inom fotavtrycket 1500 kvm, dvs uppemot totalt 4 500 kvm total area (och bibehållen nockhöjd 10 m). Därmed får man även rimligt med plats för de subventionerade sociala ytor, inklusive kök, inom fotavtrycket samt för trädgård och planteringar och för visst parkeringsutrymme.

**Kjell Näslund**

## Love-street-art på Backalyckan

När en rejäl bit av trottoaren förvandlas till en kärleksförklaring skickar vi tillbaka kärlek till de som bjuder på detta "kritstreck", som nu är förevigat för evig tid...med sedan länge bortspolat av vårregnet.



100% GRÖN EL  
FRÅN FÖRNYBAR KÄLLA

**Höganäs Energi**



# FLYTTERN TILL VIKEN BLEV EN NY KARRIÄR



Xavier i sin rätta miljö, omgiven av datorer, ljud och bild i alla former.

Han träffade sin kvinna i Barcelona 2003 och hon var svenska. Nu, tretton år senare är de tvåbarnsföräldrar och bosatta i Viken. Här är Xaviers berättelse om vägen till Viken för honom och familjen.



Hela familjen var på omslaget till Byaluren #49. Här berättar vi mer om Xaviers väg till Sverige

## Hej Xavi – hur kom det sig att du blev Vikenbo?

– Mitt första besök i Sverige var en regnig jul i Göteborg. Det var jätte kallt och inte den snö jag hade tagit för givet så långt upp i Europa. Sedan dess har jag varit i Sverige många gånger. Jag var bekant med kulturen långt innan vi flyttade till Sverige.

Har alltid drömt om att bo på landet och när jag träffade Carolin 2003 berättad jag det för henne. Kanske det sändes ett frö då. Fast då var hon inte sugen på att bo utanför Barcelona. Sedan dess har vi besökt Stockholm, Göteborg och/eller Viken minst en gång om året.

2011 startade jag i Barcelona ett nytt företag med en kollega med idén att jobba mindre och styra egna tider men det blev precis tvärtom. Samtidigt var vi mitt uppe i familjebildning och Carolin höll på att avsluta sin master i Stockholm och efter några flyttvändor och omstruktureringar kom vi på att Viken passade väldigt bra eftersom svärföräldrar och svägar redan flyttat till Viken.

Jag ville bo på landet och Carolin längtade hem till Sverige så det blev en ny plats för oss båda, trygghet för barnen, iväg från storstadens stress.

Till en början var vi inne på Stockholm eller Göteborg med tanke på att få ett jobb men i slutändan kändes det viktigare att vara nära familjen. Viken hade vi varit i många gånger och vi såg hur alla trivdes i där. Äntligen fick jag lämna storstaden! Vi fantiserade om att jag skulle kunna jobba i Sverige med samma arbete som jag haft i Barcelona men att förhållandena kanske var något lugnare, men vi var inte säkra på hur det skulle gå till. Kanske skulle Malmö var en större möjlighet att finna ett jobb.

## Hur känner du för Sverige?

– Största skillnaden förutom väder och dygnsrytm för mig är mängden människor som omger mig dagligen. I Barcelona bodde vi i en folktäthet på 30 000 personer/km<sup>2</sup> och nu bor vi på en liknande yta med cirka tio grannhus. Det märks också i rusningstrafiken på morgonen om inte annat. Kanske får man köa i tio minuter för att komma in till centrum av Helsingborg medan det kan ta sextio minuter bara att komma in till "stadporten" i Barcelona. Om vi idag stannar hemma och ugglar en söndag då ser vi mer harar än människor ute vid Brännans Byaväg mellan Viken och Lerberget.

## Hur har ni upplevt Vikenborna när ni träffas?

– Det första som slog mig om människor här är att dom verkar väldigt lugna. Vi hade tur socialt när vi först flyttade hit då jag blev kompis med kille på SFI och min svenskalärare råkade lustigt nog vara katalanska. Carolin träffade ett härligt gäng från Höganäs med barn i samma ålder. Så jag tycker att det gått fort att få ett socialt liv.

Vi trodde vi skulle behöva anstränga oss mer för att få vänner men det ger sig naturligt här i Skåne.

Dessutom har jag mina arbetskollegor som har varit väldigt vänliga mot mig och behandlat mig som vem som helst. Dom är roliga och lite galna vilket får mig att känna mig hemma och påminner mig om sättet mina arbetskollegor i Barcelona hade. Samma typ av personer dras till AV-teknik kanske.

Nu förstår jag nästan allt och kan tala svenska. Men när jag jobbar så blir det engelska för att det skall gå smidigt. Något jag har lärt på mig på jobbet om den svenska kulturen är att fika och dricka flera koppar kaffe om dagen, till och med på kvällen.

## Hur går skolan för era barn? Talar de flera språk?

– Signe och Dagmar har blivit mycket bra mottagna från början. Signe hade katalan som modersmål när vi kom till Sverige men även svenska och spanska.

Signe pratar svenska med Carolin och så pratar jag och Carolin spanska sinsemellan. För Dagmar, 3 år, är det lite snurrigt då det är 3 språk samtidigt hemma så det är inte förrän nu hon börjat prata, eller snarare, det är inte förrän nu vi förstår henne.

## Har du någon speciell sport du skulle vilja utöva?

– Jag spelade basket fram tills dess att jag var 23 år, det är den näst största sporten i Spanien och speciellt stort i Katalonien där första laget "CE Laieta" startades 1922. Där började jag spela när jag var liten. Så jag skulle gärna hitta ett seniorlag i trakten att vara med i!

## Vad är skillnaden jämfört med din hemstad?

– Den största utmaningen för mig är språket, det är inte alls lätt och det "värsta" är att alla pratar engelska och det går alldeles utmärkt att klara sig på det.

## Har du kommit in i det svenska samhället?

– Jag tror mitt största stöd att flytta hit har varit via Carolin och vår familj här som alla erfarit hur det är att bo i annat land och vad det betyder att vara ny på en plats.

Dessutom hade jag väldigt tur att jag träffade dig Christer då vi är grannar och du kände Carl-Fredrik på Fremlab och såg till att jag fick komma på en intervju. Det är jag väldigt tacksam över.

Jag kände till att Fremlab var ett teknikföretag av precis samma typ som jag jobbade med i Barcelona. Jag skickade in mitt CV till Carl-Fredrik och fick veckan därpå komma på intervju.

Jag vågar påstå att vi är båda glada att ha träffat varandra och det fungerar väldigt bra.

## Har du välkomnats av samhället med utbildning?

– Jag studerar svenska på SFI och har gjort D-kursen och skall börja SAS (Svenska som andra språk). Carolin säger att jag kan prata jättebra men jag är lite blyg och känner mig som ett barn när jag pratar. Jag måste bara "lanzarme" = kasta mig ut.

## Hur ser din situation ut om fem år?

– För tillfället är mina döttrar små och jag vill vara med dom så mycket som möjligt.

Jag har många drömmar och ambitioner men de behåller jag för mig själv.

Jag tycker väldigt mycket om jobbet jag gör nu och hoppas på att fortsätta göra liknande jobb. Då mitt jobb är beroende av teknikens utveckling så får vi se på vilket sett saker och ting tar form i framtiden.

Christer Johansson  
INTERVJUARE

## Xavier om sig själv.

### Namn:

Xavier Gratacòs Batlle.  
Född och upp vuxen i Barcelona, Katalonien där äldsta dottern Signe föddes. Yngsta dottern Dagmar föddes i Göteborg, min sambo Carolins hemstad

### Familj:

Mina föräldrar och syster bor alla i Barcelona. Mina svärföräldrar och svägar bor i Viken.

### Skola & jobb:

Studerade i en skola precis bredvid Camp Nou, FC Barcelona arena. Vid 19 års ålder började jag att jobba som ljudtekniker och efter två år tyckte jag det var för långa arbetspass (Ofta 80 timmarsveckor)

Startade en pub med två kompisar i Gracia, ett mysigt område i Barcelona. Under den tiden träffade jag Carolin, som studerade i Barcelona.

Jag drev restaurangen under 4 år. Sedan fick jag ett erbjudande att jobba på ett företag med ljud och bild vilket jag tackade ja till. Där lärde jag mig video engineering. 2011 startade en kollega och jag ett företag för just detta.

Idag jobbar jag som freelance på Fremlab.

# Tjoho!

Tempo i Viken kammade hem priset för Årets Tempobutik bland 150 st i Sverige

Vi vill tacka alla fantastiska kollegor och inte minst våra kära kunder för att ni gör det möjligt för oss att driva och utveckla butiken till vad den är idag.

Varma hälsningar  
Susanne och Martin



Ovanstående glada budskap kunde ses på sociala medier efter det att, på en tävling i Stockholm, vår Tempobutik kammade hem ett av de finaste priserna.

Byaluren sällar sig till hyllningskören för en av våra trognaste annonsörer.

Clasgöran Strömberg

PLISSÉ  
EXPERTEN

Solskydd i stilren design

Besök vår butik vid Höganäs Saluhall eller kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök 042 - 22 22 44 [www.plisseexperten.se](http://www.plisseexperten.se)





# Köpa vingar för pengarna



Malte Wennerström

**Siluetten av Viken förändrades i och med att de rötangripna vingarna togs ned i höstas. Det krävs cirka 750 000 kronor för att få nya vingar på plats. Sedan insamlingen startade har Vikenborna så här långt (mitten mars) samlat in 135 000 kronor. Under sommaren fortsätter insamlingen för att få ihop de pengar som behövs.**

I höstens Byaluren kunde vi läsa om att röta angripit vingarna i Sophiamöllan. Eftersom det inte gick att reparera vingarna måste de istället bytas ut. För att undvika eventuella skador i samband med vinterns stormar togs de ner i höstas. Sedan dess står hon där, vår fina mölla, utan vingar. Nu pågår en insamling för att samla in pengar till nya vingar.

– Nya vingar är en jättestor investering. Så mycket pengar finns inte i Stiftelsen Sophiamöllan utan vi behöver samla in pengarna och hoppas kunna söka bidrag från olika stiftelser, fonder och sponsorer.

Vikenborna har så här långt skänkt 135 000 kronor vilket är fantastiskt! Och vi hoppas att fler vill skänka en slant till de nya vingarna, säger Malte Wennerström, ny ordförande i stiftelsen Sophiamöllan.

### Stor donation från Gripen ger råg i ryggen

Stiftelsen Sophiamöllan går in med 50 000 kronor i eget kapital. Tidigare i våras meddelade också Stiftelsen Gripen att de går in och stöttar med 200 000 kronor till nya vingar under förutsättning att stiftelsen Sophiamöllan samlar in resterande belopp. Insamlingen fortsätter och intensifieras under våren och sommaren för att få in de pengar som behövs och för att så fort som möjligt kunna beställa virket.

– Vi har tagit kontakt med ett par olika leverantörer av virke och vi har också tagit hjälp av experter för att säkerställa att vi inte ska få problem med röta i de nya vingarna. Parallellt analyserar vi orsaken till varför vi fick röta i de gamla vingarna, förklarar Malte.

– Som tidigast kan vi montera nya vingar på möllan nästa sommar, alltså sommaren 2020 under förutsättning att vi hittar en leverantör som är av rätt virke och som kan bygga vingarna, säger Malte.

### Så hjälper DU till!

Vart vänder sig intresserade Vikenbor som vill lämna ett bidrag till nya vingar? Det enklaste är att swisha sitt bidrag till 1233958493 och skriv ”vingar”. Det går också bra att sätta in pengar på bankgiro 5817-4038, organisationsnummer 843002-0050.

– Sophiamöllan öppnar portarna i sommar på Möllornas dag lördagen 6 juli. Vi kommer mala med vår elektriska kvarn så att besökare och hängivna bröd- och pannkaksälskare kan köpa det fina mjölet, avslutar Malte.

Olof Engvall

Vill du hålla dig uppdaterad kan du följa Sophiamöllan på Facebook och Instagram.

**Vikens  
Blomsterhandel**  
Bygatan 13, 260 40, Viken  
Tel/Fax: 042-23 66 94

Vi hälsar alla välkomna — hela sommaren

# På Sjöfartsmuseet i sommar



Ubåtsnätet mellan Ubåtsnätet mellan Viken och Ellekilde.

**Årets utställning på Sjöfartsmuseet i Viken speglar händelserna i Sundet under kriget - från 1939 då Skåne-kusten i sakta takt befästes med små gråa bunkrar - till våren 1945 då kriget slutade och Danmark åter blev fritt. Inträdet till museet är gratis.**

*I höstens nummer av Byaluren kommer en särskild artikel om just Ubåtsnätet, den så kallade Öresundspärren.*

Det blev aldrig fullt krig i Öresund. Men kriget märktes på många sätt. I Danmark stod tyska armén. Trafiken över Sundet inskränktes till ett minimum. Färjorna gick bara enstaka turer varje dag. Frukten var stor. Skulle tyskarna fortsätta över Sundet?

Mörkläggnings, ransonering och inkallelser. Successivt vaknade det svenska försvaret. Militärer och kanoner i alla små hamnar längs Sundet. Danska flyktningar i små båtar. Allierade bombplan flyger över Skåne på nätterna efter att ha bombat Berlin.

Utställningen visar på t vad som hände i Öresund från krigets inledning 1939 till kriget slut 1945. Museet öppnar i slutet av juni och håller öppet varje weekend hela sommaren fram till mitten av augusti.

### Wikens Lodseris Dagbog

Vikens Sjöfartsmuseum har från Museet for Søfart i Helsingørj övertagit ett antal protokoll från Vikens Lot-sar. I protokollen, som skrivits med mycket vacker handstil, redovisas alla lotsningar från 1893 till 1923. För varje lotsning redovisas fartygets namn, befälhavare, destination mm. I de äldre årgångarna nämns lotsarna med nummer, men i de senare står också lotsens namn. Det står också hur mycket fartygen fick betala för lotsningen.

De som har lotsar i släkten är välkomna till Sjöfartsmuseet för att få en inblick i farfars och morfars jobb. Alla är förstås välkomna att studera materialet.

Carl Johan Jargenius



Längst ut på piren i Vikens hamn stod en liten bevakningskur. Härifrån bevakades dygnet runt trafiken genom öppningen i ubåtsnätet som låg utanför Viken hela kriget.

## Ett självklart val

- i Kullabygden och Helsingborg

Vi bor, lever och arbetar i Kullabygden. Det har gjort oss till ett självklart val för dig som ska köpa eller sälja en bostad här. Ett lika självklart val har det varit för oss att välkomna Sandra Länsberg till vårt team och bredda vår kompetens till att också omfatta Helsingborgsregionen. Sandra har lång erfarenhet som mäklare i Helsingborg och har driv, empati och affärsmannaskap som passar oss. Varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att göra din bästa affär - i Kullabygden och Helsingborg!

Fastighetsmäklare Ulrika Skyvell, Rickard Länsberg och Sandra Länsberg

**LÄNSBERGS**  
Leva och bo i Kullabygden.  
Köpmansgatan 1 A | 263 38 Håganäs  
Tel 042-33 08 09 | info@lansbergs.se  
www.lansbergs.se



# Vem bor här?



FOTON: KJELL NÄSLUND

Husen vänder sig ut mot den nyanlagda trädgården och de stora glaspartierna gör att inne blir ute, vardagsrummet förlängs ut i trädgården sommartid.

En gråkall vinterdag kom vi promenerandes längs Blålocksvägen i norra Svanebäck. Plötsligt hoppar det ut en synnerligen lättklädd ung herre från ett av de två nybyggda husen på hörntomten Blålocksvägen och Blåvingevägen. Ett par föräldrar kom raskt efter och plockade in rymlingen. Jag hann hälsa välkommen till Viken och passade på att boka möte för en intervju, för att höra mer om familjens flytt till Viken.



Välkommen! Vårblommorna står redan ute i tidiga mars.

Några veckor senare sitter vi under betydligt soligare förhållanden hos familjen Nilenfors-Johansson med sina tre barn. De visar sig vara riktiga smålänningar och inte från var som helst, utan från Anderstorp (Sveriges snabbaste racerbana och den enda där man kört F1 lopp).

Nyfiket frågade jag vad som gjorde att de flyttade just till Viken. Pappa Daniel svarade att de ville ut till kusten, men det kunde egentligen varit allt från Ystad i syd till Göteborg i norr.

Näväl, då hamnade man ungefär mitt emellan.



Nilenfors-Johansson med pappa Daniel, Hollie, Amadeus, Julius och mamma Ida.



Två energismarta hus uppfördes 2018 i Svanebäck, hörnet Blålocksvägen och Blåvingevägen.

Här bor alltså familjen Ida Nilenfors, med make Daniel Johansson och barnen Hollie, 13 år, Julius 8 år och Amadeus 4 år. Ida arbetar som aktivitetsansvarig för ett privat företag inom hemvård. Daniel har gått tillbaka till universitetet och utbildar sig till arbetsterapeut. Barnen går alla tre på Vikens Montessori vilket är väldigt praktiskt då de äldsta själva tar sig tryggt genom Svanebäcksområdet österut till skolan.

## Mysiga bykänslan

Vi pratar om vad som driver en familj och målet med bostadsort. Bägge föräldrarna svarar att det är den mysiga bykänslan som gjorde att de valde Viken. Alla hälsar på alla och de känner sig fantastiskt välkomna. Ida säger:

– Viken kändes som ett naturligt val. Här är allt vi önskar. Det är en suverän skola och förskola för alla barnen. De har det tryggt och bra, med många kamrater och det är inte långt till deras aktiviteter. Vi har havet och vi tar långa promenader mest varje dag längs stränderna. Daniel inflikar att det här är den sjunde bostaden som de två äldre barnen får flytta in i. Jag frågar då om de är medvetna bostadskarriärer eller developers, men Daniel svarar att det är mer bakom än så:

– Det hade aldrig gått att flytta runt så här, om inte barnen var så trygga i sig själva. De har lätt att hitta nya kompisar, men de är lika bra på att behålla sina gamla vänner. På så vis ser vi att det hela hänger samman för dem. Han fortsätter:

– Fast det är klart vi är vana vid att både bygga och renovera hus tillsammans. Och den erfarenheten gjorde att vi direkt kunde bedöma det här huset och omfamna dess kvaliteter. Det tog oss mindre än två veckor att besluta oss för huset och slå till. Han säger som avslutning:

– Det är ett mycket välbyggt och energisnålt hus. Trädgården var arkitektritad och planterad när vi flyttade in och vi har arkitekten och byggherren som granne i ett likadant hus. Det borgar för att allt ska fungera. Dessutom är nybyggda hus befriade från fastighetsavgift under de femton första åren.

Man är väl smålänning!



Håkan Hellqvist, visionär byggberre till parhusen på Blålocksvägen.

## Byggherre med ursprung från Malmö

Ida och Daniels fastighet, tillsammans med den identiska grannfastigheten, är anmälda till Höganäs Arkitekturpris, som årets nybyggnation. Detta föranledde ett samtal med arkitekten och byggherren bakom de bägge husen, nyinflyttade Håkan Hellqvist. Först kallade jag honom för smålänning, men då protesterade han kraftigt:



– Jag är född i Malmö! Men i och för sig, jag har levt en stor del av mitt liv i Småland, med verksamhet i Alvesta. På frågan varför han flyttade till Viken och varför han byggde två hus, när han behövde bara ett säger han:

– Jag valde Viken, för bykänslan, havet, stränderna och Kullaberg. Vidare är det närheten till Köpenhamn, Malmö och kontinenten som drog mig hit. Men främst för att ett av mina barn med barnbarn bor i Helsingborg och vi ville vara nära varandra. Håkan fortsätter:

– Denna dubbeltomt blev till salu och dubbeltomt är dubbeltomt, så jag ville göra det bästa av situationen. Jag involverade en skicklig kollega i mina planer och frågade om vi skulle bygga bägge husen tillsammans och sedan sälja det ena. Därigenom kom vi ned i styckekostnad och kunde inom rimliga ramar utrusta husen klimatsmart och elegant, där till och med en arkitektritad trädgård fick plats i budgeten.

## Lång erfarenhet och många smarta lösningar

När jag lyssnar mellan raderna på vad Håkan berättar, förstår jag att här ligger en mycket lång erfarenhet bakom projekteringen och ett enormt intresse för god arkitektur, smarta lösningar och hur man etablerar en effektiv byggprocess. Husen har byggts med hjälp av väl valda lokala skånska, men också småländska entreprenörer från älmhultstrakterna, firmor och killar som Håkan arbetat mycket tillsammans med. Han säger:

– Jag har anpassat husen så långt det går till gatans lokala arkitektur. Siktlinjerna längs gatan och även på baksidan med grannhuset är intakt. Detta är en traditionell lösning i ett och ett halvt plan, inte särskilt stora hus, men genom att jag ökade bredden något, fick jag in en påtaglig rymdkänsla i huset och en öppen atmosfär.

– Husen är välisolerade och byggda i lättbetong. Fönstren är i en nygamal ockragul kulör, taket av danskt enkupigt tegel och gavgagen fick sedumtak. Friser runt gavlar och dörr förstärker husens gestalt.

Håkan har vinnlagt sig om att maximera fönsterpartierna ut mot trädgården, så att vardagsrummet förlängs ut på terrassen. Bergvärme och smart ventilation skapar ett bra och energisnålt inomhusklimat. Byggtiden blev bara tio månader inklusive trädgårdar.

Sedan har solpaneler tillförts taket och på min fråga om inte husen hade tillräckligt låga energikostnader redan, svarar Håkan till sist:

– Jo, visst är det så, men när jag nått så här långt, ville jag pröva om jag kunde gå hela vägen och komplettera med solenergi och åtminstone driva min el-bil med egen el. Jag gillar att utveckla och testa nya lösningar och att kunna köra bil på egen tillverkad el, det är faktiskt inte så dumt.

Kjell Näslund

Håkans egen smarta lösning på ett stabilt och säkert räcke, skapat med standardmaterial från valfri byggmarknad: Infackat stålruknät i askreglar

Hos Håkan Hellqvist sprakar brasan ofta vintertid.





# Vikenfesten



Vikens Kultur- och Byaförening bjuder in till två dagar med späckade program. Marknad och aktiviteter i och vid hamnen under lördagen. På söndagen står byns rika kulturhistoria i fokus.

## LÖRDAG 27/7 HAMNDAGEN 11-16

Arrangeras av Vikens Kultur- och Byaförening i samarbete med Vikens föreningar.

## SÖNDAG 28/7 KULTURDAGEN 11-17

Arrangeras av Stiftelsen Skeppargården, Sophiamöllan, Sjöfartsmuseet, Vikenarkivet, Hagmans museum och Vikens församling i samarbete med VKB.

- Kom och mingla vid hamnen. • Marknadsstånd lockar med varor och lotter. • Lyssna på Husarsextetten som spelar mellan kl 11-13.30.
- Stilla hungern med grillad sill, en våffla, korv eller något annat gott.
  - Ridning på islandshästar från Skeppargården kl 11-13.30.
- Måla med barnen på Galleri Viken. • Lär dig att slå en knop på Sjöfartsmuseet. • Ta en tur med ribbåten eller prova på att ratta en modellbåt. • Prova på att segla. Gum- och gubbsegling med optimistjolle.
- WBS arrangerar. • Jozima trollar och knyter ballonger kl 14-15.30.
- Badkultur vid bastun. • Modellflygplansuppvisning kl 14-15.30.
  - Testa fotbollsmålet hos Vikens IK.

- Gå en guidad vandring genom byn (kl 14) eller på den gamla kyrkogården (kl 15 och kl 16). • Titta in på Paul Jönkska gården – där det blir högläsning ur brev och dagböcker. Skådespelaren Bo G Andersson läser (kl 13 och kl 15), under övriga tider läser gårdens damer. Barnaktiviteter med bland annat tipspromenad i trädgården. • Se Vikenfilmen "Idyllen vid Sundet" (Hemgården kl 12.30 och kl 15.30). • Föredrag om sjöslag, sill och Öresund på Hagmans museum (kl 12, kl 14 och kl 16). • Titta in i Eriksborg.
- Kyrkans skatter visas (kl 13 och kl 14). • Hantverksdag på Hemgården (kl 12-16). • Besök Vikenarkivet på Hemgården och se bildspel och utställning om Självständiga kvinnor i Viken (kl 11-17). • Se bildspelet "Sommar i Viken" (Hemgården kl 11 och kl 14). • Brandkårmuseet vid möllan (kl 11-17).



## Islandshästar på Vikenfesten!

Vikensonen, veterinären och uppfödaren Caspar Logan Hegart är lika känd inom ryttervärlden, som hans klasskamrat, Rasmus Jönson är inom fotbolls-**dito**. Detta tack vare ett flertal framgångar bland annat i Nordiska Mästerskap för Islandshästar.

Bägge tillhör samma generation i Viken och gick i skolan tillsammans. Caspar är numera utbildad veterinär och driver sedan ett par år, tillsammans med sin fru Malu, ridskola och kursverksamhet på Skeppargården mellan Arild och Jonstorp.

Till Vikenfesten kommer de med ett antal av sina högklassiga Islandshästar för att erbjuda ridupplevelser för de yngsta. Och det är inte vilka hästar som helst, Skeppargården har blivit nominerade till Årets Uppfödare 2008, 2012 och 2013!

2013 blev också deras hingst Oddi bedömd som bästa femåriga hingst bland islandshästar.

Mamma till Caspar och kompanjon med Caspar och Malu är Lotta Witt Hegart, som bott på Skeppargatan i Viken. Alldeles i närheten av Stejleplatsen där Islandshästarna kommer att vara stationerade under festdagarna.

Caspar, Malu och Lotta hälsar alla välkomna att träffa Islandshästarna under Vikenfesten.

*Clasgöran Strömgren*



## BRYR DU DIG

### – BLI NATTVANDRARE

*Daniel Svensson, Madeleine Tebring och Malin Krite Schaarup under Valborgsnatten.*

Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter.

Nattvandrarernas närvaro förebygger också kriminalitet så som skadegörelse, våld och drogmisbruk. Verksamheten grundar sig på regelverk med avståndstagande till främlingsfientlighet och bygger helt på demokratiska grunder och förbinder sig inte till något parti eller någon tro. Nattvandrarerna ersätter inte polisen eller sociala fältarbetare utan komplet-

terar dem samt samarbetar med olika aktörer i samhället för att medverka till en lugnare och tryggare miljö för alla.

Nattvandrarerna i Viken finns ute kvällar och nätter, på fredagar och lördagar samt på festivaler och högriskhelger. Vi är volontärer som är goda förebilder för de unga. Målet är att finnas till hands för att kunna sätta gränser, skapa trygghet och ge stöd och hjälp när det behövs.

**Vill du hjälpa till att skapa trygghet.** Kraven för att delta är låga men den som nattvandrar bör ha ett intresse för ungdomar samt en vilja att skapa trygghet bland ungdomar. Nattvandrarernas uppgift kan vara att praktiskt hjälpa ungdomarna eller bara vara en vuxen lyssnare som de kan prata med. Responsen från ungdomarna är i de allra flesta fall positiv då många anser att det är tryggt att ha vuxna människor som visar att de bryr sig.

**Man är alltid minst två personer.** Nattvandrarerna i Viken har jackor i ett förråd i hamnen, som man lånar för kvällen och där möts de som ska vandra. Man ska vara minst två personer som vandrar tillsammans och det gör man till fots eller med cykel. Ni bestämmer själva hur länge ni är ute, inga krav finns på vilka tider som man ska nattvandra. Huvudsaken är att synas och visa att vi bryr oss om våra ungdomar.

**Gör en medmänsklig insats, skapa trygghet för våra ungdomar genom att anmäla dig på vår Facebooksida; Nattvandrarerna Viken. Eller kontakta Malin Krite Schaarup 0704-031743 eller Viveka Björklund 0702-068782.**



# DET NYA VIKEN

Det Nya Viken är på väg att bli en allt viktigare del av byn. I dessa nya villaområden befinner sig alltmer av byns aktiva befolkning och här finns i allt större omfattning underlaget för förskolor, skolor, butiker och andra lokala verksamheter.

Norra Hage och Svanebäck byggdes på 1960–70-talen. De övriga nya, Backalyckan och Vikens Ry, under sedare år.

Och nu kommer Vikenparken, Viken Centrum och ett nytt trygghetsboende.



Bilden ovan är tagen 2015 av Byalurens "butfotograf" Fredrik Rege. Med Tim Uziels drönbilder och en skiss över vyn, "Karlfälts vägen mot sydväst" samt skissen från vinnaren av arkitekttävlingen, uppmärksammar vi det Nya Viken.

**Här har jag sammanställt lite fakta om Vikens alla områden. Av de nya är Vikens Ry etablerat, Viken Centrum, Vikenparken och trygghetsboendet Hästhagen blir de helt nya.**

**1. Norra Hage "norra"**  
Får väl räknas som husen söder om Prästavägen. En blandad, olikartad egendomsbebyggelse med några inslag av radhuskaraktär. I denna del låg ursprungligen Eklunds bilservice längs med Ekstubbvägen som går ut till Prästavägen.

**2. Svanebäck**  
Ett ganska stort och mycket varierat område. Från de ursprungliga tomterna längs Prästa-

vägens norra sida, där bland annat jag själv flyttade in och renoverade en sommarstuga på Sandgatan i slutet på sextioalet. I ungefär samma veva byggde familjen Andreasson ett helt nytt hus bredvid det som Byalurens chefredaktör nu bor i. I Svanebäck finns förskolor, smärre skogsområden, stora gräsytor, radhus och egna hem samt en del verksamhet i de

nordvästra delarna. I den nordligaste delen ligger också Engelska Villan som vi i detta nummer har ett andra reportage om. I Svanebäck ligger också vid kustlinjen en av Sveriges äldsta golfklubbar Helsingborgs GK som bildades 1928.

**3. Backalyckan**  
Området började bebyggas redan under åttiotalet, norr om Lars Bengts väg. Ny bebyggelse har sedan skett i olika etap-

per, till stor del i form av tvåvåningshus.

**4. Vikenparken**  
Ett av de senaste nytilskotten i Viken. Högnäs kommun planerar att bjuda in till en parkdag i den nya Vikenparken en lördageftermiddag i slutet av augusti. Då är alla välkomna att ta del av attraktionerna. Också för att se alla de nyplanterade träden som med tiden kommer att göra parken grönnare.

**5. Norra Hage "södra"**  
Här hittar vi den karaktäristiska "Berdinmuren" längs gamla 111:an, Vikens första radhusområde som byggdes av byns egen byggmästare, Malte Berdin på det tidiga sextioalet. Innanför "muren" låg tidigare UP-livs, som också etablerades vid denna tid. När butiken flyttade till nya lokaler blev lokalen bibliotek. Numera är det hyreslägenheter i hela

huset. Övriga delar är en blandning av radhus och friliggande villor.

**6. Vikens Centrum**  
Det är numera namnet på området kring Tempo, gamla Statoilmacken och Vikens Lantmän. Även S. Jönssons bilfirma måste ju räknas in det som kommunen nu kallar Vikens Centrum. Här ingår förstås också området söder om dessa ovan nämnda, den biten mark som under lång tid gått

under namnet "Potatisåker" i debatten om höghus eller inte. Nu är det beslutet taget och blir verklighet.

**7. Hästhagen**  
Det tänkta trygghetsboendet kommer att ligga på en tomt som tidigare ägdes av hästfamiljen Engström vars gård ligger på andra sidan av Karlfältsvägen. Här pågick mycket verksamhet för Vikens unga ryttare under sextio- och sjut-

tioalet. Senare mest av familjen Engström själv. Bilden är av vinnaren i den arkitekttävling som utlysts i området.

**8. Vikens Ry**  
Ligger också på delar av familjen Engströms tidigare mark. Vikens Ry är ett stort område med nära anknäring till den nya Vikenparken. Mycket varierande bebyggelse: Tvåvåningshus, radhus, kedjehus och friliggande villor. Allt inbäddat

i många gemensamma grönområden.  
Hela denna text är högst personliga kommentarer av nedanstående skribent. Eventuella avvikelser från verkligheten får helt skyllas på...  
**Clasgöran Strömberg**



# En man och hans by

FOTO: LINA SALOMONSSON



**Om man skriver i en tidning som handlar om Viken i stort och smått, en tidning som ska täcka de flestas intressen och behandla sådant som händer i byn, så är det i det närmaste tjänstefel att inte skriva ett porträtt om Nisse Stenhammar. Vikens "influencer", "likeraket" och glädjespridare.**

*En bild från väggen i lägenheten där bröllopsfotografiet minner om bustrun Sara.*



När jag träffar honom en solig februaridag så förstår jag med en gång vad alla menar med: "En av de finaste människorna som bor i Viken, en förebild att se upp till" och "Duktigaste, artigaste, trevligaste, häftigaste, han är bäst, bäst, bäst med hjärtat på rätt plats". Dessa citat är bara två av många i samma anda som en bild på den motionerande herren i Viken fick i Facebookgruppen Vikenkoll.

Det är med en hjärtlig blick, fast hand och värme jag blir mottagen i Nils-Eriks ljusa lägenhet på Lisas Trädgård. På dörren står det två namn, Nils-Erik och Sara. Sara som inte bor här längre men i högsta grad är levande i minnet och kärleken när Nils-Erik och dottern Karin beskriver henne. När han presenterar sig gör han det som just Nils-Erik, han säger att han på äldre dagar föredrar att använda hela sitt namn och inte Nisse.

Egentligen är ett halvsidesporträtt av en 96-åring och hans historia fram till nu inte tillräckligt långt, men för att försöka i vilket fall som helst så får vi börja från början.

## Född som Stockholmare

Nils-Erik föddes 1923 i Stockholm och växte upp i Bromma. Han började arbeta i tidig ålder på Marabou och kokade Figaro, som han själv uttrycker det. Vid sidan om arbetet läste han på aftonskola till ingenjör. Samtidigt rasade kriget ute i Europa och arbete och studier avbröts en tid med att Nils-Erik blev inkallad till militärtjänst. Sedan fortsatte studierna och som färdig kemiingenjör fick han jobb på labbet på Marabou. Här påbörjades den karriär som varade hela hans yrkesverkssamma liv.

Och det var inte bara karriären som började nu, på samma avdelning träffade han även kvinnan som skulle vara början på en ännu läng-

re karriär inom kärleken. Här, på en chefsposition arbetade nämligen Nils-Eriks blivande fru, Sara.

Hon hade en kemiutbildning vid Stockholms universitet, något som var ovanligt på denna tid i Sverige. Kemi uppstod alltså på alla håll och kanter. Året är nu 1945 och året innan har Marabou också gjort ett lyckat hopkok och förvärvat Findus i Bjuv. Findus var vid denna tid pionjärer inom djupfrysning av livsmedel i allmänhet och ärtor i synnerhet.

Eftersom företaget var på frammarsch med sina djupfrysta ärtor och behövde expertis i sitt huvudfäste Bjuv fick Nils-Erik åka ner i omgångar för att arbeta i lejonkulan. 1949 stundade bröllop för de unga tu och fyra år senare hade familjen gjorts komplett med två döttrar, Pepita och Karin. Tack vare Nils-Eriks expertis och den utveckling Findus befann sig i erbjöds han och hans familj många turer till London via Helsingborg, Bjuv och tillbaka igen.



FOTO: EA ALTHIN FÖLSCH

*Nils-Erik med yngsta dottern Karin.*

## Bjuv ledde vidare till Viken

Det var även boendet i Bjuv som gjorde att familjen så småningom hamnade i Viken. Somrarna ägnades nämligen åt många utflykter till stranden här och när tillfälle dök upp att köpa en tomt och bygga ett alldeles eget hus på Tappevägen slog sig familjen ner där 1965. 29 år senare landade de i ett annat hus, denna gång på Poppelvägen. Här bodde paret ända till sin flytt till Lisas trädgård för tre år sedan.

På en fråga om Nils-Erik tycker att Viken var bättre förr än nu svarar han lika diplomatiskt som självklart: både och. En sak är säker. Han njuter fortfarande ohämmat av det unika och fina bygden erbjuder. Havet, rörelsen i byn och människorna han har omkring sig.

## Körsången ledde till mycket annat

Sång, rörelse och umgänge kantar Nils-Eriks liv från ung ålder och än idag. Han har varit en självklar och långvarig medlem i Vikeningarne, Vikens gymnastikförening. Sången har han kunnat utöva i olika mansköror under åren. På sitt arbete var han engagerad i ett otal fester genom sång och underhållning och löpningen har gått som en röd tråd i hans aktiva liv.

Nils-Erik har inte bara sprungit för att vardagsmotionera utan han har deltagit i åtta maraton. Berlin, New York och Stockholm för att nämna några. I just New York 1989 korsade han målstrecket på 3:51 tim, detta vid en ålder av 66 år.

## Fortfarande långa dagliga promenader i Viken

Och allt ovan har fortsatt, om än i en mer nedtonad skala. Nu för tiden kan Vikenborna se honom på sina dagliga promenader, gärna sittandes vid havet som han älskar att skåda över. Och han fortsätter att sprida glädje, kärlek och sång var han än går.

Så hemligheten då? Om det nu finns en sådan för ett långt friskt liv. För Nils-Erik är svaret enkelt. Motion, kärlek och sång.

Amen – säger undertecknad på det när jag sitter mitt emot ett livs levande bevis på detta.

Det är med ett glatt hjärta och en lång varm kram jag lämnar Lisas Trädgård, Nils-Erik och hans dotter. Och glädje att veta att Viken har en invånare som fyller bygden med leenden och goda minnen var han än traskar.

**Ea Althin Fölsch**



*Ytterligare en bild från väggarna hos Nils-Erik. Denna när han går i mål på ett av sina otaliga maratonlopp.*






# HANEFRED

KÖKSDESIGN




Här får du personlig service hela vägen från inspiration till installation och en design anpassad efter dina önskemål och behov. Vi jobbar med gedigna snickerier till kök, bad och förvaring från

## LIDHULTS

Bygatan 3, Viken [www.hanefred.se](http://www.hanefred.se)





FOTO: KJELL NASLUND

# Engelska Villan II – POJKEN MED GULDBYXORNA

Här fortsätter berättelsen om den Engelska Villan och dess andra guldålder. Den första och den tredje guldåldern beskrevs i förra numret av Byaluren. Villans andra guldålder är ett så intressant tidsdokument, att den fått ett eget avsnitt.

Detta avsnitt berättas till största delen av husets dåvarande ägarinnas brorsbarn, Margaretha "Meg" Westergren, en av våra mest kära film- och teater-skådespelare. Så här berättade Meg för mig en torsdag i oktober 2018 om sin barndoms somrar i den Engelska Villan. Men först skall konstateras att Meg står väl på egna meriter, fast dotter till två av Sveriges allra största teater- och filmkoner – Inga Tidblad (1901 - 1975) och ja, den då lika välkände skådespelaren Håkan Westergren (1899 - 1981). Publiken satte nog Inga Tidblad på en helt egen parnass, höjd över alla andra på den tiden.

Det är en märklig och kringelkrokig väg som givit upphov till denna berättelse om en enda villas och dess ägares stora inflytande. Svante Östberg, far till min skolkamrat Beverly (som väckte mitt intresse för villans historia – se förra numret av Byaluren), får som barn köpa en lott i ett Barnens Dagslotteri. Han vinner högsta vinsten – 50 000 kronor, på den tiden en oerhörd summa. Svantes mor Elsa Östberg, som var ensamstående med tre barn, investerar 1936 klokt en del av Svantes vinst, genom att köpa den engelska villan som sommarbostad.

Och nu börjar en ny era i huset med familjen Östberg och besök av välkända teatermännskor.

### Paret Tidblad–Westergren var ofta i huset

Elsa Östberg var syster till Håkan Westergren och därmed kom paret Tidblad – Westergren på återkommande sommarbesök, medan barnen Westergren lämnades hos faster i Viken över hela sommarlovet. Meg och jag hade ett långt och mycket underhållande samtal om hennes barndoms somrar i Viken



*Svante Östberg, pojken med guldbyxorna, som vann högsta vinsten i Barnens Dagslotteriet 1935. Modern, Elsa Östberg investerade klokt sonens vinst i sommarbostaden den Engelska Villan i Viken.*

under 30- och 40-talet. Jag säger bara, den damen kan leverera repliker och sätta en punchline! (hon stod på scen så sent som 2017). Så här berättade hon:

– Vi kom ner med tåg till Helsingborg i början av sommaren, jag, mina två syskon och vår barnsköterska. Jag tyckte mycket om min snälla faster och vi fick leka i full frihet. Min kusin Svante lärde mig cykla. Självt tyckte jag mycket om att klättra i träd – högt upp, så jag kunde se över till Danmark. Bokarna hade så lena stammar. Och så grävde vi grottor i sandåsen. Det växte liljekonvaljer i parken under träden och där fanns vildhallon. Hon fortsätter:

– Den 20 juli, på Margaretadagen brukade jag av mina äldre kusiner få ett strå med smultron! Bakom Svanebäcksgården fanns tennisbanor där vi spelade och nere på stranden hade vi våra solgropar. Hade vi tur kom någon ner med saft och kubbar – köpta från Öresundskonditoriet inne i Viken.

Den tillhörande parken var mycket större på den tiden. Meg berättar:

– Till villan hörde hela den anlagda parkskogen (idag kommunal park – Svanebäcksskogen). Nere vid grinden fanns en grindstuga och där fanns garage och uthus. När man körde upp mot huset var det en stenlagd rundel som man kunde köra runt med bilen, men hade man otur krockade man med de

*Texten fortsätter på sidan 20*



FOTO ALLA GAMLA. PRIVAT FAMILJEN ÖSTBERG



## Stort sällskapsliv på hög nivå i Engelska Villan.

Text och bild från reportage i Svenska Dagbladet 31 juli 1993:

*"Trädgårdsfest på Svanebäck 1942. Festens beskyddare grevinnan Marg von Schuerin på Bäckaskog, directrice för modehuset Märtaskolan i Stockholm, övervakar värdinnan Elsa Östbergs prisutdelning till Ann Diurson, dotter till textilkonstnärinnan Vera Diursson. Mellan dem, med en diskus på huvudet, sitter skådespelerskan Elsa Burnett".*



*"Inklämd mellan arbetsviliga och piffigt utstyrda små serveringsflickor stod fru Elsa Burnett på trappan till övre våningen och läste prologen till det Garden-party på Svanebäck, som genom vädrets makter inte blev något Garden-party. Men en vällyckad tillställning blev det i alla fall och en god slant till Rädda Barnen. Detta trots att antalet deltagare i festen måste beskåras av hänsyn till utrymmet i den gästfria östbergska villan."*

Ovanstående text inledde artikeln om Rädda Barnen-festen i Engelska villan som gick av stapeln måndagen 9 augusti 1948.

Ned till säger bildtexten att vi ser en bild med fru Burnett utklädd till den svenska mrs Miniver.



**Succès i hällande regn för Rädda Barnens fest**  
Många helsingborgare mötte upp på Svanebäck i Viken – Tröskligt program och gott ekonomiskt resultat

**Publikavsnitt.**

Inklämd mellan arbetsviliga och piffigt utstyrda små serveringsflickor stod fru Elsa Burnett på trappan till övre våningen och läste prologen till det Garden-party på Svanebäck, som genom vädrets makter inte blev något Garden-party. Men en vällyckad tillställning blev det i alla fall och det kom in en god slant till Rädda Barnen, trots att antalet deltagare i festen måste beskåras av hänsyn till utrymmet i den gästfria öst-



två spiralvridna stolparna som stod mitt i. Också vid grinden fanns ett eko-tempel. Längre upp i trädgården fanns en häck som en tunnel och därinne fanns en tomte av järn.

Ibland när jag kröp in där kunde jag hitta en kola eller något annat gott i tomtens hand.

#### Många kulturmänniskor besökte Viken

Med paret Tidblad – Westergren kom även andra teater- och kulturmänniskor till Viken och formade de guldår fram till 50- talet, när det var mode bland huvudstadens artister att ha sommarviste i Viken och Kullabygden. Meg berättar:

– Jag mötte Isaac Grünewald och Hjalmar Gullberg förstås. I närheten bodde en känd film och teaterskådespelerska på den tiden, Elsa Burnett, men jag var liten då, så jag kände inte till så många. Det var många fester i villan och vi barn fick ta disken när vi blev äldre. Tallrikstravarna var enormt höga och till sist när jag kunde se Kullaberg igen från köksfönstret, då visste jag att snart var disken klar och vi blev lediga. Huset hann även medverka i en Edvard Persson film: Stinsen på Lyckås, där främst interiören filmades.

Sommarsemestrarna i Viken pågick fram till och med krigsslutet. Sista sommaren Meg var här som barn satt faster Elsa och berättade om förödelsen efter den första atombomben och att nu börjar en ny farlig tid. Detta efter ett världskrig som var i slutet och som Meg hade sett konsekvenser av genom de dagliga tyska spaningsflygen över Öresund, transitågerna med tyska soldater på väg till Norge i Helsingborg och den strikta bevakningen från bunkrarna i Per Albin-linjen.

Till sist får jag höra en hemlighet, framsagt med ett glatt fniss: – Jag hade också en liten kärlek här nere, han hette Kjell och hade indiankostym.

#### Villan hade många ägare efter denna tid

Familjen Östberg säljer villan under 50-talet och sedan byter den ägare ett par gånger, bland annat är en norsk familj ägare fram till 60-talet.

Så är vi framme vid nutid, när det moderna Svanebäck uppfördes, genom att storbyggmästaren Helge Lindgren från Klippan köper fastigheten med angränsande markområden för att utveckla nya bostadskvarter i norra Svanebäck. Den berättelsen finns i Byaluren, nr 2, 2018.

**Kjell Näslund**

TOG SAMTALET MED MEG WESTERGREN



Meg Westergren som barn framför en av de spiralvridna pelarna i Engelska Villans trädgård

En pampig spis som gåva till Elsa på 50-årsdagen samt en bild av en de spiralvridna trädgårdspelarna.



FOTO: EA ALTHIN FÖLSCH

## De cyklar för livet med Dunderhonung i benen

**Byaluren fick chansen att träffa två av de så kallade "Vikenrynkorna" mellan de hundratals träningspass de utövar. De är varken gamla eller rynkiga, namnet syftar givetvis på det välgörehetsprojekt de deltar i och byn de bor i. Team Rynkeby – God morgon.**

#### Berätta lite om Team Rynkeby och vad ni gör.

Caroline Engberg förklarar att Team Rynkeby Godmorgon är ett välgörehetsprojekt som startade i Danmark år 2002.

– Under året som går så samlar vi i de olika lagen in pengar med hjälp av att jaga sponsorer och anordna olika event. Alla pengar som samlas in går oavkortat till Barncancerfonden. I Helsingborgslaget är vi 51 teammedlemmar varav 41 cyklister och 10 som är Serviceteam. Alla bekostar all sin utrustning och hela sin resa ner till Paris själv.

I slutet av juni avslutar vi med att cykla de 140 milerna ner till Paris. Vi cyklar mellan 10-20 mil per dag. Service är med hela vägen och förser oss med mat under dagarna, kvällarna checkar vi in på hotell och sover gott.

**Det låter som ett beundransvärt projekt att delta i. Varför vill ni göra denna resa, som borde vara både emotionell och fysisk?**

Caroline svarar att hon cyklar för andra året. Hon tycker hela upplevelsen är och var otroligt kul och utmaningen att cykla sporrar henne. Lägg till känslan av att göra gott för andra och du har hela paletten av motivation som behövs.

Att Caroline dessutom kunnat värva sin syster Ulrika Paulsson är ett gott betyg till alla inblandade. Ulrika är samstämmig i att känna den fantastiska kombinationen med att utmana sig själv och göra nytta i fler ändar.

**När man tänker på barn och cancer i samma mening så svartnar det nästan för ögonen. Vad betyder Barn-cancerfonden för er?**

Ulrika håller med – Cancer är ett skrämmande, hotfullt ord. Förknippat med barn på något sätt blir det 1000 värre. Alla möjligheter att bidra till att fler barn kan räddas är så viktiga. Caroline lägger till att – tillsammans kan vi öka chansen till överlevnad för de som drabbats av barncancer.

#### Kloka ord. Vad har varit den största utmaningen?

– Ulrika menar att den störta utmaningen ligger nog framför dom i och med den långa cykelturen till Paris. Men fram till nu har det varit den fysiska utmaningen som varit störst och att försöka få ihop tiden. Men säger i nästan samma andetag att det samtidigt är otroligt utvecklande och roligt! Trots att alla timmar på gymmet och på sadeln under träningen är jobbigt så ger det energi som gör att man orkar mer.

– Caroline håller med om att den största utmaningen är att få tiden att räcka till. Hon menar att just i år har träning varit tuff och utmanande för alla, men att de också har byggt upp ett lag som nu är redo för utesäsongen och resan ner till Paris.

**Det låter ju onekligen tufft och jobbigt. Men förutom energin det ger er, vad är det absolut roligaste?**

Även i denna frågan är tjejerna överens. – Allt är roligt! Träffa 50 nya vänner som tillsammans både skrattar och gråter och att tillhöra en grupp människor som kämpar mot samma mål.

Det verkar ju nästan vara något som finns i vattnet i Viken, eller i dunderhunungen kanske? Av 51 deltagare är 4 Vikenbor.

#### Vad är det absolut bästa med Viken enligt er?

– Caroline svarar att Viken är en härlig by framförallt på sommaren, hon älskar hamnlivet och närheten till vattnet och för henne som löpare är det så härligt att kunna springa längs havet. Ulrika älskar också möjligheten att kunna springa längs vattnet, hänga på stranden och njuta av en bastu tillsammans med ett dopp en grå vinterdag.

Byaluren önskar Vikenrynkorna lycka på vägen och beundrar detta behjärtansvärda engagemang.

Om du också blivit inspirerad så välkomnar Team Rynkeby – God morgon dig med en ansökan. Du behöver inte ha cyklat racer innan och vem som helst över 18 år kan skicka in intresseanmälan. Gå in och titta på TeamRynkeby.se för att få veta mer.

**Ea Althin Fölsch**

## LÅT RESAN BÖRJA HOS MIG.

Jag är engelsman, jag har hela mitt liv jobbat mer resandet i alla former. Jag är en del av ett nätverk över hela världen – Colletts Travel UK.

Sedan nu snart fyra år är jag Vikenbo och har startat ett reseföretag här i byn. Jag jobbar med både affärsresor och privatresor och ofta med specialarrangemang av olika slag inom dessa områden

Nu erbjuder jag mina tjänster till alla Vikens invånare. Kontakta mig så kan jag berätta mer om vad jag kan göra för din nästa resa.

– Eller gå in på [www.halsalltravel.com](http://www.halsalltravel.com) och läs mer om vad vi kan göra för dig.

**Michael Halsall**

DIRECTOR, HALSALL TRAVEL INTERNATIONAL

An independent affiliate of Virtuoso  
- Specialists in the Art of Travel and a member  
of The Travel Leaders Group UK.



Tel: +46(0)702251075





## Konfirmand i Viken

Konfirmanderna ovan är Ida, Aiste och Liv. De två som fotograferats var för sig heter Axel och Tilde.

Att bjuda in ungdomarna till konfirmandundervisning är en grundläggande och viktig uppgift för församlingen.

I Viken är vi glada över att det finns ett stort intresse av att delta i undervisningen och vi arbetar hela tiden för att konfirmandtiden skall vara relevant och givande för ungdomarna. Det händer mycket i tonåren och man kan få många funderingar.

Det är skönt att kunna "bolla" detta med andra.

Under läsningen tar vi upp frågor som Vem är jag? Kan man förlåta... Vad är meningen... och teman som Bibeln och kristen tro, Jesus, kärlek och viktiga levnadsregler.

Genom samtal och värderingsövningar lär vi känna varandra och oss själva, hur vi fungerar och tänker och vad som är viktigt i livet. Vi firar också gudstjänster tillsammans med församlingen.

Det roligaste brukar vara lägret

Att ge sig av tillsammans för både lek och allvar. I Vikens församling finns det möjlighet både till veckoläsning under termin och sommarläsning på sommarlov. Församlingen skickar i försommartid ut inbjudan till de ungdomar som är födda år 2005.

Vill du veta mer eller saknar inbjudan så ring Eva präst 0703897166 eller Annika 0702608299.

Vi träffade några av vinterns konfirmander som berättade lite om konfirmandtiden...

Varför anmälde ni er till konfirmandläsningen?

– Tänkte att det skulle vara en bra upplevelse. Något som man bär med sig resten av livet. För att det är en tradition och det verkade kul! Jag tror på Gud och ville lära mig mera om min religion.

Så här långt...Hur blev det?

– Det blev bra, det är en bra grupp och jag trivs med kompisarna. Lagom mycket träffar, man hinner med skola och annat. Jag gillar att gå i gudstjänsterna och jag har lärt mig mycket! Förstår att mycket av kristendomen faktiskt finns i vårt samhälle... det har jag inte tänkt på innan...

Något speciellt som ni tar med er?

– Lägret naturligtvis!!! Gemenskapen.

Skulle ni rekommendera andra att gå och läsa?

– Ja, absolut. Det är en bra upplevelse och man får lära sig mycket på ett annat sätt än i skolan. Alla får komma till tals. Nu vet jag till exempel mer om dopet, vad det betyder och varför man låter döpa sig.

Slutligen...något ni vill tillägga?

Det är upp till var och en hur man ställer sig till religion men det är bra att känna till. För mig ger religionen hopp – att det finns en mening med livet. Annars skulle det kännas trist...

Ja, kyrkan är nog viktig för många. Det är ett tryggt ställe där man får vara sig själv... och Gud är nära...



Tack för samtalet! Guds Valsignelse!

Eva Gullmo



## Vikenfesten 27–28 juli



Vi ser fram emot den gemensamma Vikenfesten och från församlingens sida arrangerar vi en Friluftsgudstjänst i Prästgårdens trädgård söndagen den 28 juli kl 11.00.

Mycket sång och musik utlovas av musiker Matilda Nordberg, Eva Gullmo, församlingspräst predikar.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe

Som vanligt erbjuds guidad visning av kyrkan och dess inventarier 13.00 och 14.00. Medlemmar ur Församlingsrådet visar texti-

lier i Sakristian och den unika Doppåsen från 1700-talet. Likaså det värdefulla kyrksilvret som presenteras av Stig Ewaldsson.

Gamla kyrkogården

På gamla kyrkogården blir det rundvandring och presentation av några Vikenprofiler som har sin vila på kyrkogården vid 15.00 och 16.00.

Vi återkommer med detaljerat schema och tider för visningarna.

## Kvällsmässor i Vikens kapell

Varje torsdag i juli firar vi en enkel och meditativ Mässa i Vikens kapell, nya kyrkogården kl 18.00. Solen sänker sig över Danmark och Öresund... det är vilsamt och skönt att avsluta dagen med en stunds eftertanke och gemenskap då vi delar bröd och vin med varandra i Nattvarden. **Välkommen!**

## Sommarkonserterna i Vikens kyrka

Söndag 26 maj kl 18. (OBS tiden!)

Värkonsert med Laudate Matilda Nordberg, dirigent Karin Johansson, orgel och piano

Tisdag 25 juni kl 19.

Sommarsånger med Bygdekören Karl-Anders Knutsson, körledare

Tisdag 16 juli kl 19

Från polska till rigaudon Jeanette Eriksson, violin Karin Johansson, orgel

Tisdag 20 augusti kl 19

Galanta pärlor Ingrid Andersson, barockcello, Dohyo Sol, barockgitarr Mattias Frostensson, bas

Tisdag 27 augusti kl 19

De mest älskade styckena inom modern körmusik. Musik av Arvo Pärt, John Tavener och Sven-David Sandström Helsingborgs motettkör Ilze Stala Stegö, dirigent

# Växtkraft i Prästrädgården

Ett nytt projekt som vi brinner för och vill utveckla

Vi vill värna både kropp och själ. Tillsammans skapar vi en öppen mötesplats för alla som har tid och lust att skapa i en skön miljö.



Vi odlar och skördar ur Prästrädgårdens odlingslådor, vi pysslar om den fina bikupan och hoppas på Holy honey likaså ser vi till blomsterrabatterna. Grönt, skönt arbete, eller "BARA VARA" och sedan god gemenskap vid kaffeborden. Det finns också möjlighet att snickra och måla. Vill man hellre pyssla inne blir det tillfällen att baka, koka marmelad och göra pynt till kommande försäljning. Allt är möjligt! Är man intresserad av fördjupning i tro och liv ges utrymme för samtal.



Växtkraft

varje onsdag 13.30 – 16.00 i Prästrädgården och Kyrkstugan. Välkommen!

Mia Paulsson, värdinna, Annika Erlandsson Olshov, diakon och Eva Gullmo, präst.



Karin Johansson

## CD med Karin Johansson

Varannan tisdag under terminerna bjuds det på lunchmusik i Vikens kyrka 12.30.

Tisdagen 5 februari var en extra festlig tisdag då Karin Johansson, pastoralets egen organist, släppte sin första CD. Det bjöds på snittar och cider och Karin spelade valda verk från skivan.

"Över gränser genom tider" innehåller orgelmusik från 1600- och 1700-talets Europa spelad på orglarna i Vikens kyrka. Den ges ut med stöd av Stiftelsen Sjökapten Albert Peterssens och hans bustru Ida Peterssens familjefond och den finns att köpa i kyrkan eller på expeditionen.



Kören Laudate

Att sjunga i kör är något speciellt. Det ger energi och glädje, samhörighet och välmående. Att få utvecklas tillsammans, upptäcka ny musik som man förut kanske inte hört och beröra andra med musiken - det är en del av det vi i Laudate vill uppnå.

Vårterminen är fylld utav körövningar och uppsjuningar, och avslutas med en värkonsert den 26 maj kl. 18 i Vikens kyrka. Temat blir "Intåg i Sommarhagen", där vi fyller kyrkan med musik som ger en känsla av den svenska sommaren, som då är i antågande. Jeanette Eriksson medverkar på fiol och Karin Johansson på orgel/piano.

Till hösten väntar ett arbete med Händels Messias, som vi planerar att framföra i Vikens kyrka i adventstid. Ett av de klassiska verken som är välkänt och omtyckt av många.

Är körsång något du tycker om eller alltid velat prova, vill du vara med i gemenskapen och utvecklas med oss? Kanske är du intresserad av att upptäcka blandningen av ny musik och de härliga, klassiska verken.

I så fall är du välkommen att kontakta Matilda Nordberg på 0706-91 33 51 eller matilda.nordberg@svenskakyrkan.se

Barnkörerna är en viktig del av verksamheten

I Vikens församling finns också flera körer för barn och ungdomar. Det är Helena Morath, musiker i församlingen, som leder körerna. De yngre barnen övar på Vikensskolan och de äldre barnen i det fina körrummet i Kyrkstugan.

Kontakta gärna Helena Morath om du har frågor. 0737 314246 helena.morath@svenskakyrkan.se

**OBS!** Besök gärna vår uppdaterade hemsida för aktuella tider och verksamheter! [www.kullapastorat.se](http://www.kullapastorat.se)

**Svenska kyrkan**   
VIKENS FÖRSAMLING





## Den viktiga resan blev av – igen!



Övre: Gruppbild på torget i Krakows centrum. Undre bilden: Rader av bilder på fångar som fotograferades när de anlände till lägret.



Stora bilden: Gruppen på väg in till denguidade turen på Auschwitz- Birkenau. Till höger: Burkar av Cyklon-B, gasen som spritades in i fångarnas utrymmen.

ambitionen var att alla elever skulle ha möjlighet att följa med utan att behöva betala mer än fickpengar. Som motprestation för de ekonomiska bidragen ställde eleverna upp på att utföra en rad arbete på sin fritid, som att dela ut flygblad inför Vikens IKS loppis, städa stranden och hålla ett föredrag i kyrkan under en gudstjänst. Dessutom arrangerade eleverna ett flertal discon för de yngre årskurserna, pantade burkar, sålde bullar, anordnade lotterier m.m..

Till sist blev resan av och alla som deltog, elever och medföljande föräldrar, kan så här i efterhand konstatera att den var värd allt arbete man lagt ner. Eleverna fick en livsviktig historiektion under rundvandringar i Auschwitz och Krakow, men även minnen och upplevelser att bära med sig resten av livet.

### Det blev många starka upplevelser på plats

Mängden hår, barnkläder och den stora högen med Cyklon-B burkar gjorde starka intryck. De många klösmärkena på gaskammarnas väggar gav en kuslig bild över det som skett i dessa fasansfulla rum.

Dessas upplevelser är inget man kan läsa sig till, eller titta på bilder eller filmer på Youtube och tro

att man förstår. Därför blir resan och besöket så fysiskt och påtagligt. Många av våra elever är tillsammans med sina familjer flitiga resenärer, men få reser på semesterresa till detta helvete på jorden.

### En viktig resa för alla

Därför var och är det viktigt för oss föräldrar att vi ger våra unga möjligheten att besöka Auschwitz.

Med denna artikel vill alla vi som var med på resan tacka alla som bidrog till att den blev av. Några citat från eleverna efter att de guidats genom koncentrationslägret Auschwitz.

"Det är en resa alla borde få göra."

"Allt blev mycket mer verkligt när man var där."

"Det är läskigt att det finns människor som förnekar att det har hänt."

"Nazisterna dödade även homosexuella i koncentrationslägren. Än i dag är det många länder som förbjuder homosexualitet."

"Det var läskigt att se alla barnkläder."

**Niondeklassarna i Viken**

# form & flora

## TRÄDGÅRDSDESIGN

**Cecilia Tidstrand**  
trädgårdsarkitekt

Vi matchar ditt vackra inre med ett vackert yttre.

info@formochfloratradgard.se • 070-47 45 485 • www.formochfloratradgard.se

Det var 63 sömndruckna, men förväntansfulla elever, som klev på bussen tidigt i gryningen den första november förra året. Efter ett drygt år av planering och förberedelser kunde niondeklassarna i Viken äntligen ge sig av på den viktiga och efterlängtdade toleransresan till Polen med huvudsyftet att besöka koncentrationslägret Auschwitz.

Förr finansierades toleransresan till stor del genom ekonomiskt bidrag från Höganäs Kommun men för några år sedan beslutade man att dra in bidraget i samband med effektiviseringskrav.

Skulle eleverna få komma iväg låg plötsligt ansvaret hos föräldrarna eftersom Vikenskolans ledning inte heller var intresserade av att stödja projektet.

I tider av en växande främlingsfientlighet och populism kändes toleransresan till Polen viktigare än någonsin, därför beslutade föräldrarna och eleverna att på egen hand samla ihop medel till resan.

En styrgrupp tillsattes och arbetet med att samla ihop pengar påbörjades.

### Bidrag från Vikens föreningar

Med bidrag från bland annat Vikens Byaförening, Vikens IK och Vikens församling lyckades man få ihop grunden till bussresan, kost och logi. Den absoluta



Vikens företagarförening  
för handel och företagsamhet

Vikens företagarförening är en ideell förening som uppmanar och stöttar företag & handel i Viken samt bjuder in till möten företagare emellan.



### Vikenguiden

Som medlem är du & ditt företag alltid med i företagsöversikten i Vikenguiden samt på VFF's hemsida.

Vill du synas lite extra finns det möjlighet för dig som medlem att annonsera i Vikenguiden.

### Att bli medlem

Du är välkommen att bli medlem i Vikens företagarförening om du har din verksamhet i Viken, om du bor i Viken och har företag på annan ort eller om du helt enkelt har en produkt/tjänst som kan vara till glädje för andra företagare eller boende i Viken.



### Möten mellan företagare

Vi bjuder in till luncher, möten med föreläsningar och ibland även lite större event. En chans för dig att träffa andra företagare under trevliga former.

Dagens lunch för endast 50:-. Resterande bjuder VFF på.



### Gemensamma reklamutskick

Effektiv och väldigt ekonomisk marknadsföring – delvis sponsrad av Vikens företagarförening. Även specialpris på framtagna av annons. Syns man finns man! Info om nästa utskick finns på vår hemsida.



vikensforetagarförening.se

Vikenguiden (1 ggr/år) & reklamutskicken (2 ggr/år) delas alltid ut i Leisberget, Viken, Domarus & Hittarp.

## FESTLIGHETER

### Festen på Bäcka

Festen nu i februari blev en succé! Vi har därför beslutat oss för en repris, som går av stapeln i början av mars 2020.

Medlemmar i VFF kommer att få en VIP-inbjudan med förtur till biljettköp.

Därefter är alla välkomna att boka sin biljett! Mer info kommer när det närmar sig...



\* Begränsat antal.



# Sjöofficer från Viken är fredsmäklare i Syrien

FOTO: UN PHOTO



Björn Brenner framför FN:s europeiska högkvarter i Genève.

Jag träffar Björn över en kopp kaffe på Öresunds konditori. Han har just kommit från Damaskus och är på väg till kontoret i Genève. Mellanlandning 24 timmar i Viken, sedan fortsätter resan. "Gott om tid", säger Björn.



"Hemmabilden" på Björn är tagen i Viken av den välkända HD-fotografen Göran Stenberg.

Björn och jag känner varandra från skoltiden och vi drar oss till minnes allt fint som Viken givit oss: en trygg uppväxtmiljö, kompisgänget, alla engagerade ledare på fritidsgården, skoldanserna på Vikensskolan. Förutom allt roligt förr minns jag också en annan sak med Björn: han är alltid på väg.

För två år sedan var Björn Mellanösternforskare vid Försvarshögskolan och stationerad i Jordaniens huvudstad Amman. Den perioden arbetade han med att intervjua IS-resenärer som kom tillbaka hem till Jordanien från kalifatets Raqqa. Kriget i Syrien hade redan då hunnit bli en av vår tids stora konflikter.

## Samtal från FN-skrapan till en by på landet

Under pågående arbete, ute i en by på jordanska landsbygden, ringer Björns telefon. Det är från FN-högkvarteret i New York. Rösterna i andra ändan tillhör en av medarbetarna till FN:s generalsekreterare. Han meddelar att Björn utsetts till ny militär rådgivare till FN-sändebudet Staffan de Mistura. De Mistura har sedan 2014 lett världssamfundets ansträngningar att mäkla fred i Syrienkonflikten. För Björn står en ny tid för dörren.

## "Jarring tog världen till Viken – men också Viken till världen!"

– Alla jag växt upp med i Viken vet att FN alltid varit en dröm för mig. När vuxna frågade oss barn vad vi ville bli när vi blev stora brukade de andra svara brandmän och bagare – och jag, FN-diplomat.

Det var väl inget konstigt med det tyckte jag... Om Gunnar hade varit det så kunde väl jag också.

Björn syftar på Vikensonen Gunnar Jarring. Under Kalla kriget var Jarring var en av Sveriges allra främsta diplomater ute i världen. Stora spänningar rådde då mellan USA och Sovjetunionen och Sverige spelade en särskild roll som mellanhand och jämnvikt. Jarring mötte alla den tidens stora världsledare. Vissa av dem kom och hälsade på honom i Viken, vilket bland annat framgår av Byalurens förstasida i början av detta nummer

Som Björn själv uttrycker det – Jarring tog världen till Viken – men också Viken till världen!

En av alla de som Jarring arbetade nära var George Bush den äldre. Bush blev sedermera USA:s pre-



Fältarbete i Mellanöstern.

sident men Jarring kände honom långt innan dess. På 1950-talet var Bush och Jarring unga FN-ambasadorer i karriären i New York. Bush var bara en i raden av alla politiska världskändisar som kom till Viken och hälsade på.

Björn berättar att han själv, långt senare, fick möjlighet att träffa George Bush som då hade hunnit bli pensionär.

– Jag berättade att jag kom från Viken och att hans vän Gunnar Jarring ofta hade pratat om honom. Bush sken upp men blev samtidigt känslös. Det var tydligt att de två var gamla kompisar och hade hittat på mycket roligt tillsammans. Det fanns många minnen, minnen från en svunnen tid.

## En vanlig dag på kontoret är mycket ovanligt

Tillbaka till nutid. Två år har gått sedan det där telefonsamtalet i Jordanien. Idag arbetar Björn som FN-diplomat och vandrar i samma korridorer och siter i samma mötesrum i New York och Genève som Jarring en gång gjorde, ett halvsekel tidigare.

Viken finns åter representerat i Förenta nationerna. Jag frågar Björn vad han egentligen gör på jobbet, rent konkret.

– FN:s sändebud till Syrienkonflikten leder arbetet med att försöka föra de stridande parterna närmare varandra och inleda en fredsprocess. Min roll är att ansvara för de militärt relaterade frågorna i sändebudets team. Jag håller FN uppdaterat dag som natt om vad som sker på marken i Syrien. Jag reser också mycket med sändebudet och träffar parterna runt om i regionen. Förhandlingarna sker sedan hos oss i Genève och innefattar, förutom den syriska regeringen och oppositionen, oftast också Ryssland, Turkiet, Iran.

När jag börjar fråga närmare om FN:s roll märker jag att Björn spetsar öronen lite extra. Kriget i Syrien är inne på sitt nionde år. Som utomstående undrar man ju om inte mer hade kunnat göras för att stoppa allt det fruktansvärda lidandet. Men Björn försvarar FN:s arbete.

– I våra samtal försöker vi hitta gemensamma beröringspunkter som parterna kan komma överens om, som kan bli de första stegen till en fredprocess. Vi arbetar dygnet runt för att nå dit. Men FN kan inte åstadkomma mer än vad de stridande parterna själva vill.

Vi kan bara erbjuda en plattform för detta. Hitintills har de bara suttit tillsammans i samma rum en enda gång – och då vägrade de prata med varandra.

Kaffestunden med Björn drar sig mot sitt slut och jag önskar honom lycka till framöver. Det känns fint att vår by är engagerad på olika sätt för att hjälpa Syrien och syrierna.

Ea Althin Fölsch  
INTERJUARE



Staffan de Mistura leder FN:s förhandlingar om Syrien.

**Om Björn Brenner**  
**FÖDD:** 3 maj 1979, uppväxt i Viken  
**YRKE:** FN-diplomat och Syrienexpert, Kommandörkapten i flottan  
**UTBILDNING:** Svensk och fransk marinofficersexamen, doktor i Mellanösternstudier  
**SPRÅK:** Svenska, engelska, franska, ryska och arabiska  
**SIDOUPPDRAG:** Ledamot av Kungl Örlogsmannasällskapet



Galleri Viken 1932, då som fiskball. Framför ballen pågår en stor reparation av det som kallades "klaffen".

## Galleri Viken

Delar av galleriet har varit öppet med en utställning av Helsingborgskonstnären Peter Arnesson. Den varar till den 12 maj, då vi stänger för att fortsätta renoveringen. Galleriet hoppas kunna öppna på nytt runt den första juli.

Då ska det bli ny utställning, men det vi öppnar då är också Café & glassförsäljning. Hälsar...

Björn Andersson

UTSTÄLLNING  
I ÖSTRA MAGASINET  
UNDER VIKENFESTEN.

GUN JONSSON OCH INGER OLSSON,  
SOM BÅDA MÅLAR I OLJA HAR SIN  
ÅRLIGA SOMMARUTSTÄLLNING  
UNDER VIKENFESTEN.

VERNISSAGE

FREDAGEN DEN 26 JULI MELLAN KL 13-19.

UTSTÄLLNINGEN PÅGÅR SEDAN

LÖRDAGEN 10-19 OCH SÖNDAGEN 11-16.

ALLA ÄR VÄLKOMNA IN FÖR EN STUNDS ÖGONFRÖJD.

Välkommen till vår fina butik!



Manuell kött och deli



Fräsch frukt



Catering för alla tillfällen



Lokal mat!

Alla dagar  
**8-20**

**ICA** **UP**  
nära **HALLEN**  
VIKEN

Björkvägen 21, 26363 VIKEN  
Tel. 042-236679





Dorothe Engström

**Kullabygdens Yoga & Mindfulness öppnade upp dörrarna i höstas, till den lilla personliga Studion på Skepparegatan 15b i Viken. Hos dem står den enskilde individen och dess behov i centrum.**



## Medicinsk Yoga i Viken

Byaluren besöker den nyöppnade verksamheten och träffar ägaren Dorothe Engström.

– Vi sätter stort värde på det personliga möte säger Dorothe. Jag är diplomerad Mediyoga Instruktor och Lärare (steg 1 och 2), Diplomerad Mindfulness Instruktor och Diplomerad Stress och Utbrändhets Coach. Min medarbetare, Eila Granqvist, är Leg. Fysioterapeut och Diplomerad MediYoga Lärare och Terapeut.

### Många områden ryms inom verksamheten

Företaget erbjuder workshops, föreläsningar och kurser i MediYoga (Medicinsk Yoga) för nybörjare, fortsättningskurser, Kurser för högt blodtryck, huvudvärk och migrän, för återhämtning från Stress och utbrändhet, oro, ångest, samt kurser för rygg, hjärt och sömnproblem.

– Mjuka enkla rörelser, djupavslappning och meditation sätter MediYoga (Medicinsk Yoga) igång kroppens självläkande system, berättar Dorothe vidare. De flesta övningarna går att göra både på yogamatta eller på stol. Övningarna är långsamma och inlämnande, utan krav eller prestationspåspanning och uppmärksamhetsträning.

Det används ofta inom psykologisk och medicinsk behandling för att t.ex. förbättra sömnen, hantera smärta och kronisk sjukdom samt öka livskvaliteten. I ditt vardagliga liv är mindfulness ett bra verktyg för att hantera de svårigheter som vi alla möter i livet. Både MediYoga och Mindfulness är idag en accepterad behandlingsmetod inom den svenska sjukvården. Mer information, för dig som är intresserad, finns på hemsidan kullayoga.se eller på Facebook Kullabygdens yoga & Mindfulness.

Olof Engvall



## Sponsorer är allt viktigare för Vikens IK

**Michael Rosenlind är ansvarig för Viken IK:s sponsorkommitté och jobbar sedan ett år ideellt med att utveckla sponsorer i klubben. En allt viktigare del i Vikens största förening.**

Vikens IK är en växande klubb. Varje år tillkommer nya sugna fotbollsspelare i alla åldrar.

En mycket glädjande trend de senaste åren är att antalet tjejer som börjar spela fotboll och som fortsätter spela högt upp i åldrarna stadigt ökar. I vissa åldrar så högt som till 13 år är det fler tjejer än killar som spelar. En stor del i anledningen är givetvis all den tid och det enorma engagemang som våra ledare visar, men även tack vare klubbens satsning på tjejerna genom att ordna proffstränare och finansiera deltagande i turneringar och cuper.

### Sponsorerna är våra hjältar

Det hade aldrig gått utan våra sponsorer, som är riktiga hjältar och som gör samhällsnytta på flera plan. Klubben gör sitt bästa för att engagera byns ungdomar även utanför planen och för att vara ett alternativ till att hänga på byn. Exempelvis byggdes under förra året en multiarena där det nästan alltid är barn som spelar fotboll. I år kommer en lekplats att anläggas så att även de minsta som följer med till Vikvalla tycker att det är kul att åka dit. Även detta kan vi tacka våra hjältar, sponsorerna för.

### Klubben är en samlingsplats för mycket

Det är viktigt att hela tiden utveckla erbjudandet till våra sponsorer, och vi för hela tiden en dialog med sponsorerna för att bli bättre. För var sponsring något man gjorde för att stötta sitt eget barn och deras lag med matchtröjor. Idag är syftet ofta ett annat. Fotbollsklubbar som Vikens IK är en samlingsplats där många människor och potentiella kunder dagligen rör sig. Därför är sponsring ett mycket kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sig på lokalt.

Vill du själv bli sponsor och vara med och göra skillnad på riktigt för byns ungdomar. Kontakta mig på michael.rosenlind@makeamark.nu eller på 0733-99 22 97 så hittar vi ett lämpligt upplägg för er.

Michael Rosenlind

**Vikens Lantmän**  
– BUTIKEN FÖR ALLA –

Tel. 042-236110 • Karlsfältsvägen 3 • www.vikenslantman.se

Det finns saker jag varken kan eller vill hålla på med. Då ringer jag FemtioFemPlus 042-611 50 50

Vi på FemtioFemPlus hjälper dig gärna med hushållsnära tjänster  
Städning • flyttstädning • fönsterputs • inköp  
målning • tapetsering • snickeriarbete...och mycket mer

**Femtio Fem Plus**  
VI UNDERLÄTTAR DIN VARDAG  
FemtioFemPlus Kullabygden Tel 042-611 50 50  
E-post: kajsa@femtiofem.se  
www.femtiofem.se





# VÄLKOMMEN TILL TENNIS I VIKEN

**Äntligen, äntligen, äntligen är det dags för utetennis! Hur man än vänder och vrider på det är tennis som bäst i friska luften, under en sommarblå himmel och med grus under skorna.**

Just detta erbjuder vi tennisälskare i Viken från den första maj varje år.

Innan jag går in på den härliga säsongen som nu ligger framför oss vill jag summera den stekhet som sommaren 2018 som ännu en underbar tennissommar i Viken. Som vanligt radade vi upp populära turneringar, summercamp med segling och tennis och vår omätligt populära tennisskola under hela sex veckor. 250 tennisälskande unga och vuxna del-

tog i tennisskolan under ledning av tidigare elitspelaren Kasper Könyves och hans hängivna tränarstab. Det är med glädje jag kan berätta att Kasper fortsätter sin gärning på VTK även denna sommar!

### Många turneringar igen

Efter öppningen av banorna i början i maj väntar säsongens första turnering den 1 juni med Pillowtalk Cup, en snäll tävling som handlar mer om hygge än prestige, men där vinnarna som vanligt sträcker lite extra på sig under resten av sommaren.

Innan midsommar repriserar vi Viken Summer Camp, en fantastisk upplevelse för barn och ungdom som vill "prova på" segling och tennis, i samarbete mellan Vikens Tennisklubb och Wikens Båtselskap.

Vi fortsätter erbjuda Wikens skolor möjlighet att spela tennis kostnadsfritt och i slutet av juni startar tennisskolan och myllret på vår fina tennisklubb tar vid på allvar.

I augusti slår vi till med det avslutande klubbmästerskapet som dessutom bjuder in till en mycket populär middag. Precis som tidigare år sysselsätter vår lilla förening ett 20-tal ungdomar med sommarjobb som tränare eller kioskpersonal.

Det är vi stolta över.

Den planerade satsningen på vår anläggning går nu vidare. Vi kommer att rusta upp klubbhuset, fortsätta planeringen av padelbanor och ytterligare se vad som är möjligt att göra för att göra vår fantastiska anläggning ännu mer inbjudande.

Efter den glädjande satsningen på att bygga nya inomhusbanor i Lerberget har vi intensifierat våra samtal om samarbete med systerklubben KBT och ser fram emot att tillsammans utveckla året-runt-tennisen. Tillsammans drivs vi av att skapa kontinuitet kring tennis i Kullabygden och att ungdomar ska kunna utvecklas inom tennis, året runt och i många år.

### Ett centrum för glädje

Med VTKs fantastiska läge mitt i Viken vill vi erbjuda ett nav där ungdomar vill vara och där tennis och padel skänker motion, umgänge och glädje åt massor av människor i vår fina by.

Inget av det jag skrivit om skulle vara möjligt utan er, våra medlemmar och våra fantastiska sponsorer som vi i styrelsen vill tacka helhjärtat!

Varmt välkommen till en fantastisk tennissommar i Viken.

**Joakim Eriksson**

ORDFÖRANDE VIKENS TENNISKLUBB



# Sensommarfest i nya Vikenparken

Höganäs kommun planerar att bjuda in till en parkdag i den nya Vikenparken en lördageftermiddag i slutet av augusti.

Parken har börjat ta form men är inte helt klar – och alla träden behöver förstås en hel del tid på sig att växa upp. Men det finns ändå anledning att uppmärksamma det som redan nu är på plats.

Byaföreningen kommer att vara på plats, liksom förhoppningsvis även andra Vikenföreningar och företag i byn. Håll utkik efter mer detaljerad information framöver.

**Lotta Hördin**

**En klubb för alla!**  
WBS har alltid mycket på gång – bland annat seglarskola, kappsegling, prova-på segling, måndagsseglingar, sponsorsegling, värregatta, kraftsegling, Kullacupen och eskader.  
**Välkomna till Wikens Båtselskap!**

## Välkomna till Wikens Båtselskap – en klubb för alla!

**När du läser detta är båtsäsongen i full gång och i Wikens Båtselskap händer det massor av aktiviteter under sommaren med bl a seglarskolor och kappseglingar. Vi vill värna om att WBS ska vara en klubb där alla kan trivas och finna gemenskap. Här kan du se ett axplock av vad som händer i klubben.**

Den 20 maj är det premiär för måndagsseglingarna som är en serie kvällsseglingar för klubbens kölbåts-seglare som pågår under hela säsongen.

hemsida. Vissa kurser blir snabbt fullbokade. Om det finns tillräckligt med intresse kommer det även bli seglarkurser för vuxna. Anmäl ditt intresse via mail till [info@vikensbs.se](mailto:info@vikensbs.se).

### Kurser för förarbevis och kustskepparintyg

Om det finns tillräckligt stort intresse så kommer WBS köra kurser för både förarintyg och kustskeppare. För medlemmar till ett rabatterat pris. Intresseanmälan via mail till [info@vikensbs.se](mailto:info@vikensbs.se)



### Vem kan segla förutan båt?

*Jo, det kan man med dessa skönheter till radiostyrda kappseglingbåtar. Välkomna ner i hamnen på torsdagskvällar och testa klubbens nyinköpta båt. Dragon Force 65 är världens största klass inom just radiostyrd kappsegling och är du medlem i Wikens Båtselskap får du segla med en av de 8 båtar som köpt in. En aktivitet som passar alla. Är du inte medlem i WBS men sugen på att ha din alldeles egna båt går den, och allt du behöver till, att köpa hos Butik Vi i Viken. Kontakta dem på 042-20 30 19 eller skicka ett mail till [info@butikvi.se](mailto:info@butikvi.se).*



### Kappsegling i Viken

Kappseglingssäsongen i Viken drar igång den 18 maj med Kona Cup i Windsurfing. En populär tävling som lockar deltagare från hela södra Sverige och Danmark.

### SM i Farest 28R 15 – 18 augusti

Wikens Båtselskap är stolta och glada att i år stå som värd och arrangör för Svenska Mästerskapen för Farest 28R som är en häftig, modern och snabb segelbåt. Vi kommer att göra allt vi kan för att detta ska bli en härlig regatta och att både seglare och supportrar ska trivas både på land och ute till havs. Kappseglingarna kommer att äga rum strax utanför Vikens hamn så det finns goda möjligheter att följa tävlingen på nära håll från piren. I hamnen kommer det vara full aktivitet och vi hoppas att ni tittar ner och gör detta till en riktig folkfest.

Vi hälsar alla Vikenbor varmt välkomna ner på måndagskvällarna för att prova på segling! Vi samlas i vårt klubbhus "Kajutan" kl 18.00. Ta med kläder efter väder och flytväst om du har, annars finns det att låna. Att delta är viktigast och vi lovar att det är en härlig känsla när alla båtar hissar segel utanför Vikens hamn. I år har vi som mål att göra måndagsseglingarna ännu mer festliga med bl a räk- och grillkvällar.

För barn och ungdomar som vill prova på jollesegling kommer vi att ha Prova-på-dagar ett par lördagar under säsongen bl a i samband med Vikenfesten den 27 juli då WBS även håller i de populära Ribbåts-turerna och gubb- och gumseglingen.

### Summer Camp och seglarskolor

Vi fortsätter med den populära Summer Camp! Ett samarbete med Vikens Tennisklubb där barn och ungdomar får prova på både tennis och segling under en vecka med start den 17 juni. Anmäl er i tid på vår hemsida.

Vår oerhört uppskattade seglar- och windsurfingskola för barn och ungdomar startar 24 juni och fyra veckor framåt. Eventuell med en förlängning om intresset är lika stort som det brukar. Pirat- och Kaparkurser för de yngsta och olika jollekurser för de lite äldre barnen och ungdomarna. Håll koll på vår



Flera av WBS seglare kommer även att representera klubben på tävlingar runtom i världen i år. Bl a på Big Boat Cup i Marstrand, och på EM-seglingarna i Palma, Mallorca med en Swan 42:a.

Är du inte medlem än? Ett familjemedlemskap kostar endast 450kr per år och då stödjer du vår barn- och ungdomsverksamhet som är vår viktigaste uppgift. På vår hemsida – [vikensbs.se](http://vikensbs.se) hittar du mer information och anmälningsformulär till våra aktiviteter. Vi finns även på Facebook och Instagram. Varmt välkommen till att kika in i vårt mysiga klubbhus Kajutan.

**Wikens Båtselskap**





Carl-Fredrik Malmgren var nominerad till Entrepreneur of the Year 2014 och kom till regionsfinal i Malmö där bilden är tagen.

**Carl-Fredrik Malmgren bor på Plommonvägen i Viken och är ägare och VD för Fremlab som har varit stor sponsor till alla VKB:s arrangemang som genomförts genom åren i Viken.**

**Fremlab har ställt upp med ljudanläggningar i samband med Vikenfesten, Nationaldagen och vid Valborgsfirandet.**

**Christer Johansson har känt och arbetat med Carl-Fredrik i många år och har 2018 också kunnat bidra med en ny medarbetare. Här intervjuar han Carl-Fredrik om detta och om Fremlab.**

**Intresset för ljud kom redan i tidig ålder för Carl-Fredrik**  
Berättelsen om Fremlab börjar egentligen långt innan företaget grundades. Vi får gå ända tillbaka till mitten av sjuttiotalet.

På den tiden hände det att Carl-Fredrik Malmgren hjälpte till som smörgåsnisse på anrika Rusthållargården i Arild. Stället har varit i familjens ägo sedan 1905. En kväll kom en diskjockey till hotellet och mötet med honom gav den unge Malmgren en riktning på sitt liv.

– Han hade med sig två Lencoskivspelare och en mixer av märket Dynacord. Jag tyckte förstas att det var jättespännande.

Under kvällen frågade han mig om jag ville spela en stund. Klart att jag ville! Det blev tre låtar och jag svävade på moln, säger Carl-Fredrik.

Carl-Fredrik hade gjort sin första spelning och som kuriosita kan nämnas att racerstjärnorna Mario Andretti och Gunnar Nilsson satt i publiken på Rusthållargården den kvällen.

**Fremlab startade 1982 och är internationellt prisbelönt**

Han började jobba som DJ i allt större sammanhang, han intresserade också sig för teknikens utveckling. Efter några år startade han ett företag, Fremlab och resten är historia med mycket av sin bas i Viken.

**Vad jobbar Fremlab med egentligen?**

– Kompetens är för oss ett honnörsord och samtidigt ett bevis på vår förmåga att leverera vad vi lovar.

Vi hjälper företag och privatpersoner med ljud, ljus och bildteknik – både för tillfälliga arrangemang och permanenta installationer. Idag är vi sju anställda och finns i Helsingborg på Berga industriområde.

**Vad kan er verksamhet sammanfattas i?**

– Uthyrning av ljus, ljud och scen. Projektering och installation av fasta anläggningar. Uthyrning av konferensutrustning, data/videoprojektorer. Att projektleda större och mindre evenemang med olika artistinslag.

Dessutom jobbar vi med att designa ljussättning för scener, lokaler och byggnadsfasader. Också med att bygga fyrverkerier och multimediapresentationer. Ovanpå det service för allt detta.

**En granne till mig kom från Spanien**

Xavier Gratacós Batlle och jag är grannar och träffades på en promenad med hundarna. Där berättade han om sin kunskap och då blev det naturligt för mig att föra det vidare till Carl-Fredrik på Fremlab.

Som naturligtvis inte var sen att agera...

**Vad hände på din intervju med Xavier?**

– Kändes bra och värt att prova.

**Var Xavier en potentiell framtida medarbetare?**

– Absolut.

**Hade Xavier något nytt att tillföra din verksamhet?**

**Han körde ju eget bolag i Barcelona och hade flera kända företagskunder.**

– Han hade kunskap om LED-tekniken mer än vad vi själva har hunnit att få pga att det är ny verksamhetsgren.

**Hur gick ni vidare?**

– Med en korttidsanställning i två veckor under Båstadveckan, vilket visade sig vara ett mycket bra beslut. Inte minst då vi, tack vare Sveriges framgångar i fotbollsVM, fick massor med jobb med LED skärmar.

Ett testjobb som blev lyckat och sedan har det bara rullat på.

**Hur klarar sig Xavier med sin svenska?**

– Bara engelska när det gäller jobb och svenska när vi samtalar privat!

**Kan Xaviers erfarenheter från sitt jobb i Barcelona göra Fremlab mer framgångsrikt?**

– Absolut, han sitter på kunskaper som inte fanns här innan så tillsammans blir vi ett starkt team!

**Christer Johansson**



Byaluren träffade eldsjelen Bosse Svorén och Inger Antonsson vars fyrbenta personal är väldigt klappvänliga. Våren 2019 är tredje året i rad som cirka 150 getter och får reser från Ängelholm till Viken för att beta av tidigare bortglömda hedar.

Inte nog med att de äter sig mätta på gräs och löv, de gör ett synnerligen viktigt arbete för att öppna landskapet åt Länsstyrelsen och att äta upp invasiva arter som vresrosen (som slår ut andra arter) som inte har där att göra. Bosse Svorén är imponerad av deras arbete samt flora och fauna.

– Getterna och fåren gör ett viktigt arbete där de går och är väldigt snälla och barnvänliga. Varje vår lastar jag och Inger in dem i hästsläpet och kör ut dem till Viken och så stannar de där tills de åker hem till gården i Ängelholm igen till hösten, berättar Bosse som titulerar sig fåraherde.

På uppdrag av naturvårdsförvaltare Karl Johan Pålsson Länsstyrelsen värnar de om hedar runt Viken som länge legat i glömska och på vilka olika arter fått växa fritt. Och själva kusheden i Viken har anor tillbaka till 1 000 år före Kristus och i buskagen följer sig exempelvis en bronsåldersgrav som få sett eller besökt. Men genom att i år lägga till ännu ett område för avbetning kommer landskapet fram och naturen värdas. Av i sig själva unika djur.

**Räddade getarter gör jobbet**

Och utöver att värna om hedar och natur är hjälparna i berättelsen, getterna, i sig självt en stärkande berättelse.

– Jag har över 350 rödlistade djur på gården och Sveriges största samling av getter. I Viken betar Göingeget och Jämtget samt får av raserna Dalapålsfår, Värmlandsfår, Roslagsfår och Åsenfår och jag drivs av att skydda oersättliga arter och gener som annars riskerar att gå helt förlorade, berättar 76 årige Bosse som fortfarande arbetar cirka 15 timmar per dygn med djur och natur, från Gånarps Nygård i Ängelholm.

Våren 2019 utökades hägnen i Viken med ytterligare ett område som behöver restaureras. Nu gäller det hagarna på andra sidan väg 111, vid transformatorstationen och bronsåldersgraven där gallring och djurens arbete öppnar upp heden. Därmed kommer Viken att få en välbevarad kushed från Grå Läge till första villan på Niagaravägen. Och när det kommer till skötsel av djuren på plats i Viken är det Inger Antonsson som dagligen tittar till dem, ser till att de har vatten, mår bra och emellanåt lastar in dem i hästsläp för att transportera dem till nästa inhägnade hed i Viken.

– De är fantastiskt fina djur och jag tycker att det är ett vackert inslag i bilden av Viken. Sedan är de snälla och rara också och väldigt mysiga att klappa på, säger Inger.

**Olof Engvall**

# VÄLKOMMEN TILLBAKA TILL HAMNKROGEN

**Hamnkrogen**  
Lunch måndag-fredag 11,30-14  
A la carte från 25 april  
torsdag-lördag: 18-21

**Hamnhotellet:** Enkel: 500 kr/natt  
Vi har fyra hotellrum, Dubbel: 1.250 kr/natt  
helt nyrenoverade, Familje: 2.500kr/natt

**Huset**  
(hamnkrogens bakficka)  
Pizza, hamburgare, sallad  
onsdag-fredag: 17-21  
lördag-söndag: 12-21



# Den otroliga storyn om Claes Kollberg och hans äventyr till sjöss under andra världskriget

Det här är berättelsen om Vikenbon och sjömannen Claes Kollberg. Han bosatte sig i Viken 1959 efter många äventyr till sjöss under andra världskriget och därefter.

Andra världskriget var ett totalt krig. Det fanns ingen plats på jorden som inte berördes av kriget. Det var något som svenska sjömän fick bevittna. För många svenska sjömän låg det nära tillhands att mönstra ombord på fartyg från våra grannländer.

Det var viktigare att komma ut och jobba än att gå och vänta på något ledigt jobb på ett svenskt fartyg. Eftersom Norge var en av världens ledande sjöfartsnationer hamnade många svenska sjömän ombord på norska fartyg.



Claes Kollberg föddes i Halmstad 1917 och gick tidigt till sjöss. Redan 1931 utbildade han sig till sjöman ombord på segelfartyget Abraham Rydberg. Senare utbildade sig Claes till sjöingenjör vid sjöbefälsskolan i Stockholm.

## Kriget på världshaven

Redan under hösten 1939 härjade tyska örlogsfartyg på världshaven. Syftet var att störa Storbritanniens tillförsel över haven. Tyskarna visste hur känsligt landet var och försökte därför på olika sätt hindra tillförseln över haven till Storbritannien. Under kriget sänktes tusentals lastfartyg av tyska slagskepp, kryssare, jagare och ubåtar. Dessutom användes ombyggda civila lastfartyg som försetts med kanoner och torpeder, för att sänka fartyg på väg till Storbritannien.

## När Claes blev tillfångtagen av tyskarna

Våren 1940 var Claes Kollberg maskinchef på den norska tankern Teddy från Oslo. Teddy hade en besättning på 32 man, varav sex var svenskar.

Teddy var i november 1940 på resa från Abadan i Persiska viken till Singapore med olja. På natten den 8 november 1940 anropades plötsligt Teddy öster om Ceylons kust av ett främmande fartyg. Det främmande fartyget lyste på kort avstånd upp Teddys kommandobrygga med en stark strålkastare. Fartyget uppgav att det var brittiskt och att Teddy skulle undersökas. Kort därefter sändes en båt över till Teddy. Besättningen i båten hade brittiska uniformer, men när de väl var ombord tog de av sig de brittiska vapenrockarna. Under hade de tyska uniformer.



Teddy målad av Jan Goedbart, Holland.

## Tyska hjälpkryssaren Atlantis

Det var den tyska marinens hjälpkryssare Atlantis som hade stoppat Teddy. Tyskarna tog Teddy i beslag. Tjugo man av Teddys besättning tvingades över till Atlantis medan tolv man hölls kvar ombord.

Med en tysk officer som fartygschef skulle de kvarvarande besättningsmännen på Teddy tillsammans med en grupp beväpnade tyska sjömän segla Teddy vidare. Därefter stoppade Atlantis fler fartyg, däribland den 11 november 1940 när det brittiska lastfartyget Automedon, på väg från Liverpool

till Penang, togs över. Lasten bestod av flygplan, militärbilar, livsmedel och 120 postsäckar. Eftersom Automedon inte stoppade frivilligt sköt Atlantis flera skott mot britten som skadades allvarligt. De 96 som överlevt fördes över till Atlantis. Därefter sänktes Automedon. Nu hade Atlantis förutom den egna besättningen på över 300 man besättningsarna från tre fartyg ombord. En av dessa var Claes Collberg.



Tyska hjälpkryssaren Atlantis

## Frigiven och på väg till Sverige

Besättningarna från de kapade fartygen fördes till ett tyskt fartyg som ankrat utanför Kobe. Eftersom Claes var svensk, blev han genom ingripande från den svenska legationen frigiven. Hemresan gick med Transsibiriska järnvägen. Claes hade tur.

Kort tid efter hans långa och obekväma hemfärd våren 1941 genom Ryssland startade kriget mellan Tyskland och Sovjetunionen i juni 1941.

Det hade effektivt stängt möjligheten för Claes honom att komma hem till Sverige genom Ryssland. När Claes nådde Halmstad kom han just i tid för sin faders begravning sommaren 1942.

## Fler äventyr väntade sjömannen Claes

Under krigets senare skeden tjänstgjorde Claes på en Grängesbergsbåt, som gick med järnmalm mellan Sverige och Hamburg. Fartyget låg i Hamburg vid det stora allierade bombardemanget den 3 augusti 1943, då centrala Hamburg förstördes av en eldorkan. Märkligt nog undgick fartyget att träffas.

Efter kriget bestämde sig Claes för att stanna på landbacken.

Det dröjde inte länge förrän Claes blev erbjuden hyra igen, denna gång som maskinchef på Grängesbergssbolagets skolfartyg Sarek. Efter avresan från Calcutta, skadades fartygets maskineri. Vid reparationen i Suez fick Claes meddelande om att Gorthons Rederier i Helsingborg behövde en inspektör.

Det var hans fru Gunvor som påpassligt hade sökt jobbet för honom. Gunvor tillhörde en sjömanssläkt, bosatt i Viken sedan fyra generationer. Claes var inspektör i Rederi AB Gorthon fram till sin pensionering. Det innebar många utlandsresor. Gorthons var ett av Helsingborgs stora rederier under större delen av 1900-talet. Claes och Gunvor flyttade 1959 till Viken.

Där slog sig Claes och Gunvor ner på Åldermansvägen 10 där förmodligen många i byn sett honom på hans promenader med sin dvärgcollie Lord. Claes Kollberg dog 2014 och togs under sina sista år i livet hand om av sin brorson i Viken, även han vid namn Claes Kollberg.



Carl-Johan Jargenius  
VIKENS SJÖFARTSMUSEU





LARSVIKEN

Året-runt öppen gårdsbutik med egenodlade och noga utvalda delikatesser. Hängmörat oxkött från gårdens egna djur.

Öppettider

Maj-Augusti: Tisdag-fredag 10-17 & lördag 10-14  
September-April: Onsdag-fredag 10-17 & lördag 10-14

042-23 86 50 | butik@larsviken.se | www.larsviken.se | Följ oss på  



# Prunus ersätter rönn på Gröna Torg

**Nya träd, mer belysning och fler bänkar. Gröna Torg ska med start i höst få en ansiktslyftning. Men varför vill kommunen byta ut rönnträden som skiftar i så fantastiska färger under hösten?**

Fram till 2003 stod det almar på Gröna Torg. De drabbades av almsjukan och togs bort. 2004 planterades drygt 20 ullungrönnar, "Sorbus ulleungensis", med ursprung på den sydkoreanska ön Ullung-do. Träden ansågs ha god härdighet och skulle bli cirka 10-12 meter höga.

Men nu, snart 15 år senare, kan de trädansvariga på Höganäs kommun, och även externa experter, konstatera att träden inte utvecklats som man en gång hoppats på. Varken på höjden, eller på en rad andra sätt.

– Rotbasen är dålig, det saknas bark på vissa stälten. Vissa träd har vält. Några har fått tas bort. På en del träd har topparna dött, berättar Magnus Svederberg, parkingenjör på Höganäs kommun.

Rönnar är känsliga för torka. Jordmänen på Gröna Torg har inte passat träden. Det faktum att vattnet rinner från träden mot de omgivande gatorna och inte tvärtom har bidragit till en ogynnsam växtplats. Kommunen har bara möjlighet att vattna nyplanterade träd, och kan inte hålla på att vattna äldre träd. Därför är det viktigt att plantera rätt träd på rätt plats.

– Ullungerrönnen var populär på 80- och 90-talen. Idag försöker vi i möjligaste mån köpa E-planter, som tas fram för att få ett bra växtmaterial och är en slags kvalitetsstämpel, berättar Magnus Svederberg, parkingenjör på Höganäs kommun.

På frågan om inte kommunen har vettigare saker att lägga pengar på än att byta till synes fina träd svarar Magnus Svederberg att trädbytet görs för att det helt enkelt behövs. Träden mår inte bra.

Magnus Svederberg och Viktoria Enoksson, landskapsarkitekt på kommunen, har fastnat för träd av prunussläktet som ersättning för rönnarna. I den familjen finns körsbär, fågelbär, hägg med mera.

– Det finns många sorter att välja bland och vi har en bra erfarenhet av träd av prunussläktet, säger Viktoria Enoksson.

Men ska man satsa på en enda sort eller plantera flera olika sorter? Det var frågan som ställdes på kommunens Facebooksida. 382 personer tog under två veckor chansen och tyckte till.

– Jätteroligt att så många var med och röstade, säger Viktoria Enoksson.

Och nu planerar hon och kollegorna vidare utifrån resultatet: olika sorters träd. 85 procent av de röstande föredrog det alternativen.

– Vi kommer att välja träd utan bär, och inte så höga, de blir 8-12 meter. Vi förstår de som tycker att det ser ut som en mur av träd på bilderna som



Här kan du se ritningsförslaget från parkförvaltningen

visats. När bilderna presenteras i litet format kan det se ut så. Men med allt för låga träd hamnar de i ögonhöjd, säger Viktoria Enoksson.

– Träden ska stå i proportion både till platsen och husen runt om den, fortsätter Magnus Svederberg.

Den vackra höstpraktiken då? Bland träd från prunussläktet finns sorter som kan leverera på det området, och de trädansvariga på kommunen hoppas kunna hitta ett träd som både blommar fint på våren och ger vackra höstfärger.

Ett enda nytt träd kostar cirka 10 000 kronor. Hälften av den totala trädkostnaden bekostas med hjälp av ett bidrag från Boverket.

I samband med nyplanteringen kommer kommunen att göra mark- och jordanalyser, och förbättra där så behövs. Gröna Torg kommer också att få en bättre belysning genom en rad nya ljuspollare.

Björken som står mitt i ska belysas underifrån. En belysning som förhoppningsvis ska kunna släckas när det är dags att sätta upp julgranen. På den punkten har kommunen dock ännu ingen lösning. Utmed sidorna mot Banckagatan/Gröna Torg kommer det att göras en gräsarmering.

Planteringen i hörnan Banckagatan/Grön Torg tas bort. Istället blir det fler bänkar och ny plantering i motsatta hörnet vid Bäckavägen.

Den privata utsmyckningen garanteras en plats även i fortsättningen.



Viktoria Enoksson och Magnus Svederberg har fastnat för träd av prunussläktet, bland annat för att det finns många sorter att välja bland. Det ökar chansen att hitta rätt träd till rätt plats.

Lotta Hördin

## VÄRDERA DINA KONSTSKATTER!



### Den 25:e juli kommer det att finnas möjlighet att få konst och antikviteter bedömda och värderade i Viken

Det är Uppsala Auktionskammarens representanter i Skåne, Elisabeth Wachtmeister och Sophie Berntson, som tillsammans med Knut Knutson och Charlotte Widenfelt från Uppsala Auktionskammare, har en eftermiddag med fri värdering och bedömning av måleri, skulptur, möbler, modernt och äldre konstantverk såsom glas, porslin, bronser, silver, kinesiska och ryska föremål med mera.

**NÄR? Torsdagen 25 juli kl. 14-17. VAR? Böösa backe 7**

Vid frågor vänligen kontakta Elisabeth Wachtmeister, telefon 070 985 92 22 eller Sophie Berntson, telefon 070 875 57 51. **VARMT VÄLKOMNA!**

## NYTT 3-ÅRIGT EL-AVTAL 2020

Det ramavtal medlemmarna har idag, löper ut den sista december i år. Föreningen kommer att fortsätta att utveckla ett nytt ramavtal. Som tidigare arbetar vi för ett tryggt och långsiktigt avtal, med en rabatt på kilowattpriset och inga eller åtminstone så låga avgifter som möjligt.

Ramavtalet kommer att slutas preliminärt i början av sommaren, när vi ser att priserna per kilowattimme är som mest förmånliga för oss.

### Nu i samarbete med andra byaföreningar i Kullabygden

Det nya ramavtalet kommer vi att teckna i samarbete med flera andra byaföreningar i Kullabygden, samt Kullabygdens LRF-bönder. Detta samarbete gör vi för att bättre utnyttja de kompetenser som finns i föreningarna och mängden medlemmar ger oss även förhandlingsstyrka.

Att samarbeta med de andra byaföreningarna är bra för oss alla. Det finns flera frågor vi framledes kan komma att gå samman om och samarbetet ger oss kraft att driva byafrågor och skapa aktiviteter som gagnar oss alla.

### Villkor och detaljer publiceras

Det nya ramavtalet med medlemmens villkor och alla detaljer, kommer att offentliggöras senast i slutet av maj. Denna information publicerar vi på VKB:s webbsida, på vår Facebooksida och på vår anslagsstavla (vid Tempo).

### Du måste vara medlem under de kommande tre åren

Det enda villkoret för att kunna teckna det förmånliga treåriga el-avtalet, är att du är betalande medlem i VKB och att du innan 2019 års slut, har betalat in medlemsavgiften för de kommande tre åren. Alltså för 2020, -21 och -22.

### Information och blankett för att teckna sig

När det blir dags att teckna avtalet kommer vi att skicka ut en blankett för att teckna sig i brevlådorna, samt att blanketten även kan hämtas på VKB:s webbsida. Tid för utskicket blir någon gång under början av sommaren.

### Här tillkommer en mycket viktig upplysning:

När du ska teckna avtalet har du minst två veckor på dig för att teckna avtal till det årsbästa kilowattpriset. Men det gäller att vara beredd! Vi gör vårt bästa från VKB att hålla dig informerad i tid. Du kan själv bevaka tillfället, genom att följa oss på webbsidan eller på Facebook.

Kjell Näslund  
FÖR STYRELSEN I VKB

Ring eller maila om du vill ha blommor inför helgerna eller andra högtider som bröllop eller begravning.

0702-87 13 83

cecilia@flowersforfriday.se

Instagram: flowersforfriday.se

FLOWERS  
FOR  
FRIDAY.SE





## Prisbelönt park öppen för alla

De boende ser till att parken runt området sköts. Här ses Gisela Rosvall från lekplatsgruppen, Gun Larsson, ordförande i bostadsrättsföreningen, Bengt-Olof Lilja, som utför en stor del av skötseln av parken och Ann Roos, ledamot i bostadsrättsföreningens styrelse, vid bouleanorna.

Området med Tre Gudors stod klart 2001/2002. I folkmun kallas området för Svarta byn. Med sina svarta fasader och tak av zinkplåt blev de femtioåtta bostäderna snabbt uppmärksammade. I projektet hade arkitekterna en betydligt tyngre roll än vad som är vanligt i Sverige. Husen har tilldelats Region Skånes arkitekturpris 2002 samt även utmärkelsen "Årets HSB-projekt" av HSB Riksförbund 2002.

Tre Gudor är ett modernt bostadsområde vars bostäder ligger på en spännande, omväxlande och högst levande historia. Många Vikenbor minns fortfarande de glada brandkärsfesterna och midsommarfirandet i anläggningen. För att inte tala om bäckarna som det plumsades i på rasterna. Eller hur det spolades till isbana under kalla vintrar på planen som annars användes för friidrott och fotbollsspel. När snön föll, vilket hände, kunde man ta Snöstjärnan på skidspåren i anläggningen.

Här möter Byaluren Ann Roos och Gun Larsson i styrelsen för Brf Tre Gudor i en nyfiken intervju.

**Varför tycker ni att parken i Svarta byn är en sådan Viken-pärla?**

– Parken i "Svarta byn" innehåller en liten skog och damm som gör den till ett fint promenadstråk från korsningen vid Hemgårdsvägen/Höganäsvägen till biblioteket och sedan vidare mot andra delar av den gamla bykärnan. För ett tag kan man slippa bilarna. Den lilla skogen närmast Höganäsvägen är en sådan välkommen dunge som skapar förändring och variation i promenaderna. Flera dagis använder lekplatsen för utelek innan det är dags att gå in på biblioteket. Det blir ett sådant härligt liv med alla lekande barnen. Livsgladje.

**Vem tillhör parken?**

– Gräsmattorna och lekplatsen tillhör HSB bostadsrättsförening Tre Gudor i Viken. Den delen av parken som utgörs av skogen intill Höganäsvägen tillhör Höganäs kommun. Men skötseln av skogen är genom servitut lagd på bostadsrättsföreningen.

Det finns krav på att parken (skog + öppna delar med gräsmattor) ska hållas öppen för allmänheten och vara försedd med en lekplats. Lekplatsen sköts av bostadsrättsföreningen som även betalar för kostnaderna som uppkommer. Dessutom finns det två bouleanor i parken. Andra som bor i närområdet är också välkomna att använda bouleanorna. Även merparten av gräsytorerna med trädallé ut mot Hemgårdsvägen ägs och sköts av bostadsrättsföreningen. Allmänheten ska kunna kila genom grönområdet t.ex vid promenad med hunden. Det kan upplevas som märkligt men alla områden i en kommun som ser allmänna ut sköts inte alltid av kommunen. Det är inte ovanligt att ytor vid bostadsområden har lagts över på boende och näringsidkare att sköta.

**Vi förstår att ni själva sköter om den hur har ni organiserat det?**

– Vi gör inte allt arbete själva, men vi betalar för all skötsel av parken.

Bostadsrättsföreningen anlitar en entreprenör för daglig omvårdnad under vår, sommar och höst. Det innebär gräsklippning, ogräsbekämpning, kantklippning, hantering av överskott av äpplen målning av bänkar och många andra detaljer. Vår och höst har föreningen "trädgårdsdagar" när boende räfsar, klipper och på annat sätt sköter om våra grönområden inför vintern eller sommarsäsongen. Sedan avslutar vi med korggrillning.

Lekplatsen besiktigas av certifierad lekplatsbesiktigare. Nödvändiga åtgärder handlas upp och åtgärdas. Dessutom behövs veckotillsyn samt funktionskontroller av lekplatsen. Styrelsen i bostads-

rättsföreningen har då till sin hjälp en lekplatsgrupp som består av boende inom området. Det är en ovärderlig insats för att hålla lekplatsen i skick.

**Vem sköter alla fina träd på området?**

– Det finns många stora träd inom området och stormarna kan gå hårt åt träden. Vid en av stormarna blev ett av träden mot Hemgårdsvägen allvarligt skadat. Kommunens arbetare som höll på intill med andra träd, gav en hjälpsam hand med sina maskiner. Trädet klarade sig, och bostadsföreningen slapp akuta åtgärder. Vid direkta skador samt i förebyggande syfte har föreningen samarbetat med en arborist som föreslår nödvändiga åtgärder.

Vissa år har det blivit riktigt stora beskringar. Inom parken finns också en hel mängd fruktträd. Förra sommaren kom det så otroligt mycket äpplen. De växte så tätt intill varandra att de fick svårt att utvecklas väl och det blev många maskätta och ruttna äpplen. Därför har föreningen i år kostat på sig att beskära äppleträden. Mer luft till äpplena och bättre plats till att växa till sig. Och kanske en mindre men bättre skörd.

**Hur önskar ni att besökarna i parken bryr sig om den?**

– Eftersom allmänheten korsar igenom parken behöver vi att de också hjälper oss och underlättar skötseln. Vi önskar ju såklart att hundbajs, cigarettfimpar och snus inte kastas inom området. Vi vill ju inte att barnen på lekplatsen ska drabbas. Det är vi själva som måste plocka upp eller betala för att entreprenör utför arbetet. Men samtidigt är vi också mycket glada för att allmänheten vill passera genom vårt område och ge det liv. Sedan förekommer visst busliv tyvärr. Bus på lekplatsen, kasta äppelkärnor mot förråd och bostäder, röka och fimpa på lekplatsen. Förra vintern fick vi en större vandalisering av belysningen i parken. Det återkom många gånger under vintern. Det är svårt att tro att det i vår by finns ungdomar som tycker det är kul. En del av förstörelsen kunde våra försäkringar täcka, men självrisiker fick föreningen själv betala. Kändes ganska surt.

**Hurdan är parkens historia som en del av Viken?**

– Svarta byn är byggd på den gamla skoltomten, som många har en relation till, både som skola och som allmänning innan det blev en skola. Därför är det extra trevligt att det är ett grönt allmänt promenadstråk, öppet för alla.

Besök Tre Gudors bemsida för att läsa mer om områdets spännande historia [www.tregudor.se](http://www.tregudor.se)

**Olof Engvall**  
INTERVJUARE



Ann Roos, Gun Larsson, Bengt-Olof Lilja och Gisela Rosvall vid den populära lekplatsen.



## Låt oss bli din vän

Följ oss på Instagram och låt oss följa dig. Tagga gärna dina Viken-bilder med #byalurenviken. Till sammans kan vi göra internet lite vackrare.

**@byalurenviken**  
**#byalurenviken**



**"Kunskap är min konkurrensfördel!"**

Jag har varit mäklare sedan 90-talet och upplevt både upp- och nedgångar på bostadsmarknaden beroende på de konjunktursvängningar som varit. Jag har också ställts inför många frågor och en hel del problem som rör både det juridiska och det ekonomiska kring en husaffär.

All den erfarenhet och kunskap jag samlat på mig under åren är jag tacksam för idag. Det har gett mig en stabil grund att stå på och det har gjort att jag är lugn, sansad och tryggheten själv.

Jag säljer inte bara hus. För mig är det viktigt med en trygg affär och att jag kan ge mina kunder värdefulla råd och stöd för en bra och försäljning och ett lyckat köp.

Jag tycker du skall testa mig och se vad jag går för! Slå mig en signal.

**ANDERS JOHANSSON**  
FASTIGHETSMÄKLARE 040-63 88 40



# Mot nya utmaningar

Ja, nu har ni kommit till sista sidan i detta späckade jubileumsnummer. Det är bara att gratulera redaktionen med Olof Engvall i spetsen till en fantastiskt innehållsrik tidning. Grattis Byaluren – 50 nummer! Vikens Kultur- och Byaförening har bland annat som uppgift att verka för allmän trivsel i samhället – Byaluren bidrar i allra högsta grad till detta.

**I mars firade Byaföreningen nyår** – då hade vi vårt årsmöte. Den 14 mars samlades vi i Hemgården, bland annat för att välja ledamöter till styrelse och andra uppdrag. Inledningsvis fick vi lyssna till ett intressant sjöhistoriskt föredrag av Carl-Johan Hagman som byggt upp ett privat museum vid Böösa backe.

Linda Lundin, Lena Thorsson, Tove Mauritzon och Louise Alexén lämnade sina styrelseuppdrag. Tack för fina insatser under de gångna åren!

**Nya i styrelsen** är Kristina Hagman, Thomas Uziel, Gun-Britt Jönsson och Elisabeth Schönbeck. Välkomna i gänget!

**Valberedningen** under ledning av Sven-Åke Hansson och med ledamöterna Ove Johansson och Pontus Nilsson avgick. Vi tackar även dem för ett gott arbete. Till nya ledamöter i valberedningen valdes Ulf Hallgårde och Gunilla Westeson.

Robert Johansson avgick som ordförande för Stiftelsen Sophiamöllan. Till ny ordförande valdes Malte Wennerström.

Tack Robert! Välkomna Ulf, Gunilla och Malte!

Så med en delvis ny besättning ombord (se hela styrelsen i rutan här bredvid) tar vi oss an de utmaningar som väntar.

Styrelseledamöten Kjell Näslund jobbar, tillsammans med andra byaföreningar i kommunen, intensivt med att få ett nytt **elavtal** på plats. Vi hoppas att vi inom en inte alltför avlägsen framtid kan ge mer in-

formation om detta. Följ oss på vår Facebooksida och på vår hemsida.

Elavtalet har varit en win-win-situation för Vikenborna och byaföreningen. Det krävs ett medlemskap i VKB för att få ansluta sig till elavtalet. Men lika viktigt är det att vi får dig som inte är med i elavtalet som medlem.

Så har du ännu inte betalt in avgiften för 2019 är det hög tid nu. All information om hur du blir medlem i VKB finns i rutan här nedanför.

VKB arrangerar på egen hand **Valborgsmässofirandet**, och **Vikenfesten** samt **Julmarknaden** tillsammans med andra föreningar. Vi äger, sköter och hyr ut de **gula badhytterna**, liksom **Stenbryggan** och **Lisas brygga**. Vi stöttar **Sophiamöllan**, **Paul Jönska gården** och **Sjöfartsmuseet** ekonomiskt. Vi har i flera år stöttat **Vikenelevernas Toleransresa**.

Vi är en samtalspartner i frågor som rör offentliga utrymmen i Viken. Vi har haft en framgångsrik dialog vad gäller stenoren längs Bygatan, och öppnat upp för diskussion kring förändringarna på Gröna Torg. Vi kommer att vara med på parkdagen i den nya Vikenparken.

Och **Byaluren** är VKB:s tidning – tidningen delas ut till samtliga hushåll i Viken.

Men vi hoppas att alla hushåll i Viken vill vara med i byaföreningen och betala de 200 kronorna i medlemsavgift. Välkomna!

**Lotta Hördin**  
ORDFÖRANDE I VKB

*Nedan en bild med större delen av den nya styrelsen. Från vänster Kjell Näslund, Thomas Uziel, Kristina Hagman, Fredrik Hallgårde, Elisabeth Schönbeck, Per Eriksson, Lisbeth Ryberg och Lotta Hördin.*



VIKENS KULTUR- OCH BYAFÖRENING  
Box 108, 263 03 VIKEN. BG: 5705-4108  
E-MAIL: INFO@VIKENBYAFORENING.SE  
ORGNR: 843002-3369

ORDFÖRANDE: Lotta Hördin  
Signes Guda 10, 070 7236196

VICE ORDFÖRANDE: Fredrik Hallgårde  
Trädgårdsgatan 13, 070 8639890

SEKRETERARE: Kristina Hagman  
Skepparegatan 36, 070 2509151

KASSÖR: Gert van Doormalen  
Svanebäcksv. 23E, 070 8678747

LEDAMÖTER: Per Eriksson  
Ringvägen 64, 070 6457261

Gun-Britt Jönsson  
Pilvägen 1, 070 8462274

Lars Niwong  
Skånegränd 9, 070 6077403

Kjell Näslund  
Bovetevägen 23, 070 4965007

Thomas Uziel  
Strandrågsvägen 16, 070 5707999

SUPPLEANTER: Lisbeth Ryberg  
Bäckavägen 16, 070 3690183

Elisabeth Schönbeck  
Höganäsvägen 58b, 073 9959198

ADJUNGERADE

SOPHIAMÖLLAN: Malte Wennerström  
Karlsfältsv. 76-16, 070 3771738

SJÖFARTSMUSEET: Lars Reuter  
Banckagatan 16, 0706 313715

PAUL JÖNSKA GÅRDEN: Ann-Britt Strufve  
Aldermansvägen 26, 0739 808866

BYALUREN: Olof Engvall  
Kalvlyckevägen 3, 073 6612043

BADHYTTER/BRYGGOR: Kay Winqvist  
Strandlyckev. 33, 076 0875907

HEMSIDA: [www.vikensbyaforening.se](http://www.vikensbyaforening.se)



## Så här enkelt blir du medlem i VKB!

**Medlemsavgiften är 200 kr per år och hushåll.**

Du kan betala genom att swisha 200 kronor till 123 051 91 99 eller via bankgiro 5705-4108.

**Du måste ange namn, adress och mejladress.**

Du som är med i elavtalet (som löper ut vid årsskiftet 2019/2020) har redan betalt medlemsavgiften för 2019.