

Byaluren

BYAFÖRENINGENS TIDNING OM LIVET I VIKEN - FÖRR & IDAG #43

**Bamse
firar
femtio**

SID. 4

**Flak-
moppe-
gänget**

SID. 12

**Kokbok
med Viken
som tema**

SID. 18

**Tuves
många
ansikten**

SID. 22

Världens starkaste björn fyller 50 år

1966 publicerade tidningen Allers Veckotidning den första tecknade serien om Bamse. Världens starkaste och snällaste björn. Serien blev en omedelbar succé.

Sedan dess känner i stort sett alla barn och vuxna till Bamse och inspireras av seriens värderingar om vänskap, samarbete, allas lika värde och uppmuntran till kritiskt tänkande. Bamse har alltid velat mer än att bara roa för stunden. Bamse bjuder barnen på spännande äventyr samtidigt som serien stöttar barn och familjer med humanistisk fostran.



Den äventyrlige björnen och hans vänner, Lille Skutt och Skalman, har under 50 år lärt barn saker som att "Den som är mycket stark måste vara mycket snäll" och "Tillsammans blir vi starka!". En värdegrund som är uppskattad även i dag.

Men hur började allt? Hur kom det sig att Bamse blev en av Sveriges genom tiderna mest populära serietidning? Bamse föddes ur flera olika björnar i efterkrigstidens Sverige.

Grunden till Bamse lades redan i slutskedet av andra världskriget. 1944 skapade Rune Andréasson serien "Brum – äventyr bland djuren". Brum var en snäll liten björnunge som bodde i den svenska urskogen. Under slutet av 40-talet skapade Rune Andréasson serien "Teddy". Teddy hade två vänner som hette Lasse Skutt och Skalman.

Till skillnad från Bamse var Teddy en stor, klumpig och lite trögtänkt björn, som var stark hela tiden. Under 50-talet blev Rune Andréasson filmskapare i takt med TV:s intåg i svenska hem. Med en nyinköpt filmkamera och obefintlig erfarenhet av animation skapade familjen Andréasson dockfilmen "Nalle ritar och berättar".

Det blev sammanlagt ett tiotal TV-program om Nalle, som blev mycket uppskattade.

Teddy + Nalle = Bamse

Med två serienallar i bagaget och filmerfarenheter från "Nalle ritar och berättar" skapades under 60-talet en serie animerade TV-filmer. Samtidigt arbetade Rune om figurerna i Teddyserien och den 11 september 1962 föddes "Bamse och hans vänner".

Den tuffe Lasse Skutt blev den rädda Lille Skutt och Skalman förblev Skalman, fast med en mat- och sovlocka. Bamse blev en vanlig liten björn som bara blir världens starkaste när han äter Farmors dunderhonung. Efter seriestarten i Allers 1966 följde sju nya filmer 1972. 1973 såg det första numret av Bamsetidningen dagens ljus och Bamse nådde ut till en allt större publik. Barnen tog direkt den lille björnen till sina hjärtan.

En modig och ibland kontroversiell björn

Under alla år har Bamse varit en rättvis ledsagare för miljontals barn och vuxna som växt upp med filmer, böcker och Bamsetidningen. Att följa med i barnens och tidens samhällsfrågor, har varit ett kännetecken för historierna.

Många gånger har den genomgående björnen skapat samhällsdebatt och väckt liv i frågor som skaparen Rune Andréasson brann för.

Bamse har blivit ifrågasatt för socialistiska värderingar och budskap som att kapitalismen är av ondo. Kampen har stått mot Krösus Sork, Vargen, Tuffa Tuffingars förening och på senare tid Rävnen Reinard som inte delar Bamses värderingar.

Under hela 80-talet var invandringsfrågor ett återkommande tema i Bamsetidningen och ytterligare kontroversiellt var det när Krösus Sork provsprängde kärnvapen i äventyret "Bamse och de mystiska vulkanutbrotten" 1996. Ett direkt inlägg mot franska provsprängningar i Stilla Havet. Med tiden har den "politiska Bamse" tonats ned. Bamse har istället setts som en sann miljökämpe, pacifist och god kamrat. Bamses moraliska kompass pekar tydligt mot att godhet och kamratskap är långt viktigare än styrka. Och han visar gång på gång att genom att samarbeta kan man göra världen bättre.

Bamse växer till sig

Efter grundaren Rune Andréassons bortgång 1999 tog Bamsetidningen en delvis ny väg. Världens mest "politiska björn" blev lite mindre politisk och lägger mer av sin kraft på kamratskap, godhet och kunskap. Rollgalleriet utvecklas för att ge läsarna figurer att identifiera sig med. 2006 blev Nina Kanin journalist och Mini-hopp och Brumma började i förskolan.

Familjefadern Bamse identifierar sig med samtiden och samtiden identifierar sig med Bamse.

Bamse – lika stark 50 år senare

En av Bamses största styrkor, utöver den han får av Farmors dunderhonung, är att han 50 år efter sin födsel fortfarande är uppskattad för just den han är. Evigt ung, god och äventyrlig fortsätter han att roa barn samtidigt som han bidrar med humanistiska ideal. Bamse står fortsatt för stor trygghet och skyddar alltid de svaga. Han är envist mån om att dela med sig av kunskap och söker dialog med sina många läsare i ämnen som kamratskap, mobbning, miljö, hälsa och motion, dataspelning och andra frågor som engagerar nutidens barn.

50 år efter att Bamse mötte sin publik för första gången utvecklas familjeprojektet Bamse varsamt under ledning av Bamseförlaget som drivs av Rune Andréassons barn och Egmont Publishing.

I dag är Bamse helt enkelt en levande del av det svenska kulturarvet. Ett arv av spänning, godhet och kunskap som är minst lika uppskattat i dag som 1966. Bland såväl barn som föräldrar.

Olof Engvall





Orden i rubriken nedan tillhör Bamses pappa Rune Andréasson och beskriver betydelsen av hustrun Majvors insats för seriefiguren Bamse. En björn som föddes 1965 och som i Viken växte upp till en svensk serieikon. I ett unikt reportage möter Byaluren Majvor Andréasson, "mamma" till världens snällaste björn Bamse.

FOTO: OLOF ENGVALL

"Det hade aldrig funkant utan Majvor"

Made in Viken

Redan som ettåring flyttade Bamse till Viken när Rune och Majvor satte bo på Pilvägen 1966. Paret hade träffats när Majvor var inneboende hos Runes syster i Solna 1957. Kärlek uppstod och paret gifte sig 1959. Väl på plats i Viken, med småpojkar Dan och Ola, präglas livet av skapandet av världens snällaste björn.

– Jag satt i klädkammaren och färglade Runes Bamsefilmer, tusentals bilder som skulle få färg innan vi förvandlade stillbilderna till film. Eftersom jag hade arbetat som tandskötare var jag noggrann och blev duktig på att ge färg åt filmerna. Men efter några år blev klädkammaren och huset för litet och vi bestämde oss för att bygga ett hus på Kalvlyckevägen, berättar Majvor.

Bygget av ett hem med hårt arbete

På Kalvlyckevägen byggde familjen ett rymligt hem. Huset på nästan 400 kvadratmeter kom att bli hem åt en växande familj och åt det växande Bamseförlaget. Faktum är att Bamseförlaget kom att verka

i huset ända fram till 2007 när Majvor sålde huset, sönerna flyttade företaget till Löddeköpinge och Majvor bosatte sig i Helsingborg. Men under 40 år växte såväl familjens fyra barn Dan, Ola, Pål och Viktoria upp i huset. Och så det femte barnet förstas, brunbjörnen Bamse som växte till en svensk framgångssaga.

– Det var hårt arbete. Alltid! Det finns inget annat sätt att beskriva Runes brinnande engagemang med att skapa Bamse. Han arbetade extremt disciplinerat sex dagar i veckan, hade minutkoll på arbetet och tillät sig sällan nöjen. Han var en hängiven entreprenör och folk förstod inte riktigt varför han gick så helt upp i arbetet med Bamse, säger Majvor som under alla år fick ta hand om familjen och allt det praktiska i det stora hemmet.

När familjen någon gång skulle iväg på en middag bad Rune sin hustru att "hänga fram det jag ska klä ut mig i" varpå han med enstaka minuter till godo klev ur kontoret, i kläderna och följde med på middag. Runes intresse för kläder var för övrigt noll och intet och många gånger kom han hem från re-

sor med mindre packning än när han åkte. Kläderna hade han gett bort till människor som bättre behövde dem.

Tidningar och filmer växte fram

På Kalvlyckevägen byggdes en familj och ett företag. Manus skrevs, tidningar ritades och filmer spelades in. Utöver de omåttligt populära Bamsetidningarna gjorde Rune och Majvor ett stort antal Bamsefilmer i färg. 15 minuter långa filmer som varade bestod av tusentals stillbilder som ritats av Rune. Och det var just färgläggningen som kom att bli Majvors bidrag till filmerna. Om många var de dagar och nätter i källaren som gick till att ge färg åt Bamses många äventyr.

– Vi gjorde allt i huset utom att ljudlägga filmerna. Färgläggning, enbildstagningar, klippning. Spänningen var alltid hög när vi producerade filmerna eftersom mycket kunde gå fel. Ett dammkorn på fel ställe kunde förstöra humöret på oss och ofta vaknade Rune på nätterna, orolig över filmerna. Men samtidigt var glädjen mycket stor när filmerna blev fina och uppskattade, berättar Majvor.

Det sociala livet kom i andra hand

Man kan säga att arbetet med att skapa Bamse inte var ett heltidsarbete för Rune och Majvor. Det var ett "alltidsarbete".

– Rune var oerhört produktiv vilket satte press på mig att vara det samma. Det fanns tillfällen då vi skojade om att jag skulle varit gift med en man med ett vanligt arbete så att jag kunde varit lite ledig emellanåt, men det hade ju inte varit lika spännande och roligt, skrattar Majvor och tillägger: Det var en tröst att grannarna och våra vänner Bergmans arbetade lika hårt, då kändes det lite lättare att försöka socialt umgänge och nöjen.

Mitt i allt arbete, med långa sex dagar i veckan, hade Andréassons en rutin som kom att vara. Cykelturen "Grisarundan" med barnen gick varje söndag en mil över fälten via Väsby och Nyhamnsläge. Namnet "grisarundan" kom av att barnen tyckte det var roligt att titta på alla grisar som fanns på gårdarna ute på fälten. En fin stund och en tradition för familjen.

Familjens första bil och resor över världen

1974 fick Majvor nog av allt kånkande på bussar och cyklar. Hon tog körkort och familjen köpte sin första bil. En bil som underlättade livet för den växande familjen som 1973 fått sitt fjärde barn i Viktoria.

– Bilen gjorde livet enklare och kom att bli mitt ansvar, som allt i hemmet. Jag körde alltid bilen och jag tror nästan inte att Rune någonsin tankade vår bil. Det var mitt jobb och något jag ler åt idag, berättar Majvor.

Men om familjen var aningen sen med att skaffa bil var man desto snabbare med att resa jorden runt. Precis som Bamse älskar resor och äventyr gjorde Rune det. Långt tidigare än långresor blev allmångods var familjen på äventyr i Mexiko, Indonesien, Kina, Kenya, Tanzania och inte minst Italienska Taormina där Bamse fann sitt hem bland kullarna.

– Rune hämtade massor av inspiration till Bamses äventyr på sina resor och jag är glad att våra barn tidigt i livet fick se världen och få intryck från många olika kulturer och folk. Så man kan säga att vi var lite mindre bra på det sociala umgänget i Viken men desto mer engagerade i världen och andra kulturer, säger Majvor.

För Rune kom resorna att bli en stor inspiration i skapandet av manus till Bamsetidningen. Att skriva manus på Sri Lanka var särskilt uppskattat av Rune som varje dag skrev vykort hem till Majvor och barnen på sina resor. Han hade enligt Majvor en "kolossal disciplin", lite som Ingemar Stenmark. Det fanns alltid tid för en sida till.

Sagens slut på Kalvlyckevägen

1998-1999 träffades familjen Andréasson av livets mörker. Mitt i Runes arbete med att skapa Trollskogen i Bamses Värld på Kolmården fick han en stroke. Cancer konstaterades och 1999 blev Majvor änka. Bamses hängivna skapare lämnade över sitt livsverk till sönerna Ola och Dan som drev förlaget vidare i huset på Kalvlyckevägen. 2007 flyttades verksamheten till Löddeköpinge och Majvor sålde huset.

– Jag valde att lämna Viken och bosätta mig i Helsingborg. Men det dröjde bara några år innan jag förstod att mitt hem fanns i Viken där också Pål och Viktoria bor. Jag har ett fint hem och har lyckan av underbara barnbarn som kommer till mig ofta och mina barn i närheten. Det är ett fint liv, säger Majvor.

Att hennes och Runes livsverk nu firar femtio år som serietidning 2016 är svårt att ta in.

– Man fattar nästan inte hur mycket man varit med om under alla år. Men det är klart, kan jag fylla åttio kan väl Bamse fylla femtio, skrattar Majvor.

Ännu i dag är Majvor involverad i Bamses värld

Under de senaste åren har mycket hänt för världens snällaste och starkaste brunbjörn. En filmsuccé, en jättesatsning på Bamses Värld på Kolmården, en ny film på gång och en stor show under 2016 i Globen. Femtio år efter sin födelse är Bamse på G.

– Jag läser alla tidningar, håller ett öga på hur Bamse utvecklas med Runes synpunkter i åtanke och mina söner involverar mig i arbetet. Ibland kanske de borde visa mig lite mer än de gör men å andra sidan har de varit väldigt duktiga på att vara samtydiga och med respekt för Rune vårda Bamses kärna och övertygelse. Jag tycker också att den nya Bamses Värld blivit mycket fin och vet att Rune skulle tyckt om den mycket, säger Majvor.

Men vad gör då Majvor mest stolt idag?

Jo, högt på listan kommer den skola som Bamseförlaget startade i Sri Lanka i början av 2000-talet. En skola där sjuttio utsatta och fattiga barn gratis får gå för att skapa en framtid. En skola Majvor besökt tre gånger och som ligger i Rathgama vid havet på den södra delen av Sri Lanka.

– När man åker vägen från byn Galle upp till skolan och möter alla barn med allvarliga bruna ögon, då känner jag stor glädje över att vi kan ge fattiga barn en andra chans i livet. Jag hoppas komma dit igen och jag vet att Rune, med sin humanistiska övertygelse, hade varit mycket stolt över detta, avslutar Majvor Andréasson.



Olof Engvall
I det nya bembet i Viken är Majvor omgiven av alla delar i Bamsefamiljen.





Vänstra bilden:
Publiken kunde beskåda bysten av ambassadör Jarring, Gunnar Jarrings dotter Eva Jarring Corones, sedan länge bosatt i Brisbane, Queensland, VKB:s ordförande Tuve Nilsson och Jan Pettersson, fanfartrumpetare.
Högra bilden:
Uppslutningen av vikenbor var stor i det vackra vädret.



Bysten av Gunnar Jarring är placerad på avsatsen utanför Bygatan 21 och är utförd i brons av konstnären Clas Lybeck.

I slutet av augusti avtäcktes en byst föreställande ambassadören och vikenbon Gunnar Jarring. Vid ceremonin, som arrangerades av Vikens kultur- och byaförening, närvarade bland andra Jarrings dotter Eva, som avtäckte bysten under trumpetfanfarer.

Efter ceremonin hölls en middag till Jarrings minne för särskilt inbjudna i gamla Bäckaskolan. Såväl vikenbor med varierande anknytning till diplomaten, som ditresta vänner och bekanta var där och gav sina personliga bilder av huvudpersonen. Dagen avslutades med visning av en film som producerats av Willy Bandholt och Christer Malmström, där Gunnar Jarring själv guidar runt i Viken, berättar anekdoter om sin barndom och om karriären som internationell toppdiplomat och fredsmäklare.

Pernilla Ringström



Under en tid var Gunnar Jarring ständigt "omslagspojke" i världens nyhetsmagasin.



Ambassadör Jarring har kommit hem

Vem var Gunnar Jarring?

Vikensonen Gunnar Jarring (1907-2002), född på en gård i Stubbarp, var en internationellt välkänd svensk ambassadör, medlare och docent i turkiska språk, som under hela sin kringfläckande karriär såg hembygden som sin fasta punkt. Han gjorde sig känd som en framstående akademiker med rörligt intellekt, breda kunskaper och ett vänligt sätt.

1996, då Jarring var 89 år, berättade han i Byaluren om sin första skoltid i Rödmosse nu nedlagda skola. Trots sin höga ålder hade han fortfarande klara minnesbilder och kunde berätta målande och detaljerat. Texten finns i bibliotekets arkiv över gamla nummer av tidningen.

Karriären inleddes redan på 1930-talet

Efter skolgång i Lerberget, Åstorp och Höganäs tog han så småningom studenten i Lund. 1933 disputeerade han och utnämndes till docent i turkisk språkvetenskap vid universitetet. Därefter följde resor i Afghanistan och Turkiet – det bästa sättet att lära sig språk var att vistas i det land som språket talades, ansåg han.

1940 anställdes Jarring vid utrikesdepartementet och placerades som attaché i Ankara. Staden var vid den tidpunkten centrum för många länders spioner. De följande åren var han bland annat ambassadör i ett flertal länder i Asien och Afrika samt chef för politiska avdelningen på UD då han arbetade tillsammans med såväl Tage Erlander som Dag Hammarsköld.

1956 utsågs Gunnar Jarring som Sveriges ständige ambassadör i FN. Han var även Sveriges ombud i säkerhetsrådet och medlare i Kashmirkonflikten mellan Indien och Pakistan. 1958 tillträdde han som ambassadör i Washington DC och lärde där känna USA:s dåvarande FN-ambassadör George H W Bush, som för övrigt besökte honom hemma i Viken 1973, vilket också tidigare uppmärksammats i Byaluren. Bush blev senare USA:s president.

Ambassadör i Moskva och medlare för FN

Från 1964 till 1973 var Jarring ambassadör i Moskva och parallellt med detta uppdrag medlade han även i mellanösternkonflikten. Under denna tid fick han för övrigt sitt berömda smeknamn – Musslan, The Clam – då han beslutade sig för att inte ge några intervjuer eller kommentarer. När FN:s generalsekreterare U Thant avböjde omval, var Gunnar Jarring en av dem som föreslogs till efterträdare.

Som 84-åring höll Jarring ett anförande i Vikens Hemgård om läget i mellanöstern. Detta var i kölvattnet av Kuwaitkriget. Frågan var nu om Irak och Saddam Hussein skulle finna sig i att ha förlorat, eller vad skulle nu ske? Åhörarna följde spánt hans reflektioner kring läget i regionen och inte ett knyst hördes i lokalen under anförandet. Som manuskript hade han endast några stolpar på ett litet anteckningsblock.

Tio år senare – 2002 – gick Gunnar Jarring ur tiden, men den omfattande dokumentationen om hans erfarenheter och intryck från ett liv inom internationell politik lever kvar i form av hans memoarer som finns att låna på stadsbiblioteket i Höganäs.

Pernilla Ringström

MED STOR HJÄLP AV MATERIAL FRÅN LARS-OLOF STRUFVE

Den unika filmen om Gunnar Jarring finns att se på Youtube.com (sök "Gunnar Jarring, intervju" alternativt "Vikens Kultur & Byaförening"). Filmen är en drygt 45 minuter lång resa genom såväl unika bändelser som internationella och nära miljöer. Väl värd att se!

Nordens effektivaste värmepumpar. Utan borrhål.



Bäst i test!

Sparar 25 900 kr mer jämfört med vanliga luft/vattenvärmepumpar.*

Läs mer på ivt.se.

Nyhet! IVT AirX luft/vattenvärmepump:

- ⚠ Nästan lika effektiv som bergvärme, men kräver ingen borrhning.
- ⚙ Marknadens effektivaste luft/vattenvärmepumpar.*
- SG Framtidssäkrad – jobbar hårdast när elpriset är lägst.
- 10 10 års garanti på kompressorn ingår. För vi chansar aldrig.

Allt du behöver veta om värmepumpar. www.ivt.se

* Energistyrelsen i Danmark testade 54 luft/vattenvärmepumpar i Nordens största test. Läs mer på ivt.se.

IVT
VÄRMEPUMPAR

BEHRENS
KONSTANT ENERGI

Försäljning Installation och Service av IVT värmepumpar!
Läs mer om oss på www.aenergi.se eller ring 042-23 85 82

Auschwitz 13-16 oktober 2015



FOTO: MIKA ANDERSSON

Under många år har vi haft förväntningar på att göra en studieresa till Auschwitz och Kraków sista året. Först fick vi besked om att resan inte skulle bli av, men denna termin fick vi reda på att vi skulle få åka.

Då började vi förbereda oss, både fysiskt och mentalt. Det väcktes många funderingar bland oss i årskurs nio på Vikenskolan, när vi förstod att vi skulle få resa dit och uppleva allt.

Inför resan så kände vi att det skulle bli roligt med bussresan och att vara i Krakow där vi skulle få umgås och kunna shoppa. Samtidigt skulle resan bli en mental påfrestning när vi besökte Auschwitz. Vi skulle alla reagera olika när vi var där, det var något vi fick ta hänsyn till.

En av våra lärare sade: Detta kommer vara den jobbigaste resan både mentalt och fysiskt. Det var nu vi började inse hur jobbigt det skulle bli och det skulle antagligen påverka oss efter resan.

06:30 samlades vi på skolan

Vissas packning var ett litet handbagage medan andra hade packat som för att åka två månader till Thailand. Men gemensamt för alla var att vi var fulla av förväntan.

En halvtimme senare bar det av mot Polen. Första stoppet var på båten, Gedser-Rostock.

Under resan hade vi korta pauser där vi kunde sträcka på benen och gå på toa.

Vi kom fram kl 20 till hotellet i Legnica. Första intrycket av hotellet var bra, stora matsalar, bar, pool och gym. Tyvärr fick vi inte använda poolen. När vi hade fått våra rum gick vi ner till matsalen och åt middag. Sen fick alla en godnattkram av lärarna innan vi skulle sova.

Nästa morgon gick vi upp tidigt och åt en god hotellfrukost. Det var idag som vi skulle åka till Auschwitz. Det märktes på morgonen att alla var spända. Vi åkte buss i fyra timmar. Det första vi såg när vi hoppade av bussen var dödens port. Vi följde järnvägsspåren in till Birkenau.

Känslorna var blandade men alla var tagna, det kändes överkligt att vi var på samma plats där mer än en miljon människor har dött. Vi blev guidade runt, såg barackerna, de rivna gaskammarna, bilder på hur det var och perrongen. Det bästa jobbet man kunde ha på Birkenau var att städa latriner.

Det var svårt att ta in hur många människor som dött. Vår guide berättade att Stalin hade sagt: Om en person som man känner dör är det tragedi, när sex miljoner dör är det statistik. Det fick alla att tänka till: alla personer har haft ett liv.

Det var flera besökare på Birkenau samtidigt som vi. En del var från Israel och vi blev berörda när de stod och sjöng vid minnesplatsen.

Auschwitz 1 var nästa anhalt

Därefter åkte vi till Auschwitz 1. På Auschwitz 1 fanns skylten "Arbeit Macht Frei"- Arbete ger frihet. Det var en stor lögn. Det var under den skylten som judar kom in till lägret. Auschwitz 1 var både arbetsläger och koncentrationsläger med en gaskammare, medan Birkenau var det största koncentrationslägret som fanns.

På Auschwitz 1 fanns fångar som polacker, judar, krigsfångar och politiska fångar. De levde i tegelbyggnader och fick arbeta från 12-16 timmar om dagen. De blev torterade för ingenting. Om någon försökte rymma blev flera personer straffade.

Vi gick in i några av byggnaderna och där fanns montrar med hår, skor, resväskor från människor som dött. Håret som fanns där var två ton utav ursprungligen sju. Det fanns också 80 000 par skor. På väggarna var det bilder på fångar som dött.

När vi såg håret, skorna och barnkläderna så blev alla tagna av mängden. Det går inte att förklara känslan som man fick.

Tillbaka till dödens port

Vi åkte tillbaka till Birkenau för att gå upp i dödens port där man såg över hela Birkenau. Det var dimma och man fick perspektiv på hur stort det var och en aning om hur det varit.

På kvällen när vi hade åkt till hotellet satt vi i smågrupper och diskuterade vad vi hade upplevt under dagen och vi delade varandras känslor.

På torsdagen som var vår sista dag så var vi i Kraków. Vi gick en sightseeingtur där vi såg de judiska kvarteren och Schindlers fabrik där han hade räddat flera judar från förintelsen. Vi gick in i en synagoga och var även på en judisk kyrkogård.

Innan förintelsen bodde det 60 000 judar i Kraków, de utgjorde en fjärdedel av befolkningen. Efter förintelsen bor det 200 judar där.

När vi hörde detta så kändes det helt överkligt! Att så många människor har blivit dödade på grund av vilka de var.

Avslutningsvis var det dags att utforska Kraków

På eftermiddagen i Kraków fick vi fritid då vi fick bestämma själva vad vi ville göra. Alla var väldigt hungriga efter en intensiv dag, och alla utforskade Kraków på sitt eget sätt. Många gick till gallerian och shoppade och kollade i affärer. Vissa av killarna hyrde cyklar och åkte runt på dem och några gick och kollade på speciella byggnader.

Som avslutning på resan innan vi åkte hem tog vi en gruppbild på alla nior i klassen vid den kända statyn på torget i Kraków, och åt sedan en god middag.

Hemresan tog cirka 16 timmar och vi sov på bussen under natten. När vi kom hem var alla trötta. Det kändes skönt att komma hem men samtidigt tråkigt att resan var långt efter var över.

Elsa Niwong, Amanda Benke, Mika Andersson, Emilia Hök och Urté Murauskaitė, elever på Vikenskolan.

LISAS TRÄDGÅRD

Det är resultatet av viken-entreprenören Christian Witts senaste satsning – Lisas Trädgård. Byaluren har följt bygget från första spadtaget och nu tyckte vi att det var dags för en uppföljning av läget. Christian Witt själv tog emot oss för en visning i bygget som skall vara inflyttningsklart den första februari.



Nu mitt i byggstöket kan det vara svårt att föreställa sig hur mycket trädgård det kommer att bli omkring buskropparna. På skissen syns det tydligare och här syns också hur infarten till Lisa Trädgård blir direkt från gamla 111:an.

Succé – bara två kvar



– Projektet är en satsning jag funderat på länge, säger Christian. När jag först kontaktede kommunen om tomt för ett trygghetsboende för 70+ i Viken hade de ingen plats att erbjuda. Vid denna tid fanns det inte heller något intresse av att göra nya planer för Viken.

Jag besökte då kommunens stadsplaneavdelning och hittade själv denna tomt planlagd och klar vid kanten av Vikhagaskogen! Jag bad kommunen att få köpa den, fick klartecken, och här är vi nu, fortsätter Christian, vars bolag Bästa Bostaden stått för mycket av nybyggnationen i Viken de senaste åren.

Hur har uthyrningen av lägenheterna gått?

– Lysande får jag väl säga, svarar Christian. Vi bygger tjugotre hyresrätter och kontrakt har redan tecknats för tjugoen av dem.

– Jag misstänkte själv att det fanns ett sug efter hyresrätter. Man säljer villan och får ett trygghetsboende, All Inclusive, och dessutom lite trygga pengar på banken.

Vad innebär All Inclusive i realiteten?

– Det betyder en hel del, säger Christian. Hushållsel, värme, TV/fiber, Wi-Fi, larm, tillgång till gästlägenhet, boulebana, tidningar, P-plats för att nämna några. Dessutom tillgång till gemensam trädgård och uteplatser med morgon- och kvällssol. Förutom då att egen balkong/uteplats ingår i alla lägenheter.

Jag gör en rundvandring i de olika lägenheter och utrymmen som nu börjar ta form ordentligt och det känns som att de som satsat på detta boende kommer att bli mycket nöjda med sitt val.

Det blir spännande att följa inflyttningen i februari och se hur Lisas Trädgård till våren kommer att frodas och grönska i kanten av Vikhagaskogen.

Jag tackar Christian för visningen och vi ger honom och Bästa Bostaden en eloge för det framsynta initiativet.

– Vi känner oss nöjda med resultatet och är glada för det stora intresset, svarar Christian.

Clasgöran Strömberg

KOCKAR DROG FULLT HUS

Under tomatsäsongen har celebra kockar lagat mat hos Vikentomater och inspirerat besökarna med goda tips och idéer i köket. Någon har en stjärna i Guide Michelin, någon är silvermedaljör i EM och är TV-kändis eller så driver de egna restauranger.

Gemensamt för dem alla är att de brinner för fina råvaror och att förvandla dem till fantastiska rätter.

Det är en fröjd att höra dem prata om mat och se dem trola fram en massa gott med ingredienser från Vikentomater och de utställare som brukar finnas på plats i saluhallen på lördagarna. **Louise Alexén**

Ett axplock av de kockar som kom på besök denna säsong:

Tareq Taylor – framgångsrik i olika TV-program, äger Slotts-trädgårdens Kafé i Malmö.

Tina Nordström – haft många egna kockprogram i TV, gjort kokböcker, har rötterna i Ramlösa.

Håkan Thörnström – driver Thörnströms kök i Göteborg, hade en stjärna i senaste utgåvan av Guide Michelin.

Titti Qvarnström – första svenska kvinnliga kökschef med en Michelin-stjärna på sin restaurang Bloom in the Park i Malmö.

Tommy Myllymäki – Silvermedaljör Bocuse d'Or (Kock-EM), årets kock, restaurangerna Sjön & Spira i Jönköping, Julita Wårdsbus och kreativ ledare för bl a Riche och Sturehof i Stockholm.



FOTO: LOUISE ALEXÉN



Den stora bilden och bilden ovan visar det som kallas Dödens port i Birkenau.

Bilden nedan avbildar en minnessten i Birkenau.





LIVET PÅ TRE HJUL



På vintern är det inte många som ses ute på vägarna. Men när vitsiporna börjar blomma åker garageportarna upp och flakmopederna rullas ut.



2005 fick Axel Bredgard för sig att den gamla mopeden som stod i hans fars garage skulle få nytt liv.

Han började renovera och lämnade in delar för lackering för att nå så lik originalfärg som möjligt.

Några månader senare stod den klar.

Strax efter så införskaffade även tvillingbrorsan Erik sig en flaka. Vad de inte då visste var att tio år senare så skulle stora delar av umgänget ha varsin flakmoped, närmare bestämt tolv stycken.

Nästan alla är födda vikenbor

Umgänget som har flakmoped har hållit i hop sedan tidiga tonår. Nästan alla i umgänget (finns några utbölingar) är uppvuxna i kommunen och har i dag återvänt till Viken, köpt hus, skaffat familj och köpt flaka.

I skaran av alla dessa flakor finns en Rosa PUCH

Maria Bredgard är den enda kvinnan i umgänget som har en flakmoped och självklart har hon en rosa matchande hjälm.

I det här umgänget finns det två olika modeller av flakmoped, PUCH och SACHS, alla från 60- och 70-talet.

Här är det olika uppfattningar om vilket som är bäst

PUCH-arna menar: Klart man ska köra svensk kvalitet. SACHSA-arna däremot tycker att deras motorer är bäst. Men om sanningen ska fram så har man tydligen aldrig sett en Sachs köra om en Puch trots att chanserna har varit många.

Gänget använder flakorna dagligen, till affären, ner till hamnen, lastar picknickkorgarna och kör en tur till Mölle och sist men inte minst, den årliga flakmopedsemestern.



Varje år, någon gång i augusti lastar alla sina barn och sin packning på flaket för att bege sig ut på sin årliga semester.

Det är som Erik uttryckte sig kvällen innan avfärd, – Detta är precis som kvällen innan julafton, alla lite nervösa och exalterade och kan inte soffa.

De beger sig ut på samma runda varje år, mot Ängelholm för att äta lunch sedan vidare mot

Örkellunga till samma ställe, ett ställe mitt ute i ingestans vid en sjö. Där faller man upp sina tält och startar lägerelden.

När de flesta campar brukar det var ganska primitivt men inte här. Här finns allt, fonduegrytor, uppblåsbara soffor, elverk. I år byggde man till och med ett utedass av en toasits som man inhandlade på vägen.

Meckandet och renovering är vinterjobb

På vinterhalvåret, när flakorna inte används så mycket, ägnas mycket tid till att mecka. Man renoverar, går igenom motorerna och gör allt för att hitta originaldelar. Ja det är inte helt ovanligt att man hittar halva gänget karlar i ett garage, med en öl i handen, gående igenom motorerna och drömmande sig fram till väskanten när det är dags att rulla ut flakorna igen.

Efter reportaget skrevs har det införskaffats ytterligare en flaka, och fler väntas...

Susanne Johannesson



LARSVIKEN

Följ årstidernas växling och njut av potatis grönsaker och kött från vår egen gård.



Välkomna ut och handla egenodlade och noga utvalda delikatesser i gårdsbutiken

Vi smyger igång julen i slutet av november. Butiken fylls med julens dofter och smaker, även granar, granris och kransar.

Året runt-öppet i butiken:
Onsdag-fredag 10-18
lördag 10-15.

Följ och dela vår arbetsglädje på Facebook

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.

Efter ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

Efter 500 meter, ta vänster.

042-23 86 50 | butik@larsviken.se | www.larsviken.se



”Jag visste inte att man kunde jobba i en mölla”

ra ner till tjugo minuter, till och med femton minuter, om besökarna hade bråttom. Men det krävdes att vi hade läst på ordentligt om möllan för det kom många frågor, säger Anja.

Något som förvånade Anja var att besökarna bestod av så många olika människor, både vikenbor och turister från hela världen. Några var civilingenjörer som visste allt om hur en mölla fungerade och som var lyriska över att den fortfarande körs, till andra som ställde frågor om allt. Och så barnen som kom in för att mala mjöl i handkvarnen. Det uppstod också en del språkliga missförstånd.

”Håller ni sand i kvarnen?”

– Vi fick besök av en grupp danska turister som ville ha en guidad tur i möllan. Jag fick ta mig fram på svenska och med gester vilket ledde till en del missförstånd.

Ett sådant missförstånd var att de trodde att vi höll sand i kvarnen för att sakta ner den.

De frågade flera gånger om vi höll sand i kvarnen och jag nickade och log. Till slut gick det upp för mig att de hade hört sand i stället för säd! När jag visade upp säckarna med säd skrattade de lättat. Och jag med, säger Anja.

En av lärdomarna som Anja fick under sommaren var att våga närma sig besökarna och fråga om de var intresserade av en guidad visning.

– I början tog det emot lite att gå fram och ta kontakt men blygheten släppte efter ett tag. När vi märkte att besökarna var intresserade av att lyssna släppte nervositeten och vi gick in i rollen som guider.

Anja är nöjd med att hon fick möjlighet att sommarjobba i Sophiamöllan och hon kan varmt rekommendera andra till att söka jobbet nästa sommar.

– Det är ett av de bästa sommarjobben i Höganäs!

Jessica Engvall

Den ståtliga Sophiamöllan invigdes 1838 och byggdes av Niels Peter Nielsen-Lindberg. Mer om honom kan man läsa i den nya boken om den Peterssonska fonden som presenteras på kyrkans sidor längre fram i Byaluren.

Anja Sundqvist sökte sommarjobb som turistvärd i Höganäs och erbjöds istället ett ovanligt sommarjobb som guide i Sophiamöllan. Guidningar i möllan varvades med lugnare stunder i solen.

Under tre veckor jobbade Anja Sundqvist från Höganäs som guide i Sophiamöllan tillsammans med Mathilda Nilsson. Varje dag mellan klockan 13 och 18 erbjöd de alla som besökte möllan en guidad tur.
– Robert Johansson tog oss med på en två timmar lång guidad tur och innehållet i den lyckades vi skä-



Välkommen till Handelsbanken i Höganäs
De som känner oss gillar oss

Höganäs, 042-38 64 40
Storgatan 65B
www.handelsbanken.se/hoganas

Handelsbanken



BILD: STIG EWALDSON

Sen sommar, men bra säsong



Vi var oroliga i juni/juli att sommarvärmen skulle utebli, men den kom i augusti. Vädret till trots, fick vi även i år många besökare från när och så långt bort som Schweiz.

Den välbesökta trädgårdsrundan inledde som vanligt säsongen. Kaffe och hem-bakt var särskilt uppskattat. Även i år hade vi tur med vädret under "Kafferepet" för äldre i Viken. De äldre kände igen och gladdes mycket åt den vackra dukningen.

Trädgården är alltid öppen och visas under sommaren på söndagarna. Tillströmningen av grupper på bokade tider har varit god. Elever från skolorna i Viken har också besökt oss. Till skillnad från föregående år hade vi tur med årets värfeldag, som blev välbesökt. Säsongen avslutades med Höstrundan och Kultur-arvsdag en höstdag i september.

Under augusti månad har tapeten i salongen, som är en unik textilimitation, reparerats av konservator. Till denna reparation har Länsstyrelsens kulturenhet bidragit. Till Paul Jönkska gårdens julmarknad den 5 december är alla hjärtligt välkomna mellan klockan 13 och 15.

Ann-Britt Strufve



FOTO: VIVIEKA ÅNERTOFF

Succén fortsätter 29-31/7 2016



Den nya formen för Vikenfesten har blivit en succé. Vi fortsätter festen 29-31 juli 2016. Vi börjar som vanligt på fredagen. På lördagen är den traditionsenliga marknaden. Fullt ös i festtältet med Partyfabriken både fredag och lördag. Och på söndagen är det strandgudstjänst.



Marknaden

Marknaden på lördagen är som vanligt lite av navet i Vikenfesten. Den kommer att bli större 2016 med inslag av många spännande företag. Vikens Kultur och Byaförening subventionerar hyran av stånden. Priset är endast 200:-/stånd. **Boka redan nu!**
vikenfesten.se

Kontakta

Hyra marknadsstånd. Ove Johansson 0702-809550, eller maila marknad@vikenfesten.se. **Gör det redan nu.**
Sponsorarrangemang. Lars Lindblad, 0708-557207 eller sponsor@vikenfesten.se
StrandRock. Håkan Tykö, strandrock@vikenfesten.se

Ett stort tack till våra sponsorer och samarbetspartners 2015.

Huvudsponsor: **Partyfabriken** (LÅR LÅS & ÅR TERÅR), **FREMLAB**

Arrangörssponsorer: **Scratch** (redlambyrå), **STENBERGBYGG** (Vikens blå verkstuga)

Övriga sponsorer: **ÖRESUNDS KRAFT**, **Vikens Fästningshistoriska Förening**

Övriga sponsorer: Bildeve • Bex • Bästa Bostaden • Fun Balls Event • Fest & Tält • Helsingborgs Dagblad Höganäs Kommun • ICA UP-Hallen • Kullaflyg • Lidhults kök • Lindahl Advokatbyrå Lokaltidningen • ND Produkter • Per i Viken Chark • Sans och Balans • Swedbank • Swedbank Fastighetsbyrå Tidstudion • Valvet Mäklarfirma • Vikens Blomsterhandel • Vikens Kyrka



Tre kompisar i Viken letade efter ett ställe där de kan etablera en korvbar av modernt snitt i byn. De letar och letar och plötsligt kommer en av dem på – Hamnkrogen har ju lagt ner! Och de har en perfekt lokal i bottenvåningen! Resten är en historia som alla vikenbor säkert känner till.

Deras intresse för häftiga Harley-Davidson motorcyklar förde dem samman: Thomas Andersson, Claes Persson och Richard Engström. Thomas var den som kom med idén till "Snäppet Bättre", en korvbar med något speciellt att bjuda på. Den är sedan i våras ett mål för Kullabygdens korvålskare.

Att de tre dessutom, samtidigt tog över och ny-startade Hamnkrogen är en helt annan historia. Den berättar vi om i vårnumret av Byaluren.

Thomas idé med korvbaren "Snäppet Bättre" baserade sig naturligtvis på kompisen Claes Perssons framgångsrika charkföretag Per i Viken.

Jag besöker därför Claes på kontoret i Väsby för att få veta mer om hur det gått.

Bordsbeställning i korvbaren

– Fantastiskt säger Claes, en stadig kurva uppåt sedan vi öppnade på försommaren. Vi är troligen den enda korvbar i hela Sverige som ibland har fått tillämpa bordsbeställning för att lösa köbildningen.

Vad är det unika med vad ni serverar, frågar jag?

– Vi har först och främst en stor variation av korv att erbjuda. Till det, vår kock Kjell-Inge Persson som ständigt har idéer om hur tillbehören till korven kan varieras, fortsätter Claes. Ett exempel är "veckans korv" som erbjuder mer ovanliga korvar. Ett annat idén med den stora bricka med "pinnkorvbitar" och tillbehör som vi serverar och som kan delas av fyra.

Vi tror att de fina bilderna här ovan, tagna av Fredrik Rege, kan göra att det även i fortsättningen kommer att vara en kurva uppåt för försäljningen.

Det gör att de tre kompisarna kan fortsätta att satsa på Viken. Det får vi alla glädje av.

Clasgöran Strömgren

Kompisarna bakom "Snäppet Bättre" och Hamnkrogen.

Thomas Andersson
Snickare i botten, numera på Välinge Innovation och den som fixar allt. Äger en Harley-Davidsson.

Richard Engström
Köpte in nybygget på piren för ett antal år sedan och driver där nd-produkter ett stort importföretag. Äger en Harley-Davidsson.

Claes Persson
Tog över Per i Viken och har byggt upp det till ett prisbelönt charkuteri. Äger en Harley-Davidsson.

Vi som flyger med Kullaflyg, har mycket BRA att se fram emot.

I december blir vi på Kullaflyg en del av det nya inrikesflyget BRA. Självklart tar vi allt vi älskar med Kullaflyg in i det nya flygbolaget, men mycket är också nytt och faktiskt ännu bättre. Läs mer på kullaflyg.se Välkommen ombord!

kullaflyg.se



Ängelholm

Nataschas dröm(glass) vid havet

Plötsligt hände det. Den bara stod där våren 2015. Glasskiosken Surfers Paradise. Sommarens mysigaste mötesplats vid Vikens vackraste havsutsikt. Och i luckan fick vi lära känna färgstarka Natascha Reenstierna som förverkligade sin dröm och samtidigt gjorde sommaren 2015 extra somrig med italienska glassar.



En lite närmare bild på entreprenören Natascha i det lilla fönstret till kiosken där hon tillbringat en så stor del av sommaren.

Vad roligt att du gett oss en ny glasskiosk. Vem är du?

– Jag heter Natascha Reenstierna, 21 år ung och född i Ängelholm. Mitt fulla namn är Natascha Natalie Älva Reenstierna, Älva är efter mormor. Jag har bott i Danmark och har släkt i Viken.

Ville bli frisör som yngre men jag och min mamma och min mormor är konstnärer. Jag älskar människor och havet och glass så klart. Jag bor idag i Viken, drömmarnas Paradis!

Hur blev sommaren för din nya verksamhet?

– Sommaren har gått jättebra och vi vill tacka alla som har besökt oss. Det roligaste minnet i sommar var när ett jättestort motorcykelgäng kom och köpte italiensk glass. Min glass görs i Italien så det är äkta vara.

Du är ju en ung entreprenör som skapat nåt alldeles speciellt. Hur lyckades du med det?

– Sanningen är att vi är många i familjen som hjälpts åt med glasskiosken. Det hade verkligen inte gått utan min familj. Hur vi lyckades med att få ihop till glasskiosken var ett mirakel. Vi hade faktiskt inga pengar till satsningen utan fick spara ihop till det.

Jag fick sälja grejer på Blocket och efter mycket slit och kämpande så fick vi till slut råd.

Det trodde vi aldrig.

Vad är det för stämning du skapat i Surfers Paradise?

– Jag vill att mina kunder ska känna sig hemma och fria på mitt ställe. Avslappnade. Jag planerar att ha öppet vid stranden nästa år igen och ser mycket fram emot det.

Under hösten har du fler planer för Viken. Berätta!

– Ja, under vintern vill jag erbjuda en ny mötesplats och chans att både äta glass och mat i Viken. Så mitt nya stora projekt är i gamla pizzeria vid Statoilmacken. Drömmen är att skapa SURFERS PARADISE GOES IN WITH FOOD TOO. Så håll tummarna så ska det nog gå också.

Avslutningsvis – hur kom du på namnet?

– Surfers Paradise kommer förstås från Australien som är min dröm att besöka. Sedan är det ju ett rätt bra namn med tanke på alla häftiga kitesurfare som flyger fram på vågorna nedanför kiosken.

Så nog är namnet rätt för platsen alltid.

Olof Engvall

JULSTÄMMNING PÅ VIKENS LANTMÄN

Julgransförsäljning från 28 nov.

Vi har också alla tillbehören till granen!

Djuren kommer som vanligt på besök till julslytningen den 6 december! Öppet 12.00-16.00 denna dag.

Vikens Lantmän

Tel. 042-236110 • Karlsfältsvägen 3 • www.vikenslantman.se

Viken som kokbok



Vi i redaktionen nåddes av ett rykte som berättade att en kokbok, med Viken som tema, var på gång. Det lät spännande, och undertecknad tog kontakt med vikensonen och fotografen Fredrik Rege för att ta reda på om detta kunde stämma. Det gjorde det!

Jag bokade en tid för samtal med Fredrik i hans ateljé i Helsingborg, och fick där också en lördag förmiddag träffa hans samarbetspartner i projektet, kocken Benny Cederberg. Valet av dag visade sig bero på att det mesta av denna bok produceras av de två utanför vanlig arbetstid – på lördagar och söndagar.

Två rutinerade yrkesmän på respektive fält

Fotografen Fredrik bor och är uppväxt i Viken. Fredrik bor i Gamla Viken och är sedan många år mycket engagerad i WBS.

Kocken Benny Cederberg är också vikenbo sedan många år och har en fantastisk bakgrund som kock. Mer om de bägges bakgrunder hittar du i rutan på nästa uppslag.

Ett gemensamt uppdrag blev starten

Fredrik och Benny träffades första gången vid en fotografering för Mat-Tina. (Tina Nordström och Benny har ett etablerat samarbete sedan många år.)

Under det jobbet blev den gemensamma nämnaren, Viken, en bas för en idé om att göra denna kokbok. En kokbok baserad på miljön runt Viken och råvaror från Viken och Kullabygden.

Detta tema utvecklas till bland annat genom att utgå från matproducenter i Viken och använda dem som inspiratörer till recepten.

Dagens tema för fotograferingarna är recept på att safta, sylta och baka samt desserter. Härliga påsar av Sophiamöllans eget mjöl står framme på bakkbordet och Benny jobbar med att fylla de stora glaskrukorna med läckra skivade grönsaker.



Grönkålsoppa med perfekta Bräckeägg

4 portioner
2 medelstora färska grönkålstånd
(ca 500 g repad och klar)

½ purjolök,
3 msk smör
½ tsk rivet muskotnöt
½ tsk fänkålsfrö
2 msk vetemjöl
8 dl grönsaksbuljong eller vatten
salt, vitpeppar ur kvarn
5 ägg

Gör så här:
•Repa och förväll kålen i lättsaltat vatten, kyl ner i kallt vatten och krama ur den.

•Hacka grönkålen. Skölj och strimla purjolöken. Smält smöret i en stor kastrull och fräs purjolök, grönkål, fänkålsfrö och rivet muskot.
•Pudra över mjölet och håll i buljong eller vatten. Låt koka i 15-20 minuter på svag värme. Smaka av med salt och ett par varv med pepparkvarnen.
•Koka upp vatten till äggen, lägg ner rumstempererade ägg försiktigt när vattnet kokar och sjud dem i exakt 5 minuter. Ta upp och kyl ner i kallt vatten.
•Skala och dela äggen, servera med soppan och ett gott bröd.



Utöver miljön och råvarorna har ett antal vikenprofiler inspirerat till vissa avsnitt i kokboken.



Många av bokens bilder visar på stämningen vid vattnet och kring hamnen.



Vad tycker ni om era respektive yrkens utveckling?

– Att vara fotograf idag är något helt annat än när jag i mitten på 80-talet började som elev hos Willy Bandhold, säger Fredrik. Vikenbon Willy var redan då en etablerad matfotograf med Findus och Nestlé som stora kunder. En underbar första arbetsplats för mig! En arbetsplats om också fick mig att förstå hur mat kunde vara ett intressant område för en fotograf. Inget självklart för en ung grabb. Matfotografiet har utvecklats enormt sedan dess och det har varit spännande att vara med i den processen

– Numera fotograferas allt digitalt, vilket gör det enklare på ett sätt vid fotografering av mat: Att kunna godkänna resultatet direkt är speciellt betydelsefullt vid just matfotograferingar, avslutar Fredrik.

...och Benny då, vad tycker du?

– Som kock har jag också haft förmånen att få vara med i en stark positiv utveckling av yrket svarar Benny. Svenska kockar har under de senaste decennierna uppnått en mycket hög status i den internationella kockvärlden. Det har gjort det mycket spännande att jobba i yrket.

– Mitt samarbete med Tina Nordström, som nu varat i över sex år, har också tillfört mig mycket kunskap om hur recept skall skrivas och beskrivas för att uppskattas av hemmakockarna.

– Att vara kock idag är ett mycket givande, om än ibland också mycket krävande, yrke avslutar Benny för att sedan fortsätta arbetet vid bakkbordet.

Vad hoppas ni på med boken?

– Självklart att alla vikenbor skall köpa den när den lanseras i slutet av november, men också att temat med Viken skall göra den intressant för andra, både i Sverige och utomlands.

– Som boende i Viken vet vi ju att vi har många entusiastiska besökare från hela världen varje år, svarar bägge två unisont.

Jag önskar dem lycka till och tackar för att Byaluren får med sig de recept och bilder som du ser på dessa sidor. Detta blir också ett bidrag till att göra kokboken om Viken känd över hela världen.

Vi har ju, som man kunnat se i tidigare nummer, läsare på alla kontinenter.

Clasgöran Strömgren

Benny Cederberg, kock
Bosatt i Viken sen 2000 med Lotta Cederberg och två tonårsbarn, David och Ebba.
Professionell karriär
Som kock/köksmästare på Savoy Hotel, Petri Pumpa, Rut på skäret. Efter det Gastro, Niklas/Niklas i Viken, Sofiero Slott.
Tävlingar och landslag
1991- Final Årets kock
1994- Årets Viltkock
1995- Final Årets kock
1995-2000 Lagkapten för Svenska kocklandslaget
Benny numera
Från 2010 management av Tina Nordströms alla engagemang på olika områden.
Se mer om detta på: tina.se

Fredrik Rege, fotograf
Född och uppvuxen i Viken. Fotograf med studio i Helsingborg. Fick grunderna som matfotograf som mångårig assistent till Willy Bandhold. Är sedan många år etablerad som en av landets bästa matfotografer och har uppdrag från stora matfabrikanter över hela Europa.
Se mer av hans bilder på: studiorege.se

Skånsk Äggkaka med rårörda lingon

4-6 port
10 ägg
10 dl mjölk
3,5 vetemjöl
1 ½- 2 tsk salt
40 gr smör
600-700 gr lättrokt skivat sidfläsk
rårörda lingon till servering

Lingon:

225 g färska lingon
1,5 dl strösocker
1-2 msk Skåne Akvavit i lingonen
Gör så här:

- Blanda lingonen med socker och sprit i en skål.
- Täck med plastfolie och låt stå i rumstemperatur i ett dygn tills sockret har smält. Smaksätt och rör med mer socker och sprit om det behövs, beroende på hur mogna lingonen är.
- Gör så här:
- Sätt ugnen på 250 grader
- Blanda äggen med vetemjölet och salt, tillsätt mjölken lite i taget tills smeten blir jämn.
- Stek det skivade fläsket gyllenbrunt i en stekpanna, håll varmt.
- Sila av fett efter varje omgång och spara till äggkakagan. Bryn smöret och sparat fläskfett i pannen och håll i äggsmeten.
- Rör sakt med en slät träspade, lossa stora sjok från botten. Sänk värmen till hälften, rör tills smeten är "krämig".
- Samla ihop kanterna runt den krämiga smeten med en stekpade.
- Tag ett plant grytlock och skölj med kallt vatten, lägg locket ovanpå stekpannan och vänd snabbt kagan upp och ner på locket. Lyft på stekpannan och lägg i äggkakagan stekpannan igen, lägg upp fläsk i en rad på toppen av kakan. Sätt in i ugnen 5-8 minuter tills äggkakagan har "puffat" upp rejält och fläsk har blivit knaprigt.
- Servera med rårörda lingon och ett stort glas kall mjölk.



Toffebakade äpple med kaksmlur & rosmarin

4-6 portioner
8 st äpple, ex. Alice el. Discovery
8 msk krossade kaksmlur
2 dl creme fraiche
½ citron

Toffesås

5 dl vispgrädd
150 g ljus muscovadosocker
175 g smör
2 kvistar rosmarin
2 msk bonung
2 msk mörk muscovadosirap

- Gör så här:
- Sätt ugnen på 225 grader.
 - Koka upp ingredienserna till såsen och låt sjuda i 4-5 minuter.
 - Skär av ett lock på varje äpple och lägg åt sidan, gröp ur lite av kärnhuset på äpplena och fyll hålan med kaksmlur.
 - Sätt äpplena i en ugnform och fördela såsen över dem, lägg på locket och ringla den sista såsen över. Grädda av i ugn ca 20 minuter tills äpplena "sufflerar" och såsen har kokat ihop något.
 - Vispa creme fraichen med en elvisp tills den blir fast, smaksätt med pressad citronsaft.
 - Servera äpplena ljunna med creme fraiche.

Grytbröd

1 stort bröd, tid 15 timmar men gott blir det!
450 g vetemjöl
250 g fint rågmjöl
1 dl rågkross
6 dl kallt vatten
1 dl gräddfil
25 g surdegsgrund eller vanlig jäst
1 msk salt
1 msk bela brödkryddor
olivolja

Dag 1

- Blanda vatten, gräddfil och rör ut med jästen och rågkross i en bunke.
- Rör ner resten av ingredienserna till en smidig deg med en degbländare i 5 minuter på låg hastighet. Täck bunken med lock eller plastfilm, och låt jäsa i kyl över natten.
- Dag 2
- Sätt ugnen på 250 grader.
- Skrapa ur degen ur bunken och vik samman degen lätt några gånger i 5 minuter på låg hastighet. Täck bunken med lock eller plastfilm, och låt jäsa i kyl över natten.
- Sätt ugnen på 250 grader.
- Vik brödet till en stor rund boll, smörj en stor gjutjärngryta lätt med lite olivolja och lägg brödet med skarven nedåt i grytan och bakar brödet ytterligare i 25 minuter tills det blivit fin skorpa på det. Vänd ut brödet ur grytan och låt svalna på galler.
- Placera grytan med lock på ett galler i ugnen på nedre hacket, efter 30 minuter tar du av locket och sänker temperaturen till 230 grader och bakar brödet ytterligare i 25 minuter tills det blivit fin skorpa på det. Vänd ut brödet ur grytan och låt svalna på galler.



Precis när Byaluren skall gå i tryck får vi besked om att bemsidan för boken "Mitt Viken" just blivit klar. Du kan nu se mer eller beställa den på vikenboken.se



Fredrik och Benny i aktion, på den skärm i bakgrunden av studion, där alla bilder granskas.

Med många ansikten

I tolv år har Tuve Nilsson varit Vikens Kultur- och Byaförnings styrelseordförande. Vi har bland annat kunnat se honom som talare på nationaldags- och valborgsfirande i Vikens hamn. Men vem är han egentligen, mannen med de många ansiktena?

Jag träffade Tuve en sen eftermiddag i början av september, hemma i hans fantastiskt fina och hemtrevliga hus på Bygatan. Huset har två mindre sidobyggnader varav ena sonen bor i det ena och sonsonen i det andra.

– Vi har haft husen uthyrda till olika personer genom åren. Det har varit allt från IKEA-folk till familjemedlemmar i väntan på husköp eller, som nu, till sonsonen som sparar alla intjänade pengar för att kunna resa, berättar Tuve när jag beundrar de fina gamla husen och mysiga trädgården.

Jag kliver in i huset och vi slår oss ned på verandan in mot trädgården där vi skymtar sundet en bit ned och vi börjar intervjun.

Vem är Tuve?

– Ja du, jag är uppvuxen i Lund och tog studenten på Katedralskolan. Min far kommer från Karlskrona och familjen har i generationer tillhört flottan, så efter studenten förde jag traditionen vidare och låg i flottan i tre och ett halvt år. Där tog jag reservofficersexamen och arbetade med bland annat radar-navigering. Stora händelser och oroligheter i världen vid den tidpunkten, t ex bygget av Berlinmuren, förhindrade en jordenruntresa med Älvsnabben*.

Så vad hände då?

– Jag bestämde mig i flottan för att studera medicin och sökte mig till medicinutbildning i Heidelberg. Jag behövde repetera tyska språket i 6 veckor, för att kunna klara inträdesprovet på universitetet.

Och i den här vevan börjar Tuve prata om sin familj, så jag måste ju bara fråga hur han träffade Gunilla, sin nuvarande hustru.

– Jo, medan jag studerade medicin så träffade jag en tjej från Karlskrona som läste till idrottslärare i Heidelberg. Allt gick väldigt snabbt, vi gifte oss, fick barn och tog flyttlasset och flyttade hem till Sverige igen när vi båda tagit våra respektive examina.

Flyttade ni till Viken då redan på 60-talet?

– Det skulle vi kunna ha gjort, för när vi passerade Helsingborg på väg hem från Heidelberg sade min hustru: – Här vill jag bo. Någon gång. Dock skulle det dröja några år. Det var nämligen så att om man utbildat sig till läkare utomlands var du tvungen praktisera och tentera en termin i Sverige, kopplad till Örebro lasarett, för att bevisa sina kunskaper både i läkaryrket och svenska språket.

Tuve gjorde sin AT-tjänst i Örebro. Det var 1971. Han och Gunilla väntade tvillingar. Vid förlossningen mister hans dotter sin tvillingsyster.

– Och det var på grund av rent slarv av läkaren. Sådant ska aldrig behöva hända. Det var då jag bestämde mig för specialinriktning gynekologi i min läkarkarriär.

Musten går ur mig lite när jag hör detta men vi fortsätter intervjun.

Sönerna Pontus och Petter hinner komma till världen och sommaren 1976 flyttar familjen till Trädgårdsgatan i Viken. Där de kommer att bo fram till 1997. Då blir de tipsade om det härliga huset på Bygatan och de bestämmer sig för att flytta. De älskar havet och ville gärna ha lite havsutsikt. Här trivs de.

Båda sönerna med familjer bor i Viken och dottern med familj når de på en timmes bilkörning till Höör.

– Under 1976-2009 arbetade jag på Helsingborgs kvinnoklinik. Jag hann med att arbeta både på förlossningssidan, med cancerpatienter och var med och utvecklade tithålskirurgin så att man även kunde se det som hände inne i kroppen på en skärm. Ett stort lyft för kvinnor och sedermera även för alla andra opererande specialiteter.

Varför blev det Viken? Ni pratade ju om Helsingborg då på 1960-talet?

– Vi har goda vänner som flyttade ned före oss och de bosatte sig i Laröd. Vi frågade helt enkelt dem att, om de skulle flytta ned igen, hade de valt Laröd igen? Nä Viken, svarade de i kör. Så, så fick det bli. Vi flyttade till Viken, berättar Tuve.

25 år senare hamnade även vännerna i Viken efter en mellanlandning i Domsten.

Du har engagerat dig i byn och varit styrelseordförande i Vikens Kultur- och Byaförening sedan 2003. Vad innebär jobbet på en sådan post?

– När jag blev tillfrågad av dåvarande ordförande John Oltin, jobbade jag fortfarande som läkare men självklart lockades jag av att kunna vara med och påverka det som händer i byn. Och John var tydlig med att "det är inte så mycket att göra", vilket kanske inte riktigt var helt sant...



FOTO: ODE FLESTA ÅREND: OLLE BOGREN

Här är alla Tuves ansikten i Byaluren. Samlingen börjar uppe till vänster med bilden från värnumret detta år. Bilden under är från bösten 2014 och så fortsätter det, spalt efter spalt. Bilden längst ned till höger är från våren 2005. Den näst sista bilden var med i både nummer 23 och 24.



– Styrelsen har sex möten per år, vi organiserar Valborgs- och nationaldagsfirande samt Vikenfesten som ersatte Viken Weekend för ca tio år sedan.

– Vi ansvarar för badhytter, badflottar, en del av bryggorna. Vi har tagit fram de stora tavlorna med kartor över byn som finns på ett par olika ställen i byn. Dessutom stöttar vi Sjöfartsmuseet, Paul Jöniska gården och Sophiamöllan så att de verksamheterna kan drivas och fortsätta att utvecklas.

– VKB blir kontaktad av kommunen när nybyggnation ska startas. Styrelsen sitter också med på samråd med kommunen om nybyggnationer. Vi får preliminära förslag, nu är det den s k potatisakern vid macken som diskuteras.

Hur drivs VKB rent ekonomiskt?

– VKB har en medlemsavgift på 200 kr per hushåll, ca 1400 av 2200 är med. Dessutom har VKB fått stora donationer från personer utan arvingar.

Dessa donationer har vi förvalt väl.

Vilken typ av donationer har det varit?

– Till exempel var det en fastighet på Fäladvägen som VKB fick förvärva då det saknades arvingar. Föreningen beslutade att sälja fastigheten och det har gett medel som kan användas bl a för renovering av badhytter. Ett annat exempel är Bröderna Kock, som hade en gård på Mästerlotsgränd. När brodern Nils dog såldes gården och Malte flyttade till Pilvägen. 2007 när Malte gick bort fick VKB ärva såväl huset som likvida medel, som enligt testamentet skulle gå till förskönande åtgärder för byn.

Här har vi kunnat skjuta till pengar till både Bamsestaty, statyerna på hamnplan och det senaste tillskottet Gunnar Jarring-statyn på Bygatan.

– I övrigt kan jag nog tycka att det kanske börjar bli dags för lite yngre, eller i alla fall andra krafter, att ta över rodret efter mig.

Hur ser du att Viken har förändrats under åren?

– Upprustningen av gamla Viken är av godo för hela byn. När de gamla husen i byn byter ägare får de omfattande lyft. Många hus har blivit väldigt fina och det är fler och fler som renoveras. Dock är det lite synd att så många hus står tomma stora delar av året. Jag tror det är ca 160 hus i gamla Viken som fungerar som sommarbostäder.

Antalet verksamheter har minskat drastiskt. Det fanns tre mackar när vi flyttade hit, det fanns en ICA-butik vid möllan i början av 1990-talet, butiker och bagerier har försvunnit.

Till slut Tuve – om du skulle bo någon annanstans.

Var skulle det vara?

Svaret dröjer en aning...

– Jag har tack och lov aldrig haft anledning att fundera på det.

Jag lämnar Tuve och Gunilla, men Byaluren kommer att ha anledning att återkomma till det mysiga huset på Bygatan, för huset i sig har en kul historia värd att berätta.

Louise Alexén

* HMS Älvsnabben – Kombinerat min-, utbildnings- och långresefartyg. Källa Soldat&Teknik no 1, -14. Läs mer på www.alsnabben.se

GLÄDJEN I KYRKAN

Levande Möten

Soft&Holy



FOTO: DAR EJ ANNAT ANGES STINA HAGMAN

FOTO: ASA FONDELL

Dopmusikal



FOTO: ANNIKA E OLSHOV

Kyrkan mitt i byn och kyrkan mitt i livet! Oavsett hur många år man är eller hur ens liv ser ut så vill Vikens församling vara en medvandrare och samtalspartner.

Wild&Holy



FOTO: ASA FONDELL



Miniorerna

Kammarkörens vårkonsert



Ljuständning



Young Singers



Utställning



Det händer fortfarande att frågan kommer: "Vad gör ni all övrig tid som inte är den där timman mellan 11.00-12.00 på söndag förmiddag?".

Det finns så mycket annat vi kan göra

Förutom alla gudstjänster, dop, vigslar och begravningar, som är vår kärnverksamhet, så pågår varje vecka ett rikt utbud av verksamheter av olika slag.

Vår ambition är att dela tro och liv vilket vi menar inte är två separata företeelser utan djupt integrerade med varandra. Våra liv ser olika ut, således också vår livstolkning. Just därför tycker vi att det är angeläget att erbjuda ett brett spektrum av verksamheter som passar just ditt uttrycksätt och din formulering av de existentiella frågorna. Här finns möjlighet att sjunga, skapa, lära, dela, samtala och diskutera – allting ryms!

Kyrkan vill vara något för alla människor

Vi tror att varje människas liv spelar stor roll och genom att tillsammans kämpa för medmännisklighet och insikten om att vi är ovillkorligt älskade så kan vi åstadkomma stor skillnad. Kyrkan kan få vara ett sammanhang där man kan få komma med sig själv och det som finns inuti, känna att tröskeln är låg och att man blir bemött i ögonhöjd.

Bilderna ovan är bara en del av våra verksamheter

Bilderna visar ett axplock av vår verksamhet. Gå in på www.kullapastorat.se/viken för mer information och dagsaktuella händelser. Följ oss gärna på Facebook www.facebook.se/Vikensforsamling

Innerligt välkommen till oss!

Stina Hagman
KOMMINISTER

Nyutgåva av boken om Peterssonska fonden

Boken innehåller berättelsen om redarefamiljen Petersson och deras liv i Viken sedan början av 1800-talet. Den berättar också historien kring syskonen Anna och Carl Peterssons testamente till Vikens församling som år 1977 möjliggjorde fonden.

Boken beskriver även fondens utveckling och vad den bidragit med till församlingen. Inte minst tillbyggnaden av Skeppet som invigdes 2013.

Allt detta, och lite därtill, finns med i den rikt illustrerade boken. Intresserade får gärna hämta ett eget exemplar av boken i kyrkan eller på prästgården under vanliga öppettider. Eller läsa den på biblioteket i Viken där den också finns.



ILLUSTRATION: CLASGÖRAN STRÖMBERG

Kommande Levande möten

"Musikens kraft – ett samtal om musikens oändliga möjligheter"

Söndag 6 december kl. 18.30

Karin Johansson
– Organist och professor vid Musikhögskolan i Malmö samt ansvarig för den konstnärliga forskningen där.

Bördig från Helsingborg och numera bosatt i Höganäs.

Johannes Landgren
– Organist och professor i orgel och improvisation vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.

Dessutom Prodekan vid den Konstnärliga fakulteten vid samma universitet.

Uppslaget är ett samarbete mellan Byaluren och

Svenska kyrkan

VIKENS FÖRSAMLING



Tryggt boende med sprudlande personligheter firar tio år

FOTO: OLOF ENGVALL

Tryggt, glatt och fullt av varma personligheter. Det möter besökaren på Plommonvägens serviceboende i Viken. I höst firades 10-årsjubileet för boendet vars åtta hyresgäster älskar sina hem... och sin hängivna personal.

– Här lever vi tillsammans, lagar mat ihop, spelar spel, tittar på TV, städar och hjälps åt med allt som ska göras i ett hem. Samtidigt har alla sina egna lägenheter och kan själva välja hur sociala de vill vara och när. Vi har en fin gemenskap och de flesta, både vi i personalen och hyresgästerna, stannar väldigt länge. Vi tycker helt enkelt om varandra, skrattar Anki Hellborg, vårdare på Plommonvägens LSS-boende.

Plommonvägens LSS-boende invigdes 2005 med åtta separata lägenheter och gemensamma ytor som vardagsrum, kök och tvättstuga. Det är en bostad som är anpassad för särskilt stöd och där personal finns dygnet runt. Målet med LSS-boenden är att funktionsnedsatta människor ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt.

Vi knackar på hos Gunilla, Andreas och Ebba

När Byaluren knackar på hos Gunilla Olofsson tar hon emot oss med öppna armar och visar sin fina lägenhet, med eget kök och toa.

– När jag flyttade hit för tio år sedan var jag en blyg person, riktigt blyg. Men idag är jag inte blyg och trivs bra här, säger 44-åriga Gunilla som på dagarna arbetar i Kullagymnasiets cafeteria och har blivit en uppskattad vän till eleverna.

– Ungarna gillar mig och köper mycket kakor, gotte och läsk, men framförallt gillar de "bulle i bulle", det gör jag också, skrattar Gunilla som också arbetar i Servicegruppen och monterar Infoband åt Mediagården.

När Gunilla inte arbetar inom den dagliga verksamheten pluggar hon matte, samhällskunskap och geografi på Särvox i Höganäs. Favorithobbyn är att spela keyboard på sitt rum, och så förstås att träffa sin pojkvän Andreas som lyckligtvis bor i en lägenhet snett ovanför Gunilla.

En trappa upp bor pojkvännen

Att Gunilla skulle hitta kärleken på samma boende var nog otippat för tio år sedan. Men Amors pilar fann sitt mål och i en lägenhet ovanför Gunilla mö-

ter vi en sann eldsjäl inom ishockey. Andreas Olsson bor i en lägenhet som man lätt kan förväxla med souvenir-shoppen på Lindab Arena i Ängelholm. På väggen hänger Rögle BK och en tavla med Andreas tillsammans med hjälten, Kenny Jönsson.

– Jag älskar Rögle, så är det bara, berättar Andreas och fortsätter: Jag går på varenda hemmamatch och har förstås årskort. Mötet med Kenny Jönsson var speciellt och det gör mig glad att titta på bilden. Rögle är laget i mitt hjärta och nu gäller det att de lyckas etablera sig i SHL, det bara måste gå, säger Andreas med en stadig övertygelse i blicken.

Andreas har även han bott länge i huset, nästan tio år, och trivs fint. På dagarna kör han postbil och arbetar med trädgårdsarbete. Just trädgårdsarbetet tycker han bäst om. På fritiden tar han promenader med sin käresta, Gunilla och gör sänt som folk gör mest för att koppla av.



Gunilla med pojkvännen Andreas – en sann Röglefantast

Vi möter solstrålen Ebba

Tillbaka på bottenvåningen knackar vi på hos 33-åriga Ebba Rasmusson – en kvinna som ofta tar långa promenader i byn och som alltid är snabb i att socialisera med människor hon möter. En solstråle som fångar en med sin strålande personlighet. Vi sätter oss i hennes majestätiska soffor, som tagen från Stockholms Slott, och pratar.

– Jag älskar att simma och att måla. Mest att simma i den fina simhallen i Lerberget, det gör jag ofta, berättar Ebba som på dagarna arbetar på Mediaverkstaden i Höganäs och som tydligt har en talang för färg, form och stil. Inte minst att döma av hennes fina möbler i lägenheten.

Plötsligt knackar det på dörren och in kommer vårdaren Anki och Jörgen Ekberg. Jörgen är kamraten som varje dag tar ännu längre promenader runt byn och som har full koll på varenda gata och hörna i byn. Han sätter sig ner hos Ebba och tillsammans utbrister de:

– Vi har det himla bra här i huset och tycker om varandra himla mycket!

Olof Engvall



Ebba och Jörgen i Ebbas kungliga lägenhet



Nedan detalj av kommunens skiss till den nya korsningen.

Byns aorta fräscha's upp

FOTO: LOUISE ALEXÉN

Korsningen Norra Hage/Vikhaga som är först ut i uppfräschningen.



Vägarbetena fortsätter genom byn. Det har länge diskuterats att gamla 111:an, det s k Vikenstråket, ska trafiksäkras och mer likna en bygata än en genomfartsled. Nu är arbetet igång.

Först ut är korsningen Norra Hage/Vikhaga. Här rör sig mycket cyklister och gående då det är en naturlig koppling mellan gamla och lite mindre gamla Viken. Det ska bli tydligare hur man ska ta sig över vägen från båda håll. Refugerna tas bort på var sida korsningen och vägen kommer att smalnas av till sex meters bredd. På så sätt får man ned hastigheterna. Det kommer också bättre belysning så att korsningen blir mer synlig i skymning och mörker. Detta beräknas vara klart till julen 2015. Om det finns pengar kvar i Höganäs kommuns børs innan årets slut så påbörjas även arbetet att göra en säkrare övergång mellan Ekstubbevägen och Täftevägen. Annars påbörjas detta arbete i början av nästa år.

Många ytterligare förbättringar

På hela sträckan mellan Norra Hage-korsningen och nya rondellen norr ut kommer det senare även ske en uppfräschning. Bland annat kommer ytorna för cyklister och gående att breddas, få en annan karaktär och bli bättre längs hela sträckan.

Under hela ombyggnadstiden kommer framkomligheten bli begränsad och att välja andra vägar rekommenderas.

Fler förbättringar av Höganäsvägen, både norrut och söderut, ligger i kommunens handlingsplan men inget är fastlagt i tid ännu. Kommunen fortsätter sin dialog kring detta med Vikens Kultur- och Byaförening.

Louise Alexén

Hur firar ni 1:a advent?



FOTO: PRIVAT

– Den 1:a advent brukar jag bygga pepparkaksbus med barnen. Eftersom jag saknar känsla för färg och form kör vi på motot: allt eller inget! I vår familj finns inget som beter less is more när det gäller att pynta pepparkaksbusen. Det brukar inte bli så vackert men gott!

Ann-Sofi Persberg



FOTO: PRIVAT

– Familjen skall den 1:a advent baka julens kakor (sju stycken?) och dricka julens första glögg. Dessutom skall vi hinna med deltagandet i en fotbollscup.

Peter Kalén



FOTO: PRIVAT

– Familjen är, som så ofta, upptagen med fotbollscup men binner förbopningsvis också med adventsgudtjänsten med barnkör i Vikens kyrka.

Malin Palm

Träna och trivs på Nya Vikvalla

VISSTE DU ATT...

Vikens IK bildades 1933 av ett gäng ungdomar som ville ha något att göra i byn.

I augusti firade VIK:s fotbollsskola 25-årsjubileum och satte samtidigt deltagarrekor med cirka 200 barn i ålder 5-12 år och ett 50-tal ungdomsledare.

VIK:s loppis hålls varje år i maj sedan 1992 och ger ett viktigt ekonomiskt tillskott till föreningens verksamhet. Man kan skänka saker året om.

2014 startade VIK inombuscupen Per i Viken Cup. I år går cupen den 12-13 december i Höganäs Sportcenter.

Bertil »Stubbis» Bergkvist har spelat 1003 matcher och gjort 399 mål för klubben. Den unika VIK:are har fått ett omklädningsrum på Nya Vikvalla uppkallat efter sig.



FOTO: LENA STÅLERER



På A-plan pågår en spännande fotbollsmatch med entusiastiska släktingar och vänner som hejar på. Samtidigt tränar två knattelag på konstgräset, medan några föräldrar passar på att ta ett par varv i löpslingan runt idrottsplatsen. Det är full fart på Nya Vikvalla.

I januari 2013 klubbade Höganäs kommun planerna på ett nytt Vikvalla och i april 2014 togs första spadtaget till den moderna åretruntanläggningen i Viken.

Nu står idrottsplatsen färdig med tre fullmåttplaner för fotboll – varav en med konstgräs – samt klubbhus, omklädningsrum, motionsspår och parkering.

– Jag är stolt över att bo i en kommun där de som bestämmer förstår värdet av att kunna erbjuda barn och ungdomar en meningsfull fritid. Det här betyder mycket för framtiden, säger Lars Tindberg, ordförande i Vikens IK.

Nya Vikvalla invigdes den 15 augusti, i samband med Vikens IK:s årliga fotbollsskola. Kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács (M) var på plats för att ge det officiella startskottet för anläggningen som kommunen byggt för 27 miljoner kronor.

– I vår kommun är vi övertygade om idrottens värde och därför satsar vi på idrottsmöjligheter, med tyngdpunkt på barn och ungdomar. Visste ni att Höganäs är den kommun i Sverige som har flest fotbollsplaner per invånare, undrade Péter Kovács innan han, tillsammans med barn från fotbollsskolan, klippte det symboliska bandet och hissade den svenska flaggan på Nya Vikvalla.

Fyrahundra aktiva fotbollsspelare

Vikens IK har ca 550 medlemmar varav knappt 400 är aktiva fotbollsspelare. Just nu har föreningen 17 lag, från old boys till pojkar och flickor födda 2010.

Föreningens mål är att fortsätta utveckla Nya Vikvalla som en naturlig samlingsplats för Vikenborna.

– Vår vision är att Nya Vikvalla ska vara ett område som stimulerar en aktiv fritid samt umgänge inom och mellan generationer. I framtidsplanerna finns såväl multiarena och utegym som lekplats och boulebanor, säger Lars Tindberg och tillägger:

– Vikens IK är inte en elitfotbollsförening, men vi är och vill vara en elitförening när det gäller socialt engagemang.



FRÅN DÅTID IN I NUTID OCH FRAMTID

Några axplock ur Vikens historia förmedlade av Stig Ewaldson.

Gustaf Fröding skrev i en dikt att "Det, som är sanning i Berlin och Jena, är bara dåligt skämt i Heidelberg".

Historiska "sanningar" kommer alltid att leva ett föränderligt liv. Senare tidens källforskning ger oss den bild av Viken som gäller nu och som jag här i korthet ska försöka förmedla.

Hur gammalt är Viken?

Svar: Något mer än 500 år. Viken blev bosatt vid tiden kring år 1500.

Viken uppstod som bofast plats, parallellt i tid med andra då danska fiskebyar som Gilleleje, Hornbæk, Rågeleje, Mölle, Höganäs och Arild. Detta i decennerna vid sekelövergången 1500.

Den danske kungen, som handlade fångad fisk med Hansan, ägde fiskerätten och lät bönderna in i landet fiska vid kusten endast under kort period på hösten varje år då sillen gick till. De fiskande männen bodde då ett par månader i enkla läger (tillfälliga bodar) vid stranden. Dessa fiske-läger kom senare att kallas fiskelägen. Viken var ett av dem.

Det oregelbundna gatunätet med slingrande gator och trånga gränder mellan tomterna återspeglar än idag den äldsta fiskebyns karaktär.

Inte så gamla hus som många kanske tror.

Om nu tomterna är av fornt datum så är husen på dem sällan av hög ålder. Den äldre fiskebyns (15–1700-talet) hus byggdes i så kallad "lerkline" och var inte särskilt hållbara och beständiga. Först in på 1800-talet, sedan sjöfarten i byn blivit huvudnäring, byggdes gedignare hus i tegel och sten. Det är dem vi nu ser i Gamla Viken.

Hade äldsta Viken en kyrka?

Svar: Ja – man byggde tidigt ett enkelt kapell på Gamla kyrkogården.

Den nuvarande kyrkan i Viken invigdes 1826. Kapellet byggdes i "lerkline", förföll, och ersattes på 1680-talet av en gedignare korsvirkeskyrka med 200 bänkarplatser. Vikens befolkning växte och fick sin nuvarande kyrka 1825-1826.

OBS. Det gråstenskapell som omtalas på den restenstenen på Gamla kyrkogården bar troligen aldrig funnits.

När och var begravdes Vikenborna förr?

Svar: Först från 1650-talet tilläts man begrava på "Gamla kyrkogården" i Viken. Tidigare skedde gravsättningarna på Väsby kyrkogård.

Vid dödsfall var vikenborna fram till mitten av 1600-talet ålagda att ta sig den oländiga och besvärliga Prästavägen till Väsby kyrkogård för att gravsätta sina nära och kära.

Pesten i sjöfartsbyn Viken

Viken drabbades av en pest på senvännen 1711. Den härjade i tre månader då bortemot hälften av byns invånare avled. Det tog mer än 50 år innan befolkningstalen hade återhämtat sig.

Böösa guda blev Böösa backe

Den vackra entrén till hamnen i Viken kallas Böösa backe. En gård som låg här tillhörde i flera generationer skeppare- och fiskaresläkten Böös. Namnet Böös kan man spåra tillbaka till mitten av 1600-talet i byn.

Ursprungligen sa man Böösa guda om backen eftersom det då bara fanns en smal gång- eller körväg mellan de tätt liggande gårdarna här. En sådan trång passage som leder ner till vattnet, har vi lärt oss kallades guda i Kullabygden

Det har nämnts att det tog tio år att bygga Sophiamöllan. Men var det så?

Svar: Sjökaptenen Niels Peter Nielsen-Lindberg ansökte om att få bygga en "Holländsk" kvarn i december månad 1836. I april 1837 infann den så kallade Synerätter (domare och flera nämndemän) från tingsrätten i Mörarp i Viken. De gjorde sin bedömning på plats, och tillstyrkte därefter Lindbergs önskan att uppföra en kvarn. Sophiamöllan stod färdig och invigdes sommaren 1838. Således tog det omkring ett år att bygga kvarnen,

1918 invigdes Nya Kyrkogården (marken köpt av Måsagården).

"Grähsa brygga" bakom Vikens hamn byggdes vid 1930-talets början av åkaren och droskägaren Sture Grähs. Han byggde den för att göra det lättare för handikappade dottern Eva att bada i havet. I stort sett varje dag under badsäsongen körde eller bar han Eva från familjens närliggande hus ner till bryggan.

Stig Ewaldson



Den äldsta karta som nämner Viken (Wickstap =Vikens kapell). Lucas J. Wagenaer år 1585.

Kom till Sara och Ola

Nu har vi fått ett nytt vattenhål i hamnen. Hos Sara och Ola Jacobsson på nyöppnade restaurang Hamnplan 9 är vi många som kommer att njuta god mat och skön stämning i en varm, ombonad hamnmiljö.



www.hamnplan9.se
Mail: info@hamnplan9.se
Tel: 042 23 60 36



parallellt. Arbetat som jurist på dagarna och serverat på kvällarna. Han började sin servitörbana hos sin moster när han var 14 år och senast jobbade han på Hotell Viking i Helsingborg.

I bakgrunden, mer som en mentor, finns Marcus Nemrin med sin långa erfarenhet från kockyrket och restaurangbranschen. Han och Sara har jobbat länge tillsammans på Sofiero.

Det skall kännas som hemma hos oss

– Här på Hamnplan 9 vill vi skapa en "home-away-from-home-känsla". Det ska kännas varmt och hemma, hoppas Ola. Vi har havs- och hamnstuk kvar men med en värme och lite mer ombonad känsla. Även en vintrig dag ska det kännas inbjudande att besöka hamnen.

– Du som ännu inte har varit där kommer att upptäcka att Hamnplan 9 har något för alla. Det låter klyschigt, jag vet, smålar Sara. Men vi vill verkligen vara en krog för alla. En robust köttträtt, fräsch sallad och lite smörrebröd som du monterar själv vid bordet är sådant du hittar på menyn.

Självklart finns det även något för dig som älskar desserter.

– Vår dryckeslista kommer att innehålla ölsorter på flaska från lokala bryggerier med komplement av öl på tapp, infliker Ola. Och du kommer kunna beställa de flesta viner per glas. Inför julen blir det "Jul i hamnen" på menyn med sillinläggningar från Sofiero slott samt Afternoon glögg.

Hamnkontoret ligger kvar

Självklart finns hamnkontoret kvar på samma plats som tidigare.

I skrivande stund är inte alla detaljer på plats för Hamnplan 9 men på telefon och länkar här intill hittar du all uppdaterad information du behöver om byns nytillskott av restauranger.

Louise Alexén

NORD
VÄSTAN **TAK**

VI ÄR SPECIALISTER PÅ TAKLÄGGNING
RING GÄRNA FÖR ETT PERSONLIGT MÖTE
042 – 22 40 90
ELLER MAILA: mike@nordvastantak.se
MER INFORMATION HITTAR DU PÅ nordvastantak.se



Hej alla Vikenbor

Sommarvädret kom sent men våra aktiviteter på Valborg och Nationaldagen gynnades av vädergudarna. Vikenfesten stördes av regn på förmiddagen men blev välbesökt på eftermiddagen. Partyfabriken körde sitt program och var nöjd med publiktillströmningen. Vikenfesten återkommer nästa år den 29-30 juli som framgår av annons i denna tidning.

Vår nyanlagda handikappbrygga blev illa tilltygad av en storm i juli men hann bli återställd tills det fina vädret kom. VKB förhandlar med kommunen om den framtida skötseln och det ekonomiska ansvaret.

Badhytterna klarade blåsvädret men två av dem skall renoveras under vintern. De två som föll i stormen Sven för några år sedan, har efter att alla tillstånd inhämtats byggts upp igen men på ny plats. Det återstår att måla dem gula.

Bysten av Gunnar Jarring avtäcktes av hans dotter Eva i augusti och vid en efterföljande lunch i "Gamla Bäcka" visades den filmade intervjun, som årsmötet gav VKB mandat att digitalisera. Det har kommit synpunkter på att det dels borde finnas någon växtlighet bakom bysten och dels att en belysning sättes upp. Saken skall tas upp med fastighetssägaren.

Under hösten skall ombyggnaden av **gamla 111:an** starta och även renovering av den norra kajen i hamnen. Det pågår också samtal angående ombyggnad och nybyggnation av "Statoiltomten" respektive potatisåkern.

Vid **Höstmötet** för några veckor sedan visades filmen om Gunnar Jarring. Det framkom kritik mot att avtäckningen av bysten var dåligt annonserad och det får ordförande ta på sig. Frågan om belysning av björken på Gröna torg var uppe igen. Samtal pågår med Höganäs kommun om den kan stå för installation av fast belysning. Det verkar hoppfullt men i år blir det

julgran som vanligt. VKB väntar på fler offerter gällande belysning underifrån med nergrävda strålkastare.

Cafe IDA, som kallar till samkväm i Kyrkstugan sista måndagen i varje månad, har allt mindre publik och ett försök att öka annonseringen skall kanske kunna vända på trenden. VKB ansvarar för program och förtäring var fjärde gång, dvs tre ggr om året. Den som varit ansvarig för VKB:s räkning vill nu avgå och vi söker nya medarbetare. Intresserade kontakta VKB via e-mail eller telefon.

Elavtalet gäller tom 2016 och man kan gå med fram till september månad 2016. Mot bakgrund av att två kärnkraftverk skall avvecklas har experter siat om att elpriserna kommer att variera mycket mera i framtiden. Vind- och solkraft har inte samma leveranssäkerhet som vatten och kärnkraft. Det innebär att VKB:s avtal med Öresundskraft, som utjämnar prisvariationerna, kommer att bli ett attraktivt alternativ.

VKB har hälften av hushållen i Viken som medlemmar. Elavtalet är en inte obehövlig faktor. Styrelsen undrar vad alla som inte är medlemmar vill att VKB skall göra för att de skall teckna medlemskap för 200 kr per år. Beslutet att dela ut Byaluren till alla grundades på förhoppningen att fler skulle få insikt i vad föreningen sysslar med och eventuellt engagera sig och bli medlemmar.

Vi är nu inne i den mörka årstiden och även om en del gator i Viken har fått nya effektivare gatlampor så är många ställen dåligt belysta och då är det viktigt att ha en eller flera reflexer.

Tyvär ser man allt för ofta både unga och gamla cykla utan lyse.

Skaffa nya reflexer och lysen på cyklarna.

Väl mött upplysta på byn.

Tuve Nilsson
ORDFÖRANDE.



**Vikens Kultur- och Byaförening
Medlemstidning
#43 2015
årgång 21**

VIKENS KULTUR- OCH BYAFÖRENING
Box 108, 263 03 VIKEN. BG: 5705-4108

ORDFÖRANDE: Tuve Nilsson
Bygatan 64, 23 81 87

V. ORDFÖRANDE: Lars Lindblad
Strandlyckevägen 7A, 13 46 14

SEKRETERARE: Karin Ullström
Grundstensv. 19, 073-973 80 72

KASSÖR: Leif Olsson
Blockgatan 5, 0706-926475.

LEDAMÖTER: Lars Niwong
Skänegränd 9, 23 74 03
Ove Johansson
Strandrågsväg 4, 23 81 65

SUPPLEANTER: Roger Sandberg
Stenmursgränd 4, 18 27 27
Olof Engvall
Kalvlyckevägen 3, 13 30 46

HEMSIDA: www.vikensbyaforening.se
Adj webbmaster Lennie Timour
Sillörgränd 2A, 24 24 55

BRYGG/BADHYTT: Adj ordf. Kay Winqvist
Strandlyckevägen 33, 23 64 60

STIFTELSEREPRESENTANTER

SKEPPARGÅRDEN: Ann-Britt Strufve
Aldermansv. 26, 23 72 38

SOPHIAMÖLLAN: Robert Johansson
Torviggränd 8, 23 69 03

SJÖFARTSMUSEET: Kontakt: Jan Benke
Oxelvägen 53, 23 81 40

VKB:s KALENDER

- Dag 2015 December**
- 01 19.00 Hemgården Erik Holm föreläser om "Skånska slott och herresäten"
- 06 13-18 Paul Jönka Gården Julmarknad
- 06 13-18 Sophiamöllan Julmarknad
Julskyltning lotterier mm.
15.00 Sophiamöllan Mölletomten
- Dag 2016 Mars**
- 08 Årsmöte
- Dag 2016 April**
- V17 Utläggning av Lisa brygga
Frivilliga sökes!
- 30 Valborg med bål på stranden
- Dag 2016 Maj**
- 06 Nytt nummer av Byaluren

För ytterligare detaljer besök:
www.vikensbyaforening.se

**Stöd VKB och
Byaluren med din
medlemsavgift, 200:-.
till Bg. 5705-4108.**

(Gäller ej dig som har elavtalet och därmed redan betalt medlemsavgift.)

Drygt två år har passerat sedan jag öppnade mitt showroom i Viken. Första året var fantastiskt och det senaste året har varit helt över förväntan! Riktigt kul är det att fler och fler Vikenbor börjat hitta till mig. Det har varit en fröjd att få hjälpa till med inredningar till kök, badrum, tvättstugor, garderober, bokhyllor och annat. Tack alla härliga kunder i Viken för ert förtroende och de trevliga stunder jag fått med er!

Vill du också få hjälp med en välplanerad lösning? Boka gärna tid för en genomgång i showrummet eller för ett hembesök där vi diskuterar lösningen på plats hos dig. Välkommen! • Birgitta



LIDHULTS

HANEFRED AB
Bygatan 3, Viken
www.hanefred.se

