

Byaluren



BYAFÖRENINGENS TIDNING OM LIVET I VIKEN - FÖRR & IDAG. #51. 2019

Vikens högsta punkt

SID. 3

Trafiken i Viken

SID. 10

Den frivillige golfaren

SID. 4

Storasystemen bor i vår by

SID. 18



Ungdom har ingen ålder



FOTO: JANNI LIPKA

Eftersom jag själv passerat siffran 50 på livets tidsskala är det jag nu ska säga inte överraskande.

Jag har kommit på att ungdom har ganska lite att göra med vilken siffra man kommit fram till. Jag har upptäckt att 20-åriga kollegor kan vara fantastiskt dynamiska och spänstiga i sinnet, samtidigt som andra 20-30 åringar kan vara närmast trötta och uppgivna över framtidens möjligheter. Jag har likaledes lärt mig att 95-åringar (eller äldre) kan vara långt mer dynamiska och spralliga än 20-åringen... och med denna lärdom (som tagit mig 50 år att fatta) möter jag framtiden med energi och hopp.

Jag har ofta tänkt på att det anses vara barnens ansvar att nu göra klokare val än vi medelålders gör, och med Greta Thunberg som fantastisk inspiratör inom exempelvis hållbarhetsfrågan, lösa alla de utmaningar som vuxna kan tillskrivas ansvar för att ha skapat.

Jag håller inte med om att det är ungdomarna som ska lösa detta. Vad fanen, det är väl vi medelålders, seniorer och pensionärens ansvar att ta tag i utmaningarna. Är vi lyckligt lottade (som många i Viken) så har vi både klokskap, tid och resurser att göra smarta val som förändrar den värld som snart våra unga tar över. Jag tycker ibland att vi äldre ska sluta ducka för ansvar och istället visa och inspirera framtidens arvtagare, våra unga, att göra ännu klokare val. Det är vår plikt, åtminstone i mitt samhällskontrakt.

Så får du tag i ungdomselixiret

Men tillbaka till ämnet om ungdom. När man som jag är rysligt lyckligt lottad över att få arbeta ideellt för VKB och Byaluren, får jag också njuta av det underbara i samarbetet med människor i många åldrar. Och kanske framförallt, människor som är äldre. Jag inspireras av alla kunskaper, klokskap, energi och humanism som vår lilla redaktion uppstår.

Trots att medelåldern är respektabel i redaktionen så vill jag mena att gänget är synnerligen ungdomligt. Men hur förblir man så ungdomlig i sinnet som vissa lyckas med? Hur får man tillgång till detta ungdomselixir?

Jo man ser till att engagera sig i ett ideellt sammanhang för då får man få möta människor i alla åldrar, av olika politisk åsiktgrund, bakgrund, nationalitet och övertygelse. Genom att utsätta sig för sådan mångfald hålls sinnet dynamiskt och steltnar inte till. Det är inte alltid man är överens och debattens vågor tenderar att gå höga. Men det är just det som borgar för personlig utveckling, reflektion och förståelse för andras åsikter.

Trevlig läsning

I detta nummer av Byaluren möter vi många fantastiska människor, unga och vuxna, som vi har tacka för att de bjuder på sina berättelser och är förebilder i vårt samhälle.

Tack igen för att ni gör det och för att ni gör Viken till en alldeles fantastisk plats i våra hjärtan. Avslutningsvis vet jag en sak säkert. Ju äldre jag blir, desto mer ska jag öka mitt engagemang i ideella sammanhang. Helt egoistiskt eftersom jag vet att det håller mig ung!

Ta hand om varandra och tack för att du läser detta!

Olof

PS - glöm inte att maila in läsarbilder eller ideer till redaktionen så gör du en insats för att hålla Byaluren levande...och TACK till VKB, kyrkan och våra annonsörer för att ni bidrar till att denna kulturinstitution kan fortsätta sin gärning. DS.

Byaluren är en medlemstidning för Vikens Kultur- och Byaförening och delas ut till samtliga Vikenbor, oavsett om de är medlemmar i VKB eller inte. VKB medfinansierar Byaluren med mest 10 000 kr per nummer (vid behov). Övriga kostnader för att finansiera Byaluren bärs av annonserande företag och föreningar. Tidningen ska spegla livet i Viken, förr och idag. Principen är att ge historiska återblickar, cirka 40% av det redaktionella innehållet, medan nutid och framtid ges 60% av utrymmet. Innehållet byggs främst på redaktionsgruppens nyhetsjakt/nyhetsvärdering och läsarnas tips. Redaktionen beslutar till fullo om innehållet i tidningen. Byaluren har producerats sedan 1996 och har blivit ett viktigt forum för boende i Viken. Den utkommer med ett värnummer och ett vintnummer. Tidningen produceras ideellt av en redaktionsgrupp som över tid tillförs nya medlemmar. Tidningen

produceras ideellt med undantag för formgivning och annonsförsäljning som sköts av reklambyrån Tidstudion till ett subventionerat pris. Tryck och distribution sköts av Scratch i Viken. Tidningen utkommer med 28 - 48 sidor beroende på redaktionella möjligheter och ekonomi. Utgivningsmånader: maj och november. Byaluren delas ut till dryga 2 000 hushåll och finns också på bibliotek, föreningar och butiker. Upplaga per nummer är 3 200.

produeras ideellt med undantag för formgivning och annonsförsäljning som sköts av reklambyrån Tidstudion till ett subventionerat pris. Tryck och distribution sköts av Scratch i Viken. Tidningen utkommer med 28 - 48 sidor beroende på redaktionella möjligheter och ekonomi. Utgivningsmånader: maj och november. Byaluren delas ut till dryga 2 000 hushåll och finns också på bibliotek, föreningar och butiker. Upplaga per nummer är 3 200.

Byaluren

UTGIVEN AV
VIKENS KULTUR- OCH BYAFÖRENING.
ADRESSER OCH ORDFÖRANDES SPALT
FINNS PÅ BYALURENS SISTA SIDA.

CHEFREDAKTÖR:



Olof Engvall
olof@engvallmedia.se
Mobil: 0736 61 20 43

REDAKTION:



Kjell Näslund
kjell.naslund@telia.com



Lotta Strömgren
Jönsson
lotta@ycap.se



Ea Althin Fölsch
ea@folsch.se



Clasgöran Strömgren
clasgoran@tidstudion.se
Mobil: 0707 15 70 77



Johan Rietz
johan@trafikmagasinet.nu
Mobil: 0709 74 94 01

FOTO: FREDRIK REGE*
GRAFISK FORM: TIDSTUDION
TRYCKNING: SCRATCH

*Då annan fotograf ej angivits.

Foto omslag:
Vår "butfotograf" Fredrik Rege tog, en vacker höstdag, omslagsbilden med Elisabeth Schönbeck och Svinbådan i bakgrunden. Läs om henne i Olof Engvalls reportage på sidan 18.

Tips och bidrag från våra läsare är mycket välkomna. Skicka som mail till någon av adresserna ovan eller som vanligt brev till VKB:s adress som finns på sista sidan.

Annonser är självklart välkomna tillskott till Byalurens ekonomi. Intresserade kan kontakta Clasgöran Strömgren på adressen ovan.

Annonsering erbjuds primärt företag som verkar i Viken. Undantag kan göras till att omfatta Höganäs kommun om ekonomin kräver det eller budskapet anses ha stor relevans för Vikenborna.

Priser/del av sida (ex. moms).
1/1 = 10 000 kr, 1/2 = 5 000 kr,
1/3 = 3 000,-, 1/4 = 2 500 kr,
1/8 = 1 250 kr.

**Stöd VKB med din
medlemsavgift 200:-
till Bg. 5705-4108.**

(Gäller ej dig som har clavtalet och därmed betalt medlemsavgift.)

SMÅTT OCH GOTT

Hej, jag heter Johan Rietz...

...och är från och med detta nummer med i Byalurens redaktion. Jag är journalist som har en passion för att skriva och flyttade för 21 år sedan till Viken med min familj. En svindlande tanke är att på 1700-talet bodde en förfader till mig i Viken, som var "postridare" (med egen häst). Mitt favoritcitrat är: "Bakom varje framgångsrik man står en kvinna som talar om för honom att han egentligen inte är så märkvärdig".



FOTO: JOHAN RIETZ



FOTO: OLOF ENGVALL

Medarbetare bjuds på middag på Hamnplan

Alla som arbetar för VKB på olika sätt samlades i början av september till en höstupptakt med middag på Hamnplan 9. Här ses de flesta av VKB:s funktionärer samlade med ordförande Lotta Hördin till vänster närmast kameran. Som vanligt fick alla välja fritt ur den spännande menyn och kunde njuta sina favoriträtter under trevlig samvaro.



FOTO: KJELL NÄSLUND

VIKENS HÖGSTA PUNKT!

Den nya pulkabacken, blir Vikens högsta punkt. En mäktig bunke som reser sig över parken – ett utropstecken i skyn och till många barns stora glädje i generationer framöver. Näja, vi får se hur det blir med snötilgången. Annars kanske kommunen kan tänka sig konstsnö, så kan barnen åka året om. Läs mer om parken på sidan 42.



FOTO: PER LIVIKEN



PRISAD PER

Allas vår Per i Viken har blivit belönad igen. För den som missat det visar vi här en del av meddelandet som det såg ut på Facebook den 12 oktober i år.



Kiosken i Svanebäck

Jessika Engvall har fått mejl från en kvinna som bor i Stockholm men som har spenderat somrar i Helsingborg och på Svanebäck i Viken.

Bland annat mejlade hon den här teckningen från Hilmas Kiosk i Svanebäck.

Finns det några bland våra läsare som minns mer om kiosken – hör av er!

JULKLAPPSTIPS

Per i Viken har också givit sig in i designvärlden! Här kan du se hans nya tröja med elegant dekor. Överst detalj av den stickade dekoren.



Låt oss bli din vän

Följ oss på Instagram och låt oss följa dig. Tagga gärna dina Viken-bilder med #byaluren-viken eller @byaluren. Så kan vi göra internet lite vackrare.

@byalurenviken #byalurenviken



Den frivillige golfaren

Samtal med Johan Kalén – en mycket erfaren diabetesläkare.

FOTO: KJELL NÄSLUND

Ofta när jag promenerar eller luftar hund på golfbanan möter jag Johan. Och särskilt framåt kvällningen när han går som siste man en runda.

En diskret och vänlig doktor, som ägnat det mesta av sin nästan femtioåriga läkargärning åt endokrinologi – eller i praktiken diabetesbehandling.

Kjell Näslund

Det där ville jag veta mer om, så jag slog följe med Johan och fick ett mycket intressant samtal; om Viken, om livet och om att leva väl.

Hörru Johan, varför flyttade du till Viken? Du kommer väl norrifrån?

– Ja, det stämmer, svarar Johan, jag växte upp i Östersund och där spelade jag golf redan som tonåring. Och det har jag fortsatt med här. Men i somras, när jag pensionerat mig på riktigt som 73-åring, har jag mer tid för golfen. Han fortsätter: Viken, ja det ligger mellan Ängelholm och Helsingborg. Jag har arbetat på bägge sjukhusen. Vi fick tag på en fin villa på Blåklöcksvägen, som vi byggde ut och där hade jag under många år min mottagning, vid sidan av sjukhusarbetet. Viken har varit idealiskt för barnen att växa upp i och vi har alla ett stort intresse för friluftsliv, sjön och golf.

Johan berättar vidare om golfens hälsoaspekter:

– Golf är "Doctors orders". En lagom lågintensiv syssla, som håller både kropp o knopp i trim. Dessutom en mycket social sport. Undersökningar visar att regelbunden golf ger dig åtminstone fem extra förhoppningsvis glada levnadsår, jämfört ett mer inaktivt liv.

God återväxt

Man skulle tro att denne idoge doktor lämnat ett stort tomrum efter sig när han slutligen pensionerade sig, men så är icke fallet.

Du har sört väl för återväxten på sjukhusen, säger jag menande.

– Det var inte planerat så, svarar Johan, sådär lagomt blygsamt, men faktiskt är tre av våra fyra barn läkare, så man kan säga att jag har sört för kompetent ersättning. Fast det var aldrig tänkt så, inflikar han. Vi föräldrar har inte påverkat barnen i den grad att det inte funnits andra karriärvägar för dem.

Diabetesbehandling

Jag byter ämne och frågar hur det kom sig att han intresserade sig för diabetesbehandling. Johan svarar att intresset väcktes när han arbetade som gynekolog i mitten av 70-talet. Just där blev mitt ansikte som en fågelholk och jag undrade för mig själv, hur han skulle få ihop den ekvationen.

– Jo, säger Johan, det kom sig av att på den tiden blev förlösningarna väldigt besvärliga för mödrar med diabetes typ två, där barnet på grund av moderns tillstånd la på sig väldigt mycket hull och till och med kunde födas med allvarliga skador, varför man var tvungen att förlösa flera veckor för tidigt. Han fortsätter: Det hela blev väldigt aktuellt, när min hustru fick diabetes och vår förstfödde fick förlösas tre veckor i förtid. Jag intresserade mig då för vilka metoder som stod till buds för att underlätta för mödrar med diabetes och att kunna ge dem ett bättre förlösningförlopp. På den vägen är det. Utvecklingen har gått framåt, men det är först nu på de allra senaste åren som diabetesmetodikerna förbättras

så att patienten har en säker och problemfri övervakning av sin socker-insulin relation. Johan förklarar vidare:

Långsam utveckling av diabetesdiagnostik

– Att ge insulin, det känner vi till sedan tjugotalet, men behandlingsutvecklingen av denna folksjukdom har gått långsamt. Det är en sjukdom som patienten själv tar ansvar för under hela sitt vuxna liv. Ända fram till åttiotalet var det svårt att sköta sin diabetes rätt. Koma och död. Hjärtinfarkt, njursvikt, amputationer och blindhet var andra svåra risker. Men då kom 1993 en stor amerikansk undersökning som visade på riskminimeringen av speciellt ögonproblem med en intensifierad blodsockerkontroll hos typ ett diabetes, alltså den allvarliga diabetesform som utvecklas vanligast under barnåren.

En svensk undersökning, Stockholmsstudien, visade också att noggranna och täta mätintervall, minimerar skaderiskerna för patienten.

Jag påpekar aningslöst att det måste ha varit svårt att hålla koll på sitt socker förr i tiden.

– Förr i tiden, säger Johan bistert. Det har alltid varit svårt, ända till för fyra fem år sedan. Nu har vi blodsockermätare som till och med mäter genom tyget på överarmen och du kan få ett omedelbart värde, även skickat till din smartphone.

Tänk vilken lättnad detta är till exempel för oroliga föräldrar till barn med typ ett diabetes.

Lev väl och tryggt även med diabetes

Till sist ber jag Johan Kalén om några goda råd för att man som vuxen ska undvika typ två diabetes och om man nu skulle vara diabetespatient, hur ska man göra för få ett bra och långt liv.

Se råden i spalten här intill.

Johan Kaléns råd:

1. Har du diabetes typ 2, har du också ett eget ansvar för din sjukdom. Först och främst: mät dina data enligt din plan och ännu oftare om du får känningar. Då vet du. Ha också en bra och tät kontakt med din diabetessköterska och läkare. Det är din trygghet och då får du den hjälp och det stöd som du behöver för att hålla sjukdomen i schack.

2. Rök inte, det är det viktigaste förebyggande rådet. Det är inget skämt att rökning förkortar ditt liv med upp till tio år, samt att du kan få en kraftigt nedsatt livsfunktion dina sista år. Med rökning följer ofta en inaktiv livsstil.

3. Rör dig regelbundet, varje dag och minst en halvtimme aktivt per dag. Cykla till jobbet till exempel.

4. Tänk på vikten, gå inte upp i vikt. Det är genetiskt betingat för människan att lagra fett och fruktansvärt svårt att bli av med övervikt. Och du kan få andra problem med en alltför kraftig viktmedgång, till exempel kan en förminskning av magsäcken, ge obehagliga bieffekter, som kalkbrist, brist på B12 vitamin etcetera.

5. Ät balanserat och allsidigt, men måttligt. Helst Medelhavskost, och mat du lagar från grunden. Undvik bel- och balufabrikat – då vet du vad du stoppar i dig.

6. Alkohol, ja i små glas och inte för ofta. Alkohol är med och skapar övervikt.



S. JÖNSSON BIL
VÅR ERFARENHET - DITT VAL

VI KÖPER, SÄLJER OCH FÖRMEDLAR DIN BIL

VÅRT SHOWROOM

KARLSFÄLTSVÄGEN 13
263 63 VIKEN
042 - 23 65 12
WWW.S-JONSSONBIL.SE

ÖPPETTIDER

MÅNDAG - FREDAG 09.30 - 18.00
LÖRDAG 10.00 - 14.00
SÖNDAGAR OCH RÖDA DAGAR STÄNGT
VARMT VÄLKOMNA IN

f S.JONSSONBIL
S.JONSSONBIL

yt S.JONSSON BIL
S.JONSSONBIL



VÄLKOMMEN TILL PAUL JÖNSKA GÅRDEN

Paul Jönnskagården är en gammal skeppargård från 1880-talet. Dess interiör är intakt sedan den tiden. Allt finns kvar i ursprungligt skick. Ingenting har tillförts. Både huset och den märkliga trädgården är byggnadsminnesförklarade.

Trädgården, anlagd vid samma tid som huset, var på Paul Jönnska tid omtalad för sin blomsterprakt och slingrande gångar. Den är återställd i ursprungligt skick med de gamla buxbomshäckarna och rabatterna med rosor, perenner, krokus och tulpaner, samt lindberså, lusthus och kryddträdgård.

Lusthuset är sexsidigt och har ett nedre parti bestående av samma typ av gallerverk som grindarna. Kung Oscar II invigde den 2 september 1902 den nya hamnpiren i Viken. Kapten Paul Jönsson, som gården är namngiven efter, var med när "gubbarna" efteråt drack champagne i lusthuset. (Allt enligt dotterns dagbok.)

Trädgården är alltid öppen för besökare. Guidad visning av huset sker sommartid på söndagar. För grupper på annan tid, efter överenskommelse.

Vad händer på Paul Jönnskagården?

Trädgården är årligen med i Trädgårdsrundan och Tusen trädgårdar. Våffeldagen i juli månad är ett så välbesökt arrangemang, att många tycker att det borde vara flera våffeldagar.

Julmarknaden i december lockar också många besökare. Då säljs förädlade produkter från trädgården, hembakat och handarbeten. De vackra dörrkransarna har en strykande åtgång. Många timmars ideellt arbete ligger bakom framställandet av dessa varor. Hela behållningen går till gårdens drift.

Förvaltning av en kulturskatt

Skeppargården är en ovärderlig kulturskatt som skall vårdas och bevaras för framtiden. Det är fascinerande, att i Skeppargården få uppleva hur man levde, bodde och klädde sig i en svunnen tid. I detta hus blev elektricitet en spännande modernitet. Central-

värme fanns inte ens i fantasin. Våra favoritbesökare är barnen. Deras entusiasm är inspirerande.

Stiftelsen Skeppargården har låtit upprätta en Vårdplan för Paul Jönnskagården.

Vårdplanen prioriterar åtgärdsbehoven i tre grupper. Grupp 1: Behöver utföras snarast. Grupp 2: Bör utföras inom 5 år. Grupp 3: Bör utföras inom 10 år.

Under våren och försommaren 2019 har akuta underhållsåtgärder utförts på boningshuset. Byggnadsarbetena har utförts av ett byggnadsföretag i samråd med antikvarisk sakkunskap och hantverkare med byggnadsvårdskompetens.

Vårdplan på plats

Under 2018 har underhålls- och reparationsarbeten utförts på gårdshuset vid Målargränd. Skorstens- och plåtbeslagen har bytts ut. Putsen på grunden har lagats och tjarats. Skadat virke på västra gaveln har bytts ut och målats.

Under 2019 har underhålls- och reparationsarbeten utförts på boningshuset vid Skeppargatan. Det gällde renovering av kuporna, reparation av nedgången till källaren, fogning av skorstenen, kontroll av plåtbeslag, reparation av skadade delar av trä, samt byte av skadad plåt, rännor och stuprör.

Bidrag har erhållits från Länsstyrelsen, Stiftelsen Gripen och Gustaf VI Adolfs fond. En uppföljning av Vårdplanen kommer att ske, för att säkerställa bevarande och öppethållande för allmänheten.

Ideellt engagemang

Huset och trädgården sköts av ideellt arbetande personer. Det är ett tidskrävande arbete som utförs för att allt skall fungera. Ideellt arbete är roligt. Det är trevligt och uppmuntrande att arbeta tillsammans med engagerade människor. Vi har trevligt tillsammans. Belöningen består i att människor vill besöka gården. Ja, ibland får man till och med beröm. Nackdelen är att tiden inte alltid räcker till.

I arbetet lär man sig mycket om Vikens historia. Inhämtande av kunskap om skötsel av hus, trädgård och vårdande av gamla textilier är lärorikt och intressant.

Mål

Vår ambition är att vid visningarna ge besökarna en god bild av hur man levde och bodde i slutet av 1800-talet, samt att husen och trädgården kan hållas i sådant skick att de kan visas i kommande generationer.

Ann-Britt Strufve



BODRÖMMAR FÖR KUSTÄLSKARE

- hittar du här i Viken

Med kunskap, engagemang och de bästa mäklarna i branschen har vi förmedlat premiumbostäder här i snart 30 år. Vi jobbar ständigt med att leverera premium i allt vi gör och anser att kvalitet ska synas och kännas. Ring eller besök oss på något av våra lokala kontor på Bygatan 28 i Gamla Viken eller på Magasin 36 i Höganäs.



Valvet

VALVET.SE 042-12 16 16 VALVET@VALVET.SE

STÄMMA PÅ SKOLAN



Stora bilden:
Intresserade åhörare fick veta allt om Vikensskolan.

Ned till vänster:
Det gick också att köpa med sig en kackpås hem.
Amanda Lindberg och Linnea Jedeur Palmgren är två av de elever som ska åka på Toleransresa nästa år.

Ned till höger:
Sofia Walka, Lotta Carlsson och Lars Bourdette på plats för att tala om nya Vikensskolan.

FOTON: LOTTA HÖRDIN

Byaföreningens höststämma hölls i år på Vikensskolan. Nästan 50 personer kom till mötet.

Stämman är tillsammans med årsmötet de två offentliga möten som Byaföreningen, enligt sina stadgar, ska hålla varje år. Här ges en möjlighet för styrelsen att informera medlemmarna och medlemmarna får en chans att ställa frågor till styrelsen.

I år handlade det mycket om vårt elavtal med Dalakraft och om Sophiamöllans insamling till nya vingar. På plats för att berätta om detta fanns Kjell Näslund från styrelsen och Malte Wennerström från möllan.

Visning av skolan

Efter själva stämman fick deltagarna gå på en visning av den nya Vikensskolan. Rektor Sofia Walka guidade oss genom de imponerande lokalerna.

Vilken fin arbetsplats både elever och personal har fått. På plats fanns också arkitekterna Lotta Carlsson och Lars Bourdette, som berättade om hur de tog sig an uppgiften att rita en ny skola. Intressant att få ta del av deras tankegångar.

Naturligtvis bjöds mötesdeltagarna på fika. Årtondeklassarna som ska åka på Toleransresa nästa år dukade upp en härlig kackbuffé. Byaföreningen sponsrade förtäringen och på så sätt lämnade vi ett bidrag till reskassan.

Lotta Hördin



I höstas beställdes nytt virke till Sophiamöllans vingar. Virket ska nu ligga och torka. Med lite tur kan de nya vingarna monteras till sommaren. Men ännu saknas pengar till vingarna och nu hoppas stiftelsen Sophiamöllan på att även näringslivet vill vara med och bidra till finansieringen.

När insamlingen av pengar till nya vingar uppnått drygt 450 000 kronor kunde stiftelsen Sophiamöllan beställa virket till de nya vingarna på ett snickeri i Halland. Nu ska virket torka vilket det gör bäst på vintern. Beroende på hur gynnsam vintern är påverkar om vingarna kan monteras redan till sommaren eller om det får vänta ännu ett år.

– Vi har beräknat att de nya vingarna kommer att kosta närmare 787 500 kronor. Vikenborna har tillsammans skänkt 280 000 kronor och stiftelsen Gripen 200 000 kronor. Sophiamöllans vänner kommer att bidra med 50 000 kronor och byggbolaget Veidekke har lovat 50 000 kronor. Med andra ord återstår 235 000 kronor. Ytterligare pengar har sökts från andra fonder men inget är klart än.

– Vi hoppas på ytterligare bidrag från det lokala näringslivet. Därför har vi gått ut med brev till företagen i Viken för att uppmärksamma dem om insamlingen och bidra med ytterligare pengar, säger Malte Wennerström, ordförande i stiftelsen Sophiamöllan. Vingarna är beställda och den första delbetalningen är gjord.

– Det finns ingen återvändo nu. På något sätt kommer vi att få in de pengar som saknas. Möllan är en av Vikens självklara siluetter så självklart ska vi se till att den får nya vingar, avslutar Malte.

Vill du skänka ett bidrag så swisba till 1233958493 eller betala in på bankgiro 5817-4038.

Jessica Engvall

Stockholms Auktionsverk Skåne

Sälj i gott sällskap

Vi erbjuder kostnadsfri hemvärdering av hela hem samt enstaka föremål. Oavsett vad du vill sälja litet eller stort, ser vi varje försäljning som unik och kan i dialog med dig skraddarsy en attraktiv, effektiv och smidig helhetslösning.

Kom ihåg att när du säljer hos Stockholms Auktionsverk så exponeras dina föremål både på online.auktionsverket.se och på lauritz.com, Nordens största auktionsplattform med 29 auktionshus, ca 12 000 pågående auktioner och 3,6 miljoner onlinebesök i månaden.

Boka tid redan idag!

Stockholms Auktionsverk
Helsingborg tel: 042 244 344, info.helsingborg@auktionsverket.se
Malmö tel: 040 694 98 21, info.malmo@auktionsverket.se





FOTON: JOHAN RIETZ

För att få ökad klarhet i hur trafiksituationen i Viken kan komma att se ut i framtiden tog vi på Byaluren kontakt med Robin Dingwell, trafikingenjör i Höganäs samt Jessica Wikström, trafikplanerare och planarkitekt i Höganäs kommun. I takt med en ökad befolkningsutveckling infinner sig nämligen en rad frågor.

Såväl Robin Dingwell ("RD") som Jessica Wikström ("JW") är måna om att trafikplaneringen sker i samklang med Vikens unika miljö med kulturhistoriska värden, men håller med om att det finns utmaningar:

BILTRAFIKEN

I förslag till översiktsplanen för Höganäs kommun 2035 finns det en allmän önskan om att det ska vara enklare att välja bort bilen, särskilt i närtrafik. Biltrafiken ska inte heller ta plats på bekostnad av andra trafikslag i kommunen.

Kommer det inte bli ännu fler bilar i takt med en ökad befolkning i Viken?

– JW: Antalet bilar kommer att öka då befolkningen ökar, men det betyder nödvändigtvis inte att de växer proportionerligt mot hur bilinnehavet ser ut idag. Genom att planera på ett sätt som möjliggör cykelresor, en miljö som är attraktiv att promenera i samt med lättillgänglig kollektivtrafik kan andelarna för gång, cykel och kollektivtrafik öka i relation till andelen bilresor.

Så även om antalet bilar ökar kan andelen bilresor av det totala resandet minska. Det i sin tur skapar en annan trafikmiljö än den som finns i dag.



HASTIGHETEN

Helsingborgsvägen-Höganäsvägen (Gamla 111:an) var tidigare genomfartsled som förr var en 70-sträcka. Nu är det 50-väg, men folk kör ofta fortare, vilket är uppåt väggarna när det gäller trafiksäkerhet och buller. Hur får vi ner hastigheten?

– RD: I samband med detaljplanen för Vikens centrum finns ett pågående arbete med hur gatusektionen ska utformas för att uppnå en balans mellan hastighet och framkomlighet. Detaljplanen är preliminärt färdig i slutet av 2020.

Vad gör vi åt biltrafiken till och från Vikenskolan under morgontimmarna när föräldrarna kör fort när de lämnat sina barn på skolan?

– RD: Kommunen uppmuntrar till att cykla och gå till skolan och behöver här hjälp från föräldrarna.

Ju fler föräldrar som kör sina barn till skolan desto mer fordonstrafik blir det i skolområdet. Fler fordon innebär i sin tur större olycksrisk.

TRAFIKSÄKERHETEN

Bussarna upplevs i dag som ett irritationsmoment av många och såväl bilister som cyklister gör livsfarliga omkörningar när bussen stannar vid golfbanan och Vikens Centrum. Ska detta fortgå?

– JW: Hållplatslägen i gata är ett sätt att prioritera busstrafikens framkomlighet och därmed attraktivitet. Tanken är att bilisterna väntar bakom bussen. Samtidigt arbetar Skånetrafiken med att minska tiden som bussarna står still. I det sammanhanget är nya och smidigare biljettsystem en viktig del.

Vad ska göras åt den farliga korsningen Karlsfältsvägen/Väg 111. Bör inte en ombyggnad ske? Den som ska över väg 111 vid Karlsfältsvägen har svårt att hålla koll både söderut och norrut på korsande trafik. Hastigheten är minst sagt hög för de som ska ut på väg 111.

– RD: Väg 111 är statlig och en ombyggnad måste genomföras i statlig regi. Kommunen är medvetna om trafiksituationen i korsningen och arbetar för en lösning.

Den snirklade smala vägen till Vikvalla Idrottsplats är inte säker utan riskfylld för gående och cyklister. Kommer något göras här för våra yngsta invånare?

RD: Kommunen vill bygga en ny infart men har inte rådighet över nödvändig mark för att göra detta.

JW: Kommunen har gjort investeringar i befintlig väg för att säkra upp för både gående, cyklister och biltrafikanter. Vårt mål är på sikt att bygga en ny väg till Vikvalla.

PENDLING

Många som bor i Viken pendlar. Finns det några konkreta förslag om tidigare tankar om sådant som snabbspårvagn och "superbussar"?

RD: Planering för införandet av superbuss pågår tillsammans med regionen och Trafikverket.

JW: På längre sikt kan spårväg bli aktuellt, detta ligger dock utom tidshorisonten för kommunens översiktsplan.

GRÖNA TORG

Ryktet har spridits att vägen vid Gröna Torg i Viken ska breddas när gamla träd ska fällas. Stämmer detta?

– RD: Angående Gröna Torg har vi inga planer på att bredda vägen. Träden byts ut och nya träd planteras då problem uppstått med döda toppar, dåliga rotsystem, frostsprickor, dåliga ympar, svampangrepp med mera.

SAMHÄLLSPLANERING

Det finns många vackra tankar om ett hållbart Viken, men är det inte så att även i framtiden så kommer känslan av Viken vara en uppdelning i två olika delar med Helsingborgsvägen-Höganäsvägen (gamla 111:an) som en fysisk och psykisk barriär?

– JW: Genom ny utformning av Helsingborgsvägen kan gatan ges en annan karaktär än vad den har idag, vilket underlättar ambitionen att brygga över den barriär gatan kan upplevas som.

När kommer macken rivas och vad sker där? Tanken om ett "nytt" centrum runt detta område har ju byfys. Kommer den befintliga korsningen vid Tempo kvarstå eller blir där en rondell?

– JW: Målet är att under 2020 kunna riva macken. Detta är dock beroende av den pågående detaljplaneprocessen för Vikens centrum. Korsningen kommer få ny utformning i och med att Helsingborgsvägen får ny gestaltning. En rondell har inte skissats på för denna korsning.

En kommentar från undertecknaren av denna artikel är att vi tyvärr får vänta på vad kommunen ska göra åt hastigheten på gamla 111:an (se punkt 2 ovan).

I ett tidevarv då allting går så snabbt tycks många bli fardblinda. Jag skulle önska att dagens fardårar skulle sätta sig ner i sin fätölj i hemmets lugna vrå. Där skulle de sätta sig tillrätta, och läsa en speciell bok skriven av Stig Dagerman på 50-talet. I denna bok återfinns novellen "Att döda ett barn".

Det är ett pedagogiskt mästerverk; ett levande varningsmärke och handlar om vad som kan hända en bilförare. När en fardåre läst denna novell (eller sett den nio minuter långa raspiga svartvita filmen) som handlar om ond bråd vägdöd, får fardåren kanske sig en tankeställare när allting går så fort och allting går överstyr.

Det verkliga priset när denne efter att ha dödat ett barn går fram till en spegel och måste se sig själv i ögonen.

Johan Rietz



VÄLKOMMEN TILL HAMNKROGEN

JUL-INSPIRERAD MENY
TILL SÄLLSKAP ÖVER 15 PERSONER FRÅN OCH MED 8 NOVEMBER.

JUL-INSPIRERAD TRERÄTTERS
MED GLÖGG OCH PEPPARKAKA INNAN MATEN FÖR 495 KR/PERSON.

OM DU BOKAR HOTELLRUM FRÅN 8 NOVEMBER TILL 30 DECEMBER KOSTAR DET 750 KR/NATT. INKLUSIVE FRUKOST PÅ CONDITORI ÖRESUND.

KONTAKTA:
BOKNING@HAMNKROGEN.VIKEN.SE
HAMNKROGEN 042-236 212



FOTON: LOTTA STRÖMGREN JÖNSSON

Spärren satte Viken i Sveriges politiska centrum

I samband med den tyska invasionen av Danmark och Norge den 9:e april 1940 minerades Skagerack, varpå Sverige skars av från resten av världen.

Redan den 17:e maj 1940, knappt en månad efter ockupationen av Danmark, begärde tyskarna att en gemensam nätspärr skulle läggas ut mellan Hornbaek och Viken.

Nätspärren var klart neutralitetsstridigt då den hindrade fri passage.

Som mångårig Vikenbo är jag helt överrumplad över att jag aldrig hört talas om denna spärr och den roll Viken spelade för Sverige under det andra världskriget.

Med stöd av Carl-Johan Hagmans efterforskningar och utifrån skriften "Sviktande Neutralitet Öresundsspärren" av Sten Henriksson, har Byaluren gjort en djudykning i denna intressanta del av Vikens historia.

Där träffar vi också Karl Gustav Jönsson (bilden ovan), 94 år, och får ta del av hans minnen från denna tid.

Ni känner igen bilden från föregående nummer av Byaluren. Fotografieringsförbud rådde kring spärren så detta är en av de få bilder som finns från denna episod.



Knappt en månad efter ockupationen av Danmark, begärde tyskarna att en gemensam nätspärr skulle läggas ut mellan Hornbaek och Viken. Tyskarna erbjöd sig att tillhandahålla nät eftersom Sverige inte förfogade över dylika ting.

Den 19:e maj biträdde chefen för den svenska marinen denna begäran och regeringen godkände beslutet den 21:a. I förhandlingar i Berlin den 28:e kom Sverige och Tyskland överens om att spärren skulle bestå av tre linjer, att spärrluckan vid Viken inte skulle vara bredare än 300 meter och att den skulle bevakas med hjälp av en bottenhydrofon.

Näten lades ut den 10:e juni av den tyska nätläggaren Genua. Det berättas om tre kraftiga bogserbåtar, på parallell kurs med 50 meters lucka, med var sin präm på släp som lade ut de tre nätlinjerna. När Genua gick över på svenskt vatten har det påståtts att besättningen var i civila kläder och att tysk handelsflagg fördes som en eftergift för den svenska neutraliteten. Redan den 8:e juni hade Sverige förbjudit all passage av främmande örlogsfartyg i Öresund.

Spärren offentliggjordes endast i tidskriften Underrättelser för Sjöfarare.

Det fanns faktiskt en passage

Det fanns en 300 meter bred passageport för handelsjöfarten strax sydväst om hamnpiren som var 13 meter djup. Ett mindre nät lades från Vikens fyr, ytterst på hamnpiren, ut till passageöppningen.

Farleden söder om Viken lades om så att den strök längst kusten. Öppningen bevakades av Lätta Batteriet Viken och av ett patrullerande hjälpfartyg. Ett bevakningsfartyg var uppankrat i direkt anslutning till spärröppningen och ett bevakningstorn

byggdes ytterst på hamnpiren, runt fyren, varifrån ytbevakning skedde, se bild nedan. Kommunikation med bevakningsfartygen skedde genom signalpistol-skott och optisk morse-signalering. Hela nätet skyddades av det tunga batteriet Hälsingborg i Döshult som färdigställdes ungefär samtidigt som nätspärren var utlagd. Nätet underhölls kontinuerligt under kriget av tyska fartyg och personal.

Under kriget måste det ha varit spektakulärt att bo i Viken och se all sjöfart, både örlogsfartyg och handelsfartyg, passera 100 meter utanför Viken.

Det finns inga noteringar om att spärren någonsin utsattes för forceringsförsök norrifrån.

Men i boken Sviktande Neutralitet Öresundsspärren, beskrivs hur en eller annan segelbåt fastnat i nätet, som ju inte märkts ut på sjökorten utan enbart angivits som tillfälligt hinder. I en av dessa segelbåtar som ska ha skadats och därefter bogserats in till Vikens hamn befann sig en äldre man och dennes son. Dessa båda ska ha varit Ewert Taube och den då blott tioårige sonen Sven-Bertil.

Minnen från tiden

En som minns denna tid är Karl Gustav Jönsson. Karl Gustav är född och har levt hela sitt liv i Viken. Han var 17 år då nätspärren lades ut. Han minns inte utläggningen men kommer ihåg att nätet låg där.

– Ja, vi var snabba att hitta nyttan med dessa nät. Det växte fullt med blåmusslor på bojarna och i näten. Och dessa drog också till sig gott om fisk. Vi rodde ut och kunde snabbt fylla våra båtar med 50-60 kg fångst. Men när vi såg de tyska bevakningsbåtarna lämna hamn i Hornbaek fick vi väldigt brått att ro hemåt, skrattar Karl Gustav.

Karl Gustav minns också att kriget var närvarande överallt under dessa år. Stränderna patrullerades av poster och det drev ofta iland flygplansrester och ibland även flygare som begravdes i Viken. Flyktingar kom över sundet och flera av dessa inkvarterades på dåvarande pensionat Møllegården.

– Det var aldrig någon diskussion om det. Det var självklart att alla hjälpte dem som behövde och de blev väl mottagna här, berättar Karl Gustav.

I oktober 1943 gav den svenska försvarsministern direktiv att fri passage för alla fartyg genom spärren skulle medges. En månad efter krigets slut, den 16:e juni 1945, påbörjas upptagning av nätet på den svenska sidan av det svenska ubåtsbäringsfartyget Belos och Isbrytare II. Den 10:e september var arbetet klart och det gick åter att passera fritt genom Öresund.

Sveriges eftergift att tillmötesgå tyskarnas begäran om att lägga ut en spärr även över svenskt vatten debatterades och ifrågsattes sedermera i Sveriges allra innersta säkerhetspolitiska krets. Men för allmänheten hölls detta hemligt. Att det fanns hinder i vattnen utanför Viken tillkännagavs enbart som ett kryptiskt meddelande om tillfälliga hinder. Nätspärren var klart neutralitetsstridigt då den hindrade fri passage. Svensk politik syftade dock till att hålla Sverige utanför kriget till varje pris.



Politiken var framgångsrik och tjänade Sverige väl, men det var inte vackert i omvärldens ögon.

Så kanske inte så konstigt att man gärna låtit detta skeende falla i allmän glömska och inget som vare sig omfattades av historieundervisningen i skolan eller av det som berättats.

Karl Gustav fick rensa minor

Karl Gustav gjorde efter fyllda 20, sin militärtjänst, delvis genom att under 1,5 år rensa minor i Öresund.

På dans på Vikens Havsbad träffade han sedan sin fru Gerd och de har bott hela livet i Viken. Men detta är en helt annan historia.

Lotta Strömgren Jönsson/Carl-Johan Hagman

PS.

Om någon är intresserad av att läsa boken om Öresundsspärren, författad av Sten Henriksson, så finns den att låna hos artikel-författaren.

DS.

Några av ca 1 500 mindre nätbojar från ubåtsnätet mellan Hornbaek – Viken, utlagd 1940-1945.

Flera av dessa bojar slet sig och flöt iland under kriget, dessa bojar bärgades 1941. Fler bojar finns utanför Sjöfartsmuseet och Eriksborg i Viken. En större boj, av samma modell, finns utanför ruffen i hamnen i Lerberget.

Ni har väl inte missat att vi öppnat en ny smådjursklinik i Viken? Vi kan erbjuda er alltifrån vaccinationer till medicinska veterinärundersökningar och lättare operationer.

Våra öppettider är: Måndag, onsdag och fredag 8-17!

Välkommen att boka er tid via telefon: **042-6189000**

Eller online: evidensia.se

VIKENS SMÅDJURSKLINIK

BJÖRKVÄGEN 21-23 • 263 63 VIKEN **EVIDENSIA**

Två stjärnor från Viken

Lite fakta om innebandy

Innebandy är en publikvänlig lagsport (så gott som alltid med många mål).

En match spelas i 3 x 20 minuter och det finns alltid fem utspelare och en målvakt på plan i vardera lag.

Bytena är flygande, dvs. man får byta hur många gånger som helst, så länge det inte är för många spelare på planen samtidigt.

VM har spelats 12 gånger, varav Sverige har vunnit 8 gånger och Finland 4.



FOTO: PER WIKLIND

Ovan: Stephanie Boberg i Endre. Till höger: Jonathan Skoglösa i FCH.

Det finns många stjärnor på himlen. Det finns också en rad idrottsstjärnor som kommer från Viken. Några av dessa är Linn Grant som är 19 år (golf), Sofie Lundin som är 19 år (ishockey), Jonathan Skoglösa som är 23 år (innebandy), Stephanie Boberg som är 25 år (innebandy) samt Rasmus Jönsson som är 29 år (fotboll). I detta nummer lyfter Byaluren fram Vikens två duktiga innebandyspelare: Stephanie Boberg och Jonathan Skoglösa.

I förra numret hade Byaluren Linn Grant på omslaget med rubriken "Byns golfstjärna". I ett internationellt perspektiv är hon i dag vår största glittrande stjärna som kommer från Viken, och innan sommaren tillhörde hon toppen bland världens bästa amatörer (plats 15 i World Amateur Golf Ranking).

Det finns dock fler stjärnor; till exempel Stephanie Boberg och Jonathan Skoglösa som båda spelar innebandy i Sveriges högsta ligor. Man ska inte blunda för att det finns betydligt mer massmedialt intresse och pengar i sporter som golf, fotboll och ishockey än i innebandy.

Ja, skillnaden är enorm. Det är här svårt att tänka sig att Annika Sörenstam spelade in den svindlande summan 22 miljoner dollar under sin golfkarriär.

Stephanie Boberg har också guld på meritlistan

Om vi bortser från detta kan nämnas att Stephanie Boberg har såväl SM-guld som VM-guld på meritlistan. I dag spelar hon innebandy i Endre IF på Gotland med nummer 10 på ryggen och ses som en av Sveriges bästa backar.

Jonathan Skoglösa spelar för FCH

Jonathan Skoglösa med nummer 52 på ryggen har varit trogen Helsingborgslaget FCH i många år (sedan 2005). Han slog igenom som något av ett underbarn i tidig ålder och har under åren spelat minst sagt många innebandymatcher på elitnivå.

I dag spelar han forward i denna snabba lagsport där spelet kan svänga fram och tillbaka, där det handlar om många korta, högtintensiva och snabba löpningar samt ständiga riktningförändringar.



FOTO: PER WIKLIND

Gemensamt för såväl Jonathan som Stephanie är att de är oerhört bollskickliga; något som deras föräldrar blev varse när deras barn var unga:

– "Steffie" hade egentligen kunnat bli en stjärna i många sporter: golf, fotboll, basket. Innebandy var dock en lagsport som passade henne, säger Camilla Boberg, som är mamma till Stephanie (och som en gång själv spelade i Djurgårdens A-lag i fotboll).

– Vi märkte tidigt att Jonathan var lite extra bollbegåvad. Han var redan som ung otroligt envis och kunde göra samma moment om och om igen på samma sätt som Björn Borg som tränade tennislag på en garageport. Efter att ha spelat i Vikens A-lag i fotboll har det varit innebandy för hela slanten, säger Torgny Skoglösa, pappa till Jonathan.

Johan Rietz

Välkommen till vår gårdsbutik

Hos oss hittar du säsongens bästa råvaror, vårt hängmörade oxkött, delikatesser, hantverk och blommor. Självklart har vi även flera sorter av vår favoritknöl potatisen, som odlas och förädlas till chips här på släktgården Larsviken.

Julen närmar sig och vi vill tipsa om våra kundanpassade presenter i olika prisklasser till privatpersoner och företag. Förslag på teman är: Viken-paket, Potatispotpurri, Öresunds salta, Möllarens malda eller Gottegrisens godaste.

Vi är en butik för både öga och gom. Sväng inom så hjälper vi dig! Du hittar oss i Viken, närmare bestämt på Lars Bengts väg 84-3.

LARSVIKEN

042-23 86 50 | webb@larsviken.se | larsviken.se | f i



SOMMARFESTLIGT

Byavandring med Magnus Wikdahl och Lisbeth Ryberg (t v) som guider.

Årets Vikenfest under sista helgen i juli blev mycket välbesökt och precis så lyckad som vi hade hoppats på

Under lördagens marknad i hamnen fanns det gott om besökare. Vi satte också rekord i antalet uthyrda marknadsstånd.

Skånska husarxetteten spelade för de som tog lotter, fyndade i stånden, åt våfflor, korv, falafel, nystekt sill och annat gott. Viken Bryggeri fanns på plats med sin lokala öl.

Många barn passade på att ta en ridtur på någon av hästarna från Skeppargården i Jonstorp. Utanför Sjöfartsmuseet slogs det knopar. Vid Galleri Viken kunde unga prova att själva vara konstnärer. Kulturskolan Eric Ruuth spelade teater. Ribbåten tog med sig våghalsade ut på en fartfylld tur på Sundet. Sans och Balans svarade för en trampolinuppvisning. Vikens IK fanns på plats med sitt fotbollsmål. Höganäs Roddförening och Höganäs Modellflygklubb visade upp sina kunskaper.

God stämning även utan öltält

På kvällen fanns det i år inget öltält i vanlig mening. Istället var det fullsatt och god stämning på restaurangerna vid hamnen.

I musiktältet spelade Viken Big Band.

Den Kulturhistoriska söndagen drog en stor publik. En strid ström av besökare hos Vikenarkivet som visade gamla filmer men också en nyproducerad utställning om Självständiga kvinnor i Viken.

Många passade också på att ta sig en närmare titt på kyrkans skatter, gå en byavandring eller en kyrkogårdsvandring, samt lyssna på högläsning ur Lilly Håkanssons dagbok i Paul Jönska gården.

På Hagmans museum fylldes trädgården med åhörare när Carl-Johan Hagman höll föredrag om sillfiske, pirater, bärgarlag och mycket annat med anknytning till sjöfarten i Viken.

Det blir en Vikenfest även nästa år, närmare bestämt helgen den 25 och 26 juli 2020.



Livlig lördagsmarknad.

Efterlyses: Festidéer!

Byaföreningen har så smått börjat att planera inför nästa års fest. Ett par styrelseledamöter har tagit på sig ett arrangörsansvar för vissa delar.

Men vi behöver fler krafter! Är du intresserad av att vara med och jobba med Vikenfesten? Har du synpunkter och ideer?

Hör av dig till info@vikensbyaforening.se

Lotta Hördin
ORDFÖRANDE VKB



Uppvisning av Sans och Balans - symnerligen välbalanserat.



Knopar och sjömanskap under ledning av Carl-Johan Hagman.



Skiftande väder och vind vid SM för Fareast 28R

FOTON: MATS HAKANSSON

Under fyra dagar i mitten av augusti så avgjordes svenska mästerskapen för segelbåtstypen Fareast 28R i vattnen utanför Viken. Fareast 28:an seglas med en besättning på fem personer och startfältet bestod av elva båtar, de flesta från Stockholmstrakten. Seglarna fick uppleva och tampas med väldigt skiftande vindar och väder. Alltifrån sol, lätt bris till regn, rusk och riktigt friska vindar.

Efter åtta tuffa delseglingar i detta skiftande och utmanande väder stod slutligen Pär Svärdson och team Happy Yachting från Stockholms Yacht Klubb som en mycket värdig vinnare av Svenska Mästerskapen. De visade sig kunna segla och hantera sin båt i alla sorts vindar och väder på ett suveränt vis.

Förutom Pär så bestod besättningen av Mikael Lindqvist, Martin Gadman, David Jonsson och Tomas Hansson. Team Happy Yachting hade många tuffa dueller med silvermedaljören Andreas Emmoth men sett över hela regattan var Pär & Co tveklöst det starkaste teamet. Andreas hade Jonas Svensson, Kristoffer Elffors, Johan Danestig och Martin Strömberg med sig ombord och de seglar för KSSS. Bronsplatsen knep Hans Broman med sin besättning: Johan Carstam, Rikard Dahlström, Erik Lindqvist och Linnea Norrman.

Tyvärr ville det sig inte för vår Vikenbesättning den här gången. Kanske smög det sig in lite nerver över att kunna prestera på hemnavatten? Vikenbåten som seglades av Marcus H:son Lindfors, Claes Thomasson, Peter Klingberg, Jesper Johansson och Kristian Resvik slutade på nionde plats.

Stort grattis till er alla som kämpade väl och extra gratulationer till svenska mästarerna Team Happy Yachting!



Wikens Båtselskap tackar för fantastiska SM-dagar och alla deltagarna som kämpade väl i alla sorts väder som Viken och Öresund bjöd på.

Att arrangera ett SM är en utmaning för en liten klubb som WBS. Detta oavsett om det är för 50 eller 200 seglare. Det är mycket logistik som ska klaffa och allt baseras på ideella krafter. Så ett stort tack till alla funktionärer som hjälpte till att göra SM-dagarna till ett fantastiskt fint arrangemang! Ingen nämnd, ingen glömd. Ni är bäst!

Wikens Båtselskap

NORDVÄSTAN
TK&FASAD

Vi är specialister på skiffertak och fasader

nordvastantak.se

ELISABETH SCHÖNBECK

– storasystem som sätter Viken på författarkartan



Som ny suppleant i styrelsen för VKB är Elisabeth Schönbeck ett välkommet energitillskott. Med tanke på att hon är författaren bakom den uppmärksammade boken "Äldst, yngst eller mittemellan" lär hon ha full koll på styrelsens gruppdynamik.

För 13 år sedan blev hon "kändis" efter att ha satt fingret på hur vi fungerar beroende på vår plats i syskonskaran. Byalurens storebror till redaktör möter här storasystemen.

Hur länge har du bott i Viken och hur kom det sig att ni flyttade hit?

– Jag har bott i Viken sedan 1985. Min pappa var skåning och ville gärna flytta tillbaka till Skåne efter sin pensionering, så mina föräldrar flyttade hit 1980. Vid besök hos dem upptäckte vi hur fantastiskt Viken var, och förutom att vi själva blev föreläskade i byn, tyckte vi att Viken var ett perfekt ställe för våra söner att få växa upp på.

För många i Viken är du kanske mest känd för att ha skrivit den populära boken Äldst, yngst eller mittemellan. Vad är det bästa med boken tycker du?

– Det bästa med boken är att den vänder sig till precis alla. Det finns ju ingen som inte är antingen äldst, yngst, mittemellan eller endabarn. Det roligaste med boken, för min egen del, är att jag nått ut till så många och fått dem att förstå varför de är som de är och betar sig som de gör i olika situationer, beroende på vilken placering de har i syskonskaran.

Jag blir så oerhört glad varje gång jag får ett mail, ett brev eller ett telefonsamtal från någon som vill tacka mig efter att ha läst boken. Flera har sagt att de grubblat hela livet, men nu äntligen har allting fallit på plats.

Kan du direkt se på folk vilken plats de har i syskonskaran?

– Ja, ofta kan jag i alla fall ge mig på en kvalificerad gissning. Om till exempel Carl Bildt står och pratar med Thomas di Leva, kan jag gissa att Bildt är storebror och att di Leva inte är det.

Det är bara så att storebröder inte lika ofta har långt hår och klänning! Men helst vill jag att det ska hända något för att se hur personerna i fråga betar sig. Och det gjorde det när tsunamin drabbade Thailand. Lottie Knutsson, som styrde upp det mesta, är storasyster till bröder, och Laila Freivalds, som gick på teater, är lillasyster till en syster.

Varför är det bra att förstå hur syskonrelationer hänger ihop?

Kerstin, byns mesta mormor



Från Kerstin Thurdins 80-årsfirande. Från vänster Kerstin med döttrarna Malin, Inga, Maria (Moja), Hanna, Louise (Linta) och Sanna.

Kerstin Thurdin och dåvarande maken, tillika pappa till de sex döttrarna, Bo Wahlgren, flyttade till Viken år 1966.

Tvillingarna Inga och Malin var då tre år, tvillingarna Hanna och Maria (Moja) ett år och Kerstin väntade Louise (Linta). Minstingen Sanna kom fem år senare.

Vi flyttade in i ett gammalt och omodernt hus på Martin Påls guda. Det blev lite kaotiskt skrattar Kerstin. Huset hade inte ens något fungerande badrum. Därefter flyttade familjen till nybyggt hus i nya Viken varefter det bar det av några år till Mariestad och därefter till Göteborg, innan familjen åter flyttade till Viken på 80-talet.

Vi har alla varit Viken trogna, på det ena eller andra sättet, berättar Kerstin.

De sex döttrarna har nu tillsammans femton barn, barnbarn till Kerstin.

Det blir lätt lite rörigt om vi ska ses alla, medger Kerstin. Det går inte att ses inomhus. Vi blir nästan trettio personer på en familjemiddag.

Femton barnbarn! Det måste vara vikenrekord, eller? Stort grattis Kerstin!

Lotta Strömgren Jönsson

– Det är viktigt att förstå varför du är bra på vissa saker och sämre på andra, det hjälper dig att få en god självkänedom. Det är också bra att förstå varför dina syskon, föräldrar, arbetskamrater eller andra i din omgivning betar sig som de gör.

Föräldrar med kunskap i ämnet kan undvika att lägga allt ansvar på treåringen som är äldst och fortfarande behandla det yngsta syskonet som "mamas baby" när hon eller han är 23. Vid rekrytering är det bra att få rätt man på rätt plats, för allas bästa. Listan kan göras hur lång som helst!

Men vad gjorde du innan du blev författare, föreläsare och gäst i TV-soffor?

– I botten har jag en fil.kand. i beteendevetenskapliga ämnen. Då det sedan var akademikerkras, satsade jag på att under många år se världen genom att vara flygvärdinna på SAS.

Då jag senare ville vara hemma så mycket som möjligt för barnens skull, tog jag till att börja med ett års tjänstledigt och pluggade till diplomerad småbarnspedagog.

Du bor i Viken med fantastisk utsikt över golfbanan och havet. Vad är det bästa med Viken tycker du?

– Läget vid Öresund och hela atmosfären i det gamla fiskarsamhället, samtidigt som vi har nära till flera större städer och till kontinenten.

Sedan 2019 är du suppleant i VKBs styrelse – varför vill du bidra till VKBs arbete?

– Säkert för att jag är storasyster!

Olof Engvall
INTERVJUADE



Jag hjälper dig till en lysande bostadsaffär.

Ring 042-23 86 40 vid försäljning, rådfrågning och kostnadsfri värdering av din bostad.

ANDERS JOHANSSON
FASTIGHETSMÄKLARE 042-23 86 40



Med hälsan i Centrum



FOTO: EA ALTHIN FÖLSCH

Svartvit bild, verksamhetschefen Isabell Westman. Färgbild, Giesela Kramer med receptionisten Bella till vänster och AT-läkaren Alaa Eddin till höger.

Med en energi som skulle kunna strömforsörja ett litet samhälle möter Isabell Westman upp utanför den nyöppnade kliniken Vikens Hälsocenter. Med sig har hon lika energifyllda kollegan Giesela Kramer.

Sedan 2018 är Isabell verksamhetschef på Väla Hälsocenter och Giesela är sjuksköterska på den nya kliniken. De skall visa mig runt på Vikens nya tillskott.

Båda har gedigna och långa karriärer inom hälso- och sjukvården och under vårt samtal skönjer jag att vägen framåt inte är på långa vägar slut.

Gymnastiksal har blivit undersökningsrum

Lokalen ligger i gamla Bäckaskolans forna gymnastiksal, intill Svarta byn.

En sal där undertecknad själv trampade runt som liten bland ribbstolar och plintar. Av detta ser man naturligtvis ingenting idag. Istället är det ljusa, fräscha rum och en lokal som har allt en modern vårdcentral skall ha som möter mig innanför dörren.

Samtidigt är det välkomnande och mysigt och som besökare känner jag mig genast trygg och sedd. Mycket beror säkert på den erfarna och vänliga Giesela Kramer, sjuksköterskan som tar emot dig som kund. Här sitter hon fyra dagar i veckan, kaffet är alltid påslaget och fätöljerna sköna. En hemtrevlig miljö kort och gott.

Och det är lite så Isabell vill ha det. Det ska kännas hemma, tryggt och säkert här. En viktig ingrediens i detta, kanske den viktigaste, är personalen.

Man har valt att endast ha fast anställd personal. Detta för att du som patient inte ska mötas av nya ansikten vid varje besök. Fyra läkare och två sjuksköterskor cirkulerar mellan Väla Hälsocenter och Vikens Hälsocenter.

– Är du listad här kan du besöka båda centralerna. Om du till exempel arbetar i Helsingborg och bor i Viken öppnar detta helt nya möjligheter för dig. Vi finns där du finns helt enkelt.

– Ingen ska behöva känna att de inte kan ta sig till sin vårdcentral fortsätter Isabell. Vi erbjuder även hembesök om det är svårt att ta sig hit. Vi kan erbjuda specialister, läkare, som har stor erfarenhet inom speciella områden. Astma/kol, diabetes och psykisk ohälsa för att nämna några.

Mottagningen har öppen provtagning från 07:15 på vardagarna.

– Du kan komma in här och ta dina prover innan du åker till jobbet till exempel säger Giesela.

Finns ett knapptryck bort

Att både Isabell och Giesela brinner för sina arbeten går inte att missta sig på. Det är med värme och entusiasm båda pratar om sitt jobb och möjligheterna de ser för Vikenborna och den allmänna hälsan.

Idéerna är knappast slut och jag anar att detta bara är början till en stor och spännande resa i Viken.

– Snart kan vi erbjuda läkarvård "online". Som kund kanske man vill veta om man behöver oroa sig eller besöka läkare för vissa åkommor men inte känner att det är akut.

Det kan handla om till exempel ett födelsemärke man tycker ser konstigt ut eller ett utslag. Då kan man skicka bild eller ringa videosamtal till en sjuksköterska eller läkare här som kan bedöma vårdbehovet. Vårt motto är "rätt vård på rätt nivå" och detta är ytterligare ett steg mot det säger Isabell.

– Vi säger inte patient, vi säger kund. För det är precis det våra besökare är. Och även om vi behandlar många personer som är sjuka av en eller annan anledning så verkar vi lika mycket för friskvård.

Ingår i det fria vårdvalet

Sedan 2010 har alla i Sverige fritt vårdval. Detta innebär att du som vårdtagare har rätt att välja vilken vårdcentral du vill, oavsett om den ligger i Region Skåne eller ett annat landsting. Det gäller alla vårdcentraler som drivs av ett landsting eller en region och privata vårdcentraler som har avtal med landstinget eller regionen.

Om du är folkbokförd i Region Skåne kan du välja vårdcentral inom regionen genom att logga in i 1177:s e-tjänster. Du kan också skicka eller lämna in en valblankett på önskad vårdcentral.

Jag lämnar Isabell, Giesela och Vikens hälsocenter med en härlig känsla. Inte för att jag vill att någon ska bli sjuk, men jag är glad över att Vikenborna har fått ett så bra tillskott på den fronten.

Jag är övertygad om att om vård behövs, är detta ett bra ställe att komma till.

Ea Althin Fölsch



Ett litet smakprov från det ombonade väntrummet.

Kunglig glans över byn



Finalisterna Sigvard Bernadotte och K.A. Bogren framför HD-fotografen som bevakade tävlingarna.

Visste ni att Kung Gustaf VI Adolf och hans söner spelade golf i Viken? Inte? Jo, faktum är att prins Sigvard Bernadotte vann det första klubbmästerskapet 1929, dvs för exakt 90 år sedan.

Byalurens vetgirige reporter fick för sig att gå grundligt tillväga och fann att Sigvard Bernadotte var en erkänt duktig golfspelare och som bäst hade 12 i handicap. Intresset för golf lär prinsen ha fått från sin mamma kronprinsessan Margareta som spelade final i SM i golf 1914.

Under hela mästerskapet i Viken 1929 använde sig Sigvard Bernadotte av järnklubbor och tog sig inte an träklubbor som han inte kände sig trygg med.

Finalen den 16 september 1929 utkämpade Sigvard Bernadotte som då var 22 år mot tandläkaren K.A. Bogren*. De bar bägge tidstypiska knäbyxor och dagen till ära slips, något som var dåtidens tecken på framgång och klasstillhörighet.

Pratstund med Marianne Bernadotte

Under årens lopp spelade Sigvard ofta golf i Viken och när undertecknad pratar med hans änka, dvs Marianne Bernadotte, som är 95 år, minns hon mycket väl Viken:

– Jag minns Viken som en mycket trevlig by, även om jag tyckte att det ofta blåste mycket vid golfbanan längs havet, säger Marianne Bernadotte, som är född och uppvuxen i Helsingborg.

En reflektion är här att dagens sanddyner som delvis skymmer havet inte fanns på 20-talet. På frågan om Marianne Bernadotte har några foton från denna tid säger hon att de aldrig fotade själva, då det ju hela tiden var fotografer från dåtidens veckotidningar som följde dem vart de än gick.

*Far till Byalurens förre hovfotograf, Olle Bogren.

– Sigvard spelade ofta i Viken och ibland med sina bröder. Självt spelade jag inte. Faktum är att han många gånger valde golfen före mig, säger Marianne Bernadotte och skrattar.

Under samtalet med Marianne Bernadotte, som undertecknad tycker är en mycket trevlig dam, har hon plötsligt glömt bort vad jag heter i efternamn och följande dialog infinner sig:

– Johan, vad var det nu du hette i efternamn?
– Rietz.
– Det var ett fint namn!
– Ja, nästan lika fint namn som Bernadotte, säger jag och Marianne skrattar åter.

Red till Viken

För den oinvigde kan berättas att sommartid så vistades kungafamiljen på Sofiero Slott. Det hände att de båda prinsarna Sigvard och hans bror Gustaf Adolf red från Sofiero till Viken. Det var en sträcka som var över en mil och medryttare var då alltid en ricknekt för att se till att det hela avlöppe väl.

I Viken rastade man sina hästar medan man ibland köpte godis i affären på Bygatan. När det gällde golfen så spelade förutom Sigvard även hans bröder Gustaf Adolf och den betydligt yngre brodern prins Bertil golf på 9-hålsbanan i Viken. Så även deras pappa, kung Gustaf VI Adolf som var hedersmedlem.

I den utmärkta lilla boken "Golfbanan i Viken" från 2011 (som fick bidrag från Vikens Kultur och Byaförening för utgivning) får vi reda på att Kung Gustaf V ogillade att hans son Gustaf VI Adolf spelade golf. Varför så var fallet står skrivet i stjärnorna, men välkänt är ju att Gustaf V föredrog ridning och tennis.

Lite fakta:

Sigvard Bernadotte var prins i den svenska kungafamiljen men förlorade denna titel då han modigt trotsade traditionen och följde sina känslor och gifte sig med en kvinna av folket. Han förlorade då förutom sin titel även arvsrätten samt sociala och ekonomiska privilegier. Det visade sig dock att Sigvard kunde klara sig på egen hand, på grund av sin konstnärliga begåvning, inte minst som framgångsrik industridesigner.

HD-fotografen fångade också prins Sigvards swing.

Bägge bilderna är lånade av Hickory Goffers of Helsingborg, som också är aktiva på banan och står bakom boken "Golfbanan i Viken" där bilderna finns med.



Johan Rietz

100% GRÖN EL
FRÅN FÖRNYBAR KÄLLA

Höganäs Energi

TROMB, BLIXTAR, SKYFALL OCH STORM



FOTO: THERESE LEVIN



FOTO: PER BIRGER OLSSON

Det är vanligt att samtala om väder och vind när vi människor möts. Den 8 augusti var det nog många i Viken som pratade om tromben som dök upp från ingens utsida på sundet och som lite spökligt rörde sig som en stor långsamt viftande svans ovanför vattenytan.

Tromb

De flesta tromber som uppstår vid kraftiga åskväder i Sverige ser vi i södra Sverige och då framförallt utmed kusterna.

En tromb skapas ur undersidan av ett moln vid kraftigt regn och åska och vindhastigheten är alltid hög. Visserligen är vindstyrkan inte i närheten av de kraftiga virvelvindar som kan uppstå i orkanbältet i USA (med vindstyrkor på upp till 140 meter per sekund), men en tromb i Sverige kan ha en vindstyrka på upp till 75 meter per sekund, vilket är drygt två gånger orkanstyrka. Denna bild togs av Therese Levin.

Blixtar

På kvällen den 8 augusti drog även ett kraftigt åskväder fram med mäktiga blixtar på himlen. Det var ett åskväder som de flesta Vikenbor aldrig upplevt tidigare. Per Birger Olsson vågade sig ut och tog ovanstående konstnärliga foto (med en slutartid på 3 sekunder).

Skyfall

Den 10 augusti drabbades även Viken och hela Höganäs kommun av ett mycket kraftigt skyfall, som orsakade översvämningar i många källare. Under en kort tid kom hela 60 millimeter regn.

På Höganäs Kommuns VA-avdelning gick man så långt som att prata om ett "70-års regn". I Viken märktes det av att vi här och var fick små sjöar där man minst anade det. Claes Ursing i Vikens Ry hade glimten i ögat när han konstaterade att han nu helt plötsligt fått sjöutsikt, vilket innebar att hans fastighet stigit i värde.

Storm

I en text om vädrets makter måste också något nämnas om stormvindar som ibland drabbar oss (se foto här till höger från i somras). Ett tecken på att en storm kan vara på väg är när vattnet stiger mycket kraftigt.

Mer ovetenskapliga tecken är när katten lägger sig på rygg, en röd solnedgång på ett stilla hav och när korna springer med svansarna högt upp i luften.

Johan Rietz



FOTO: CLAES URSING



FOTO: OLOF ENGVALL



FOTO: LOTTA STRÖMGREN JÖNSSON

ARKITEKTERNA BAKOM NYA SKOLAN

Många av oss Vikenbor har med spänning följt bygget av den nya Vikenskolan. Några av oss har också haft möjligheten att besöka de delar som nu är färdigställda och imponerats av resultatet. Men bygget fortgår och först år 2021 kommer skolan som helhet vara klar.

Just nu pågår arbeten med låg- och mellanstadiedelen liksom av ny idrottshall med tillhörande nya omklädningsrum etc.

Möt arkitekterna bakom bygget, Vikenborna Lasse Bourdette och Lotta Carlsson, från Arkitektlaget. De har tillsammans med medarbetaren Mikael Persson ansvarat för att rita projektet.

– Detta är ett projekt som handlar om ”mellanrummen”, slår Lasse fast. Lektionssalar och specialsalor definieras av vad de ska användas till men den fungerande helheten åstadkoms när vi lyckas skapa fungerande och trivsamma mellanrum som binder ihop de olika delarna till en helhet.

– Och det tycker vi att vi har lyckats med här, fyller Lotta i.

Träffades på utbildningen

Lasse och Lotta är båda arkitekter och träffades redan under sitt första år på arkitektlinjen i Lund. Sedan dess har det snart gått 40 år, utbrister de och tittar förundrat på varandra.

Som nytexaminerade flyttade de till Trondheim i Norge för att arbeta med ett gemensamt projekt.

Efter 4-5 år där ville de komma närmare familj och vänner. Lasse är uppväxt i Laröd och de letade efter något med samma kvaliteter. De hade en del vänner och släkt i Viken och det slumpade sig så att de köpte hus och flyttade hit 1993.

Mellan åren 1997 och 2000 flyttade de med barnen Kim och Kasper till Gran Canaria. Där ansvarade de för uppförandet av en anläggning med 300 andelslägenheter. Uppdragsgivare var densamma som i Trondheim några år tidigare.

– Det var en fantastisk tid och ett spännande projekt, berättar Lotta. Vi fick vara delaktiga i allt, från tidiga planer och gestaltning, till att välja möbler och bestick inför inflyttningen. Jag tror att det var då vårt engagemang för detaljerna föddes. Vi är båda väldigt praktiska arkitekter som är vana att vara på plats och har ett stort intresse för hantverket.

Olika erfarenheter

Lasse har varit Arkitektlaget troget men Lotta arbetade under många år hos en annan vikenarkitekt, Erik Wikerstål, Wikerstål arkitekter, med fokus på kulturhistoriska byggnader. Då krävs ett intresse för detaljerna, förmåga att följa ett bygge och att kunna lösa saker på plats, när det inte riktigt fungerar som på ritningen.

– Det tror jag att vi haft med oss i utformningen av Vikenskolan, fortsätter Lotta. Vi har också haft ett fantastiskt samarbete med Höganäs kommun och deras projektledare Daniel Svanberg, med skolan och dess ledning samt med Byggmästar'n i Skåne. Det har varit ett betydelsefullt uppdrag för oss alla och vi har haft ett gemensamt intresse i att skapa något riktigt bra för framtiden.

Uppdraget med skolan startade 2015

Arkitektlagets arbete med omdaning av Viken-skolan började med en uppdragsförfrågan år 2015. Förfrågan gällde en mindre tillbyggnad då det upptäckts att de östra delarna av skolan var i dåligt skick med fukt och mögel och behövde rivas och ersättas med nytt. Arkitektlaget erhöll uppdraget i konkurrens med andra tillfrågade byråer. Projektet växte då det konstaterades att mycket större delar av skolan var i lika dåligt skick och därför också behövde ersättas.

– Detta projekt har haft så många skepnader under vägen, berättar Lasse – liten ersättningsbyggnad, större ersättningsbyggnad på grönområdet mellan skolan och tennisbanorna, kompletterande byggnader på platsen för Norra Hages förskola osv.

Vi har verkligen vänt och vridit på alla aspekter av projektet och området, skolans behov och påverkan på närboende osv. Slutligen landade vi i dagens utformning där en ny skolbyggnad placerades på parkeringen och på så sätt avskärmade skolområdet från trafiken. Samtidigt kunde grönytorna bakom skolan bevaras för utvistelse och lek. Projektet har genomförts i etapper för att i övrigt kunna förläggas på samma ytor som tidigare. Inte enkelt, men bra, konstaterar han. (2-planslösningen har ju också totalt sett gett mycket mer friytor.)

Lasse och Lotta brinner verkligen för sitt arkitektyrke. Och många är de Vikenbor som fått sina hus ritade, om- eller tillbyggda med idéer från Lasse och Lotta.

– Ja, det är lite ”doktor kan komma” över det, skrattar Lotta. Ofta börjar det med att vi rådfrågas och tänker att visst kan vi väl komma med lite idéer. Men varje nytt projekt går man ofrivilligt igång på. ”Åh – här skulle man kunna göra sådär”. Det går inte att släppa. Men det är ett spel varje gång.



FOTO: OLE JAIS NIELSEN

– Ja, det är inte alltid som paren är överens om vad resultatet ska vara. Då blir man som ett mellanting mellan arkitekt och kurator eller terapeut, konstaterar de simultant.

Delar av den nya Vikenskolan med alla sina fina mellanrum är nu på plats. Men helt färdigt blir det inte förrän år 2021 då både låg- och mellanstadiedelarna också blir klara och kan integreras med de andra delarna. Så en del av barnen får leva med modulpaviljongerna ett tag till.

Men en av de bästa sakerna med planeringen är att alla barnen redan idag får del av både specialsalor och gemensamma ytor såsom matsal, bibliotek och atrium. Och mellanrummen.

Lotta Strömgren Jönsson



Tidig skiss...



Hur det blev till slut.








HANEFRED

KÖKSDESIGN

Här får du personlig service hela vägen från inspiration till installation och en design anpassad efter dina önskemål och behov. Vi jobbar med gedigna snickerier till kök, bad och förvaring från

LIDHULTS

Bygatan 3, Viken www.hanefred.se



ÖKAD STUDIERO när Vikenskolan införde mobilfritt

Två av Vikenskolas rektorer, Charlotta Malmberg och Sofia Walka, hälsar alla välkomna till den nya skolbyggnaden.

Är mobiltelefonen ett användbart verktyg under lektionstid eller ett störmoment? Vikenskolan nu valt sida i "debatten". Från och med höststarten 2019 är det mobilfritt på lektionstid. Byaluren träffade Vikenskolas rektorer Charlotta Malmberg och Sofia Walka och ställde några frågor om mobilens vara eller inte vara på lektionerna.

Hur har det gått med att vara mobilfria under hösten?

– Vi kan konstatera att det inte lämnas in en telefon per elev. Vi vet att det finns de som lämnar telefonen hemma och vi ser inga synliga telefoner under skoltiden. Några få elever har ifrågasatt beslutet och även någon vårdnadshavare.

Varför valde ni att införa mobilfri skola? Gäller det alla elever på hela skolan?

– Sedan flera år har det varit mobilfri skola F-6, pedagogerna på Högstadiet har sedan en tid önskat att även de ska ha mobilfritt. I samband med att vi flyttade in i ny skola föll det sig naturligt att det var nu vi skulle göra det. Vi såg också de positiva effekter detta hade på F-6 samt att vi fick information från Nyhamnsskolan som testade detta förra läsåret.

Hur fungerar det rent praktiskt? Vad händer om elever ändå tar med sig mobil in i klassrummet?

– Eleverna lämnar in sin mobil till läraren under första lektionen, läraren läser in mobilerna i ett av våra säkerhetsrum. Vid skoldagens slut lämnas mobilerna ut igen.

Om vi ertappar elev med mobiltelefon, ber vi att få den. Detta har inte varit några större problem.

Hur har reaktionerna varit från eleverna och föräldrarna?

– Några elever har undrat och varit negativa. Övervägande har varit neutrala. De flesta elever kör vårt resonemang kring varför vi infört det. Det vill säga målet med ökad koncentration, ökad studiero samt trygghet. Någon enstaka förälder har varit i kontakt med oss i skolledningen för att uttrycka sitt missnöje men annars har responsen mestadels varit mycket positiv.

Varför har ni inte gjort detta tidigare?

– Det var viktigt att vi hade en genomprad syn kring detta hos personalen. Det stämde också bra att göra det i början av ett läsår. Det var när vi hörde och läste om de positiva effekterna, bla hos F-6 men även utifrån forskning, som frågan blev aktuell i våra igen.

Förresten, en given sista fråga när vi ändå talas vid...hur är det att arbeta i den nya skolan?

– Det är underbart att vara i de nya lokalerna. Arbetsmiljön är enastående. Kom gärna hit så visar vi dig runt.

Olof Engvall

INTERVJUADE CHARLOTTA OCH SOFIA
(OLOF HAR SJÄLV HAFT TVÅ BARN PÅ VIKENSKOLAN)



Ett nöjt flyttgäng. Bo Engström, Kristina Hagman, Lars Reuter, Bodil Oltin, Joy Canullas, Rune Lindfors och Carl-Johan Hagman såg till att brandkärsföremålen fick ett nytt hem.

En gång i tiden hade Viken en egen brandkår. Den huserade i det nuvarande Sjöfartsmuseet vid hamnen. Brandmännen hade sina vanliga yrken att sköta men när larmet gick släppte de allt de hade för händer och begav sig iväg för att släcka bränder.

1968 lades kåren ned och brandväsendet omorganiserades. Men det fanns en hel del av utrustningen kvar från den gamla brandkåren, till exempel brandsläckare av modell äldre, hjälmar, yxor och annat.

Av det som fanns kvar skapades för cirka 30 år sedan ett museum i en liten lokal intill Sophiamöllan. Museet har inte haft några regelbundna öppettider, och har varit tämligen anonymt. Under de två senaste åren har det dock varit öppet på de kulturhistoriska söndagarna.

Från möllans sida har man uttryckt önskemål om att få disponera lokalen. Och i början av oktober togs så ett avgörande steg i de museala föremålens historia. Carl-Johan och Kristina Hagman, som vurnar för byns historia, har tagit på sig att förvalta föremålen i en lokal inte så långt från den gamla

brandstationen. Bodil Jansson och Bo Engström, vars fäder var med i brandkåren och också såg till att den gamla utrustningen bevarades, är mycket nöjda med arrangemanget.

För Carl-Johan Hagman blir det ett vinterprojekt att sätta sig in i brandkårens historia. Han kan få god hjälp av bland annat Bos far, Erik Engström, som alltjämt har många historier att berätta. Liksom Bodils mor, Birgit Oltin. Hennes make, John Oltin, ågnade en stor del av sitt liv åt att dokumentera Vikens historia.

Det är inte heller omöjligt att de gamla sakerna på nytt kommer till allmän beskådan.

Lotta Hördin



Trampolinledare Christian Nilgert med sin check.

Gymnastikföreningen Vigör kunde ännu en gång med stolthet och glädje motta ett stipendium till en av våra ledare och ett stipendium till föreningen. Denna gången var det trampolinledaren Christian Nilgert som var den utvalde!

Sparbanksstiftelserna i Skåne i samverkan med Skåneidrotten bjöd även i år på stor galamiddag på arenan i Lund, där vi också fick våra checkar. Precis som i fjol bjöd arrangörerna på underhållning och korta uppvisningar av olika gymnaster.

Det är fantastiskt roligt att vi 500 inbjudna personer kan träffas under samma tak, alla med samma mål och strävan.

Vi i styrelsen är stolta över våra duktiga ledare och vet att detta är en stor anledning till att medlemsantalet i Vigör stadigt ökar. Det är roligt att vår fina by har sin egen gymnastikförening. Viktigt är också att de större barnen kan ta sig till träningen själv.

Information om våra kurser finns på vår hemsida som du når på www.vigoriviken.se. Där finns vår Bamse- och barn gymnastik samt trampolin och Friskgymnastik 60+ inte att förglömma! Man kan också länka in sig på vår email och det blir då Pernilla Derwik och kassör Gussi Degrenius som svarar på era frågor.

Föreningen ser med förväntan fram emot när ombyggnaden av Vikenskolas idrottshall blir färdig. Skolan har blivit så fantastiskt fin och alla tycker det ska bli spännande med nytt och fräscht!

Gunilla Westeson
ORDFÖRANDE

EN TITT IN I VIKENS KYRKOHISTORIA

Vikenreflex av Stig Ewaldson



Votivskeppet Carl XIV Johan, 1831.

Målen kan vara många. Café Öresund, hamnen, Strandlyckan eller varför inte Vikens kyrka som innehåller så många historiskt spännande föremål. Där kan man bland annat se och beundra det äldsta föremålet, dopfunten från 1500-talet, helt skuren i ek. Den fina altartavlan från början av 1700-talet och så förstås de prydligt upphängda votivskeppen.

Ögonen fastnar lätt på fregatten Carl XIV Johan som tillverkades och skänktes 1831 av sjömannen och vikenskepparen Anders Nilsson Möller. Fyra år senare drunknade 35-årige Anders när hans skepp kapsejsade i en storm utanför Bornholm.

Utställningar

Anders Möller var en av många sjömän från Viken som blev havets rov under seklet 1800. Som exempel på det kan man ta en titt i det utställningsskåp som finns i kyrkans nordvästra hörn. På nedersta hyllan finns två s.k. begravningskransar. Den mindre av dem var till minne av Nils August Lindberg, son till Sophiamöllans ägare, som 19 år gammal ådrog sig en svår feber i Batavia (Jakarta), avled och begravdes i sjön vid Goda Hoppsudden.

Sommarens aktiviteter har avtagit. Man kan säga att Vikens gamla by går i ide under vinterhalvåret och stillhet råder. Många hus står mörka och övergivna sedan sommarboende lämnat. Det är en utmärkt tid för rofyllda promenader genom gator och gudor.



BILDER: STIG EWALDSON

Gunde Rosenkrantz och Sophia Brahe.



Vikens första mecenater

I skåpet här finns vidare, sedan kulturdagen i somras, en liten utställning som ger en glimt in i Vikens kyrkohistoria. Det rör sig om de nattvardsföremål som 1639 skänktes av byns första mecenater, paret Holger "Den lärde" Rosenkrantz och hans hustru Sophia Brahe från Jylland.

Men hur kom det sig och varför?

Jag ska berätta lite om det. Riksrådet och kaniken Holger Rosenkrantz (1576-1642), kallad "Den lärde", var en humanistisk, djupt religiös och teologiskt bildad man med säte på slottet Rosenholm på Jylland. Han skapade en egen "Ny lära" med människan i centrum. Människornas skulle i from ödmjukhet närma sig Gud. I slottets kyrkorum hade han inrättat en pedagogisk skola, närmast en privat teologisk "akademi", för elever ur egna släktleden. Holger gav ut 22 tryckta böcker.

Tillsammans med hustrun Sophia Brahe (1578-1646) idkade han välgörenhet av olika slag. Efter som Holgers håg mest låg till teologiska frågor var det Sophia som skötte familjens ekonomi. Hennes räkenskapsböcker är en stor tillgång eftersom de ger en bra bild av parets levnad.

Att de kom att intressera sig för Viken berodde dels på att deras son Gunde Rosenkrantz (1604-1675) 1627 tilldelats Väsby pastorat som prebende, "Jus Patronatus", och dels på att de av politiska skäl, i en frivillig exil, kom att vistas i Helsingborg under ett par år. Trots årliga inkomster från församlingen gav Gunde Rosenkrantz inget igen till kyrkan. Bland annat förväntades en "Patron" se till att kyrkobyggnaderna i församlingen hölls i gott skick. Det givmilda paret Holger Rosenkrantz och Sophia Brahe kompenenserade sonen Gundes relativa ointresse för sitt prebende genom att dels erbjuda hjälp till renovering av Vikens förfallna kapell och dels 1639 till Viken skänka de nattvardsutensilier vilka än tjänar församlingen.

Den eländiga kyrkan

Generöst hade Holger Rosenkrantz erbjudit Vikenborna 50.000 "mursten" för att sätta i stånd det förfallna och i lerklina byggda kapellet, som fanns på Gamla kyrkogården. I ett brev till "Kongens tjener" kan man läsa det var "... saa ringe, at neppe nogen Kirke i hele Landet skal findes elendigere...".

Vidare står i brevet att Vikenborna vid den tiden var så fattiga att de inte kunde ta emot gåvan, vilket förstås förbryllar. Men så var det och därför skulle det dröja ytterligare ett trettiotal år innan ett nytt kapell fanns på plats. Viken var då svenskt men det är en annan historia.



Nattvardskalken från 1639.

PILLOWTALK

Pillowtalk producerar och säljer plagg i 100% kashmir och sängkläder/handdukar i egyptisk bomull.
www.pillowtalk.se

Välkommen att besöka oss i Viken på Bygatan 21. Finns vi inte på plats ring oss på 042-236999 eller maila på info@pillowtalk.se så hjälper vi er mer än gärna.

Fredagen 29 november håller vi öppet 15-19 och söndagen den 8 december 14-17 (julslytning). Dessa två dagar hittar ni extra fina erbjudande i butiken.

Passa på att handla julklappar till dig själv eller dina nära och kära.

Välkommen
Karin & Filippa



Kyrkan finns där mitt i byn som ett öppet rum för alla åldrar och livets skiftningar.

Kyrkorummet står öppet under vardagar säkrast 8.30 till 15.30 och vi är en del som smiter in om och sitter en stund för egna tankar, bön och ljusständning.

Tisdagarnas Lunchmusik har blivit en uppskattad paus i vardagen och samlar en stor skara lunchlediga/daglediga.

Torsdagens Stilla Mässa är en skön avslutning på dagen då vi delar en stunds tystnad, ett bibelord och nattvard med varandra. Enkelt och avskalat, så är det ibland!

Söndagens gudstjänst är navet i vår verksamhet. Då brusar orgeln med full kraft och ofta sjunger en kör – stor eller liten!

Känn dig välkommen när det passar!

Eva Gullmo, präst

Levande Möten

Samtalsserien Levande Möten i Vikens kyrka är inne på sin sjunde säsong. Genom åren har många personer suttit framme i koret och fört spännande och viktiga samtal som ofta kretsat kring existentiella frågor. Samtalen, som sker söndagskvällar 18.30, spelas inte in utan det som sker, det sker där och då.



26 januari. Camilla Lif möter Johar Bendjelloul **Hur hittar man en tro** – Johars avundsjuka och Camillas ateistiska bakgrund

9 februari. Patricia Tudor Sandahl möter Rebecka Tudor – **"Den livsviktiga döden** – ett samtal mellan mor och dotter om liv, död och trio".

19 april. Stina Wirsén möter Kent Wisti – **"Teckning, tvivel och tröst"**.



Söndagen 8 december blir det julkonsert i Vikens kyrka kl 17, som en avslutning på skyltsöndagens julmarknad.

Det är kören Laudate, solister och en stråkensemble under ledning av *Matilda Nordberg* som framför musik ur Georg Friedrich Händels välkända och älskade oratorium Messias. I Sverige framfördes det första gången 1786, och Messias förknippas i dag framför allt med advents- och jultiden.

Vid konserten i Viken medverkar *Maria Lafveskans*, sopran, *Martin Hultkvist*, tenor, *Lukas Gustafsson*, baryton och *Christer Ekstedt*, trumpet, som solister tillsammans med kören och en instrumentalensemble med *Jeanette Eriksson* som konsertmästare. Det är fritt inträde till konserten, som arrangeras

av Vikens församling i samarbete med Sensus och med stöd av Peterssonstiftelsen.

Kyrkan är öppen under skyltsöndagen och det blir inläpp till konserten från kl 16.15.

Välkomna

Första Advent

Söndagen den 1 december firar vi Första Advent i Vikens kyrka kl 11.00 med en gudstjänst för stora och små. Barnkören sjunger. Kl 12–14.00 i Kyrkstugan blir det då en liten Julmarknad med lotteri och försäljning av ljus, bröd, Holy Honey mm. Behållningen tillfaller ACT – Svenska kyrkans internationella hjälparbete som i år har tema För alla flickors

rätt till ett värdigt liv. 14.00 Traditionell adventsgudstjänst med trumpet, alla fina psalmer och köerna Laudate, Young Voices och Young Singers.

Lucia i Vikens kyrka

Onsdagen den 11 december firas Lucia i Vikens kyrka. Luciatåget utgörs av barn och ungdomar från tre av församlingens körer. Det är Miniorkören, Young Singers och Young Voices som framför ett tjugotal sånger tillsammans med riksspelman *Jeanette Eriksson*, fiol, *Johannes Jacobsson*, fiol, och *Per Knagg*, kontrabas. Prästen *Eva Gullmo* reciterar dikter och *Helena Morath* leder köerna. Lucia i kyrkan ges 17.30 och 19.00. Glögg serveras mellan konserterna.

Fri entré men vi samlar in pengar till Musikhjälpen som i år har temat "Sex är inte ett vapen".

Sånger i vintertid

På Trettondedagen den 6 januari kl 17.00 framförs Sånger i vintertid i Vikens kyrka. Det blir ett stämningfullt med allt från välkända julsånger såsom Jul, jul, strålände jul och Have yourself a merry little Christmas till nya älskade sånger som Koppången och Counting miracles. *Natalie Nyberg* och *Matilda Nordberg* sjunger och vid pianot och orgeln finner vi *Karin Jobansson*.

Kyrksöndag

Söndagen den 23 februari firar vi Fastlagssöndag med gudstjänst kl 11.00 då kören Laudate sjunger under ledning av *Matilda Nordberg* och *Eva Gullmo* predikar. Sedan serveras lunch i Kyrkstugan till självkostnadspris. Anmälan till lunchen senast onsdagen 19 februari till Mia 070 493 07 13.

Spaghettigudstjänster

En paus mitt i vardagen. Vi möts i kyrkan till en kort andakt med sång och ljusständning. Sedan serveras det spaghetti och köttfärsås i Kyrkstugan till självkostnadspris.

Anmälan 5 dagar innan till Mia 070 493 07 13.

Datum är måndag 10 februari, måndag 20 april.

Utekyrkan

Utekyrkan börjar ta form och planeras vara färdig under våren. Lördagen den 9 maj inviger vi kyrkan under festliga former. Kyrkan är tänkt att vara ett komplement under sommarhalvåret för gudstjänster ute i det fria – men också en plats för dop och vigslar om man önskar fira högtiderna utomhus.

Växtkraft

Grönt skönt arbete och god gemenskap vid kaffebordet – så kan vi summera första tiden med projekt Växtkraft. Under hösten har vi också bundit höstkransar, tillverkat ljuslykter och förberett inför Julmarknaden Första advent den 1 december i Kyrkstugan.

Nu startar en ny termin! Onsdagen den 29 januari kl 13.30 dricker vi Afternoon tea tillsammans och presenterar vårens program. Nytt för 2020 blir att Kyrkis också träffas på onsdagarna och blir ett UteKyrkis kl 13.30-15.30 då du som är hemma med barn också är välkommen.

Vi ser fram emot ett ÖPPET hus och trädgård för alla åldrar – för alla som har tid och lust att träffas och göra något trevligt tillsammans. Vid dåligt väder är vi inomhus!

Holy Honey

Våra bin har varit flitiga under sommaren och vi säljer nu honung där behållningen tillfaller ACT – Svenska kyrkans internationella hjälparbete som i samarbete med andra kyrkor runt om i världen gör gott för människor i nöd.

Honungen finns att köpa i Kyrkstugan och vid våra sammankomster samt vid Julmarknaden söndagen den 1 december. Honungen är en hälsning från lokala fält och blomsterrabatter – en fin lokal present!



OBS!

Besök gärna vår uppdaterade hemsida för aktuella tider och verksamheter!
www.kullapastorat.se

Intresserad av att åka med på Pilgrimsresa till Bibelns land Israel/Palestina våren 2021? Kontakta Eva Gullmo!

I Livets alla skiften

Drop – in – dop!!!

Kom det annat i vägen? Blev det bara inte av? Är du eller ditt barn inte döpt men skulle vilja bli det? Nu finns chansen! Lördagen den 9 maj erbjuder vi Drop – in – dop för små som stora i Vikens kyrka. Mellan kl 12.00 och 17.00 finns vår kanslist på plats för att ta emot anmälan sedan blir det ett möte med präst, musiker och vaktmästare innan dopet äger rum.

Dopen sker i kyrkan, i Skeppet, kyrkans sidobyggnad eller om vädret tillåter i Utekyrkan. Sedan finns det möjlighet att dricka kaffe/saft i Kyrkstugan där vår värdinna serverar doptårta! Välkomna till en festlig dag!

Vigselkväll

Onsdagen den 19 mars kl 19.00 erbjuder vi en kväll för alla som går i bröllopstankar! I kyrkan är präster, musiker och vaktmästare på plats. Tillsammans går vi igenom hur en kyrklig vigselgudstjänst ser ut, de olika momenten och formuleringar. Vi provsjunger en del psalmer som kan passa i gudstjänsten och våra musiker ger exempel på in- och utgångsmusik och vacker solomusik. Vaktmästaren ger tips om utsmyckning och praktiska råd.

Askgravlunden

Lagom till Alla helgons helg blev den nya Askgravlunden på Vikens nya kyrkogård klar. Gravskicket har blivit ett omtyckt alternativ till den anonyma Minneslunden och egna gravplatser. I Askgravlunden sätts urnan ned och en namnplakett sätts upp på den gemensamma stenen. Anhöriga får gärna vara med vid gravsättningen.

90 SVENSK INSAMLINGS KONTROLL JULINSAMLINGEN 2019

FÖR ALLA FLICKORS RÄTT TILL ETT VÄRDIGT LIV

Miljontals flickor i världen lever under förtryck och utsätts för hot, våld och övergrepp. Det kan vi aldrig acceptera.

SWISHA
DIN GÅVA TILL
svenskakyrkan.se/act

900 1223

act
Svenska kyrkan

Svenska kyrkan
VIKENS FÖRSAMLING



KJELL OM KJELL

Kjell Cronert i två upplagor; den mindre en present vid en jämn födelsedag.

Jag kom cyklande en dag längs Skeppargatan. När jag passerade nr 3, satt Kjell Cronert på trappen i solen, med hund och en kopp kaffe.

– Hej, ropar Kjell, kom och ta en kopp!
Vi fikar och jag kommer på att trots att jag känner Kjell rätt väl, så har han alltid varit väldigt diskret med sin bakgrund. Nu är det inte företagsledaren jag är ute efter utan personligheten bakom.

– Vi är två gubbs på en trapp i solen, vi har tid och jag börjar peta på honom.

Fotboll och scouter

– Hörru Kjell, blev du kallad Kjelle som ung?

– Ja, jo det hände. Men Kjell får det vara och fortsätter:

– Jag växte upp i Enskede (stadsdel söder om Stockholm för de som är obekanta med tassemarkerna norr om Luggude). Där var fotbollen förstas, men även en stark scoutrörelse.

Jag var scout och scoutledare ända upp till jag var trettio och även engagerad på distriktsnivå. En tid som präglades av folkhemmets uppbyggnad, av en stark solidaritet, rättskänsla och där de starka folkrelserna stod för en positiv fostran och samhällsbyggnad.

Han berättar vidare:

– Jag lärde mig, och jag lärde senare ut, hur man tar vara på sig själv, hur man färdas i skog och mark och hur man samarbetar och leder varandra.



Som scout i Enskede.



Änglakavajen.

Allt i en humanistisk anda, med största respekt för individen. För en kedja är inte starkare än sin svagaste länk. I scoutgruppen som i samhället i övrigt; alla ska med, ingen lämnas bakom.

Änglavingar på kavajen

Det där borde jag anat. Men jag kastar in en helt annan fråga:

– Jag tänker så här, en man som varit kyrkvård och i sin ansenliga garderob har en kavaj med änglavingar. Fick du in mer kollekt med den kavajen? Vi garvar åt frågan, som är för dum att svara på, men vad jag ville åt, var estradören, den ständige reklammannen bakom fasaden.

– Jo, nog missar jag sällan ett tillfälle att synas, det medges. Men allt har ett syfte. Jag har haft den stora äran att hålla valborgstal och tal på Nationaldagen bland annat. Självklart har jag använt min position, mitt ansikte, för att nå fram i samhällsfrågor jag funnit viktiga.

Välkommen till Viken

– Som Välkommen Till Viken då (VTV), undrar jag lite aningslöst. Där la du och en stor grupp frivilliga ner ett enormt jobb för att ta emot och inlemma de ensamkommande afghanska pojkarna i Viken.

Hur gick det?

Kjell skakar på huvudet och jag ser att han blir ledsen.

– Vi kunde ha nått längre, det måste jag erkänna. Det blev bra för dessa pojkar, men det kunde överlag ha blivit ännu bättre. Vi kämpade i VTV och till en början såg det riktigt ljus ut. Men man kan säga att vår lilla kommun inte hade de rätta resurserna för att hantera en så komplicerad uppgift. Samt att ambitionerna och våra åtgärder maldes ner i ett system, inte anpassat för en sådan här ömtålig situation. Jag är ändå mycket tacksam och glad över allas enorma engagemang och idoga arbete.

Han säger: Läs min senaste bok, "Vi lyckades men... misslyckades", en loggbok över skeendet mellan 2015 och 2018. För en hel del pojkar har det gått bra, andra har det inte gått så bra för.

Byaluren och VKB

Dags att byta ämne, då stämningen sjönk. Jag frågar vad som förde honom till Viken.

– Vi flyttade först till Nyhamnsläge 1976, då jag blev chef för en större reklambyrå i Helsingborg. Valet av Helsingborg berodde på att här i nordvästskåne låg och ligger flera av Sveriges största producenter av livsmedel, andra tillverkare av snabbbröliga konsumtionsvaror, samt många av de stora veckotidningarna, som då var viktiga annonsorgan. Tv fanns inte då som reklammedium.

– 1986 flyttade vi in i vårt hus på Skeppargatan och här blir jag tills jag bärs ut med fötterna först.

Jag hade precis packat upp flyttkartongerna, när Stig Ewaldson från VKB knackade på och värvade mig till Byaföreningen. Väl där, fick jag strax ansvaret för Byaluren, vilken jag skötte som chefredaktör i femton utgåvor. Fast jag hade en fantastisk hjälp av en redaktion med många initierade Vikenbor.

Jag ber Kjell om ursäkt, för att jag hoppar lite hit och dit i samtalet och frågar honom om engagemanget för kyrkan.

– Inte så märkvärdigt, med min scoutbakgrund. Min hustru Christina sjöng i kyrkokören, så vi kunde lika gärna dela engagemanget. Jag vill som alltid ha något att göra. Jag blev kyrkvård, var medlem i kyrkorådet under tolv år och under den tiden jag var med i rådet, fattade vi beslutet och genomförde bygget av kyrkans annex Skeppet.

Det blev riktigt bra om jag får säga det själv. Ny arkitektur, men ändå väl anpassat till det gamla och ett gediget bygge. Kyrkor skall stå för evigt.

Konsul Cronert

Få har som Kjell Cronert kunnat sätta f.d. på visitkortet. Företagsledare, koncernchef, politiker, redaktör, styrelseproffs, föreningsman och Konsul!

För självklart ska en man med så mycken matjord i fickorna (han har nog hållt i myllan själv) även utses till Norges konsul i Helsingborg. Med en ståtlig vapensköld utanför kontoret på Kullagatan och allt.

– Jag fick väl uppdraget för att jag var känd för



Skeppet vid Vikens kyrka.



*Utgiven på Mediagården.



Skyld Norges konsulat.

att få saker gjorda i den koncern jag arbetade för. Och att denna koncern var den största på sitt område i Norge. En konsuls arbete bestod i att representera Norge och hjälpa norska medborgare på olika sätt. Det vanligaste var att utfärda pass på den tiden. Han berättar vidare:

– Men viktigt var även att ordna 17 majfirande. Jag medverkade även i uppförandet av ett minnesmonument över Folke Bernadotte och till minne av de norska flyktingar som transporterades i de vita bussarna från tyska läger och hem till Norge via Helsingborg. Vi kan vara stolta över Bernadottes och det svenska Röda Korsets insatser i slutet av andra världskriget.

Konsul låter mer som ett administrativt glassarjobb, säger jag och frågar:

– Hände det inte något spännande under dina år som konsul?

– Jo svarar Kjell, en dag kom det upp en man i ett förfärligt dåligt skick till mitt kontor. Han vägrade lämna kontoret innan han fått tala med mig och ville absolut ge sin version av sanningen bakom den tragiska branden ombord Baltic Star 1990, där 159 människor omkom i en hittills inte helt utredd olycka. Jag har lämnat den berättelsen till myndigheterna. I övrigt kan jag inte kommentera händelsen.

Medmänniska med hund

Till slut, septembersolen börjar sänka sig över Skeppargatan och jag ställer sista frågan.

– Det där med två decennier som stödperson i Brottsofferjouren och minst lika lång tid som stöd och inspiratör för nyföretagande, hur hinner du med? Hinner du gå ut med hunden ens?

– Man är först och främst medmänniska. Kan jag hjälpa människor med råd och stöd när de vill starta företag eller utveckla sin rörelse, är det bara roligt att kunna bidra med något.

Kjell säger som avslutning:

– Brottsoffren behöver stöd. Hjälp med deras rättigheter och vara stöd i tunga rättegångar. Vara en god medmänniska, konstigare än så är det inte.

Och ja, jag hinner gå med hunden!

Kjell Näslund



Bernadottemonumentet i Ramlösa Brunnspark.



EN VIKENRÄTTA

Illustrationen är från Stig Ewaldsons artikel i Byaluren #2-2012 "Pesten som nästan tog kål på Viken". Artikeln finns att läsa på VKB:s hemsida: vikensbyaforening.se

Innan sommaren tog jag en promenad i "byn" med min vovve. Mina tankar gick till de två tecknade seriefigurerna Asterix och Obelix sagovärld, då det kändes som om jag promenerade genom deras galliska by med gula vasstak och väderkvarn.

På en tvärgata till Vikens paradgata, Bygatan, stannade plötsligt hunden Molly och stod som paralyserad med en konstig blick. Anledningen till detta var att framför oss på gatan låg en stor död råtta. Ja, det var ett praktexemplar av den råtta som vi har i Sverige, dvs en brunrätta (Rattus norvegicus). Att jag såg en råtta i Viken var egentligen inte så konstigt. I ett större perspektiv kallades ju i en svunnen tid de som kom från Viken "Vikenrättor" (och de som kom från Höganäs för "Gruvungar").

LITE FAKTA

Kroppslängden på en brunrätta är mellan 11-29 centimeter, ej räknat svansens längd på 9-23 centimeter.

De långa morrbåren nära deras nos, liksom känselbåren på kroppen används som känselspröt då de förflyttar sig i mörker längs väggar och i bobålar.

En hona kan få 6-7 kullar per år och i genomsnitt 8-10 ungar.

Det sägs att det finns lika många rättor som det finns människor i vårt land. Problem uppstår när rättorna rör sig på platser där vi människor inte vill ha dem. Brunrättorna som är allätare trivs på platser där de kan få tag i matrester och sopor. Fett i ett avlopp är sådant som drar till sig rättornas uppmärksamhet, ty de lever och frodas i kommunens avloppssystem, där vi (lyckligtvis) inte märker av dem. Efter lite grävande journalistik fann jag att en brunrätta kan klättra på insidan av ett lodrätt rör och ta sig igenom ett litet hål som endast är 20 millimeter.

Tips

Höganäs kommuns VA-chef Fredrik Arthursson säger att man stöter på rättor då och då – och att de finns överallt i hela kommunen. Föga överraskande är en kär hemvist för rättorna en och annan "skräptomt" i bygden.

Ett generellt råd är att hålla ordning på tomten och att försöka hålla rent på vinden och i källaren. Ett annat råd är att ha för vana att alltid torka av flott från stekpannor med hushållspapper innan diskning. Nerspolad mat och fett i avloppet lockar nämligen till sig rättor. Misstänker du att rättor rör sig i dina avloppsrör bör du se till att brunnslocken är täta, och misstänker du att rättorna tar sig in via det kommunala avloppsnätet så bör detta åtgärdas, säger Fredrik Arthursson.

Gnagare

Brunrättan som är ett nattdjur har inte några naturliga fiender. Rättan har ett mycket bra luktsinne och börjar normalt leta efter föda strax efter solnedgången. Om de är hungriga kan de dock även ses dagtid. Att de tillhör kategorin "gnagare" (inte att förväxla med en AIK-supporter) får sägas vara helt på sin plats, då de med sina skarpa tänder kan gnaga på förpackningsmaterial och på elektriska ledningar. Att de är en olägenhet understryks av att de direkt eller indirekt kan överföra sjukdomar till människa och husdjur. Exempel på detta var när pesten härjade i Kullabygden i början av 1700-talet, efter att loppor fått i sig pestbakterien då de sugit blod från rättor. Området runt Viken drabbades mycket hårt våren 1711 efter att danskarna under det Nordiska Kriget gjorde strandhugg i närheten av Domstens fiskeläge.

Johan Rietz,
TILLIKA VIKENRÄTTA

EN FANTASTISK SEGLATS



FOTO: OLOF ENGVALL



Ok. Visst har Greta Thunberg seglat över Atlanten, men hon stannade inte till i Viken på vägen dit. Det gjorde däremot 13-årige Ville och hans pappa Kalle som i somras, den 24 juni, slog ner tältet på stranden i höjd med golfbanan på sin segling mellan Falsterbo och Svinesund. Ett riktigt äventyr ombord en segelkajak. Byaluren träffade dem när de skulle laga kvällsmat utanför tältet i somras.

Hur kom det sig att ni campade på stranden?

Efter en lång etapp från strax söder om Barsebäck började kvällen närma sig och tröttheten kom över oss. Vi letade efter något enkelt ställe att sätta upp tältet på och efter lite spanande utefter den relativt bebyggda kusten lyckades vi hitta rätt där vi inte skulle störa någon för mycket.

Hur såg seglatsen ut som ni genomförde?

Avfärden på resan skedde vid Falsterbo dit vi kom med kajaken på släp och blev avsläppta av vår familj. Därefter avverkade vi närmare 300 sjömil under 12 dagar för att nå norska gränsen vid Svinesund.

Två dagar låg vi inblåsta med kraftig vind från nordväst. Därmed hade vi tio aktiva dagar på vatten. En dag för oss var ofta över 12 timmar lång.

Var det första gången, varför gjorde ni det?

Vi har tidigare varit ute på olika resor och äventyr tillsammans, med båt och motorcykel, där enklare camping och naturupplevelser alltid varit i fokus.

Det är enkelt att äventyra ihop, vi har blivit väl ihopsvetsade och alla praktiska ting är lätta för oss. Vi hjälps åt med matlagning och praktiska bestyr som utrustning och camping. Idén med denna typ av resa har Kalle haft med sig länge men då med en snabb segelkatamaran runt hela den svenska kusten.

Då vi fick nys om denna segelkajak var det helt rätt farkost att utforska västkusten med och Ville blev såklart sugen på att hänga med!

Hur gick det, några utmaningar på vägen?

Seglatsen gick fantastiskt väl även om det naturligtvis innebar oförutsedda händelser och utmaningar!

Den första veckan då vi avverkade sträckan Falsterbo till Kungsbacka var vindarna mestadels svaga medan det vecka två ökade till friska och bitvis hårda vindar vilket medförde bitvis riktigt tuff segling genom Bohuslän. Utanför Tjörn och norr om Strömstad blåste det 19 m/s i byarna! Där vi upplevde oss mest utsatta var mellan Kullen och Torekov samt vid den ökända Tjurpannan vid Havstensund. Vi mädde bra hela vägen trots långa dagar på havet, lite spillt kokande vatten på ett finger var egentligen det enda smärtsamma förutom en hel del solbränna...

Kajaken klarade sig också fantastiskt bra.

Vad var det bästa med resan?

Det bästa med resan upplever vi nog att få se kusten från havet samt att uppleva allt djurliv. Alla dagar har ju sina egna höjdpunkter med allt från att få den där perfekta seglingen till att fånga och äta makrillen eller att efter en hel dag på havet komma runt en udde och hitta en härlig tältplats! Att få göra detta tillsammans är ju såklart helt fantastiskt!

Vilken utrustning hade ni med er?

Vår båt var en Hobie Mirage Tandem Island. Det är en segelkajak som man också antingen kan paddla eller trampa framåt. Kajaken har ett storsegel och en gennaker och är lättdriven. Vi nådde maxfart på strax under tio knop under en slör söder om Marstrand. I övrigt krävdes ju såklart allt som man behöver för att leva ute i det fria. Vi hade också med både solpaneler för laddning och gps för navigering. Vi använde alltid flytväst och var fastsatta i kajaken under överseglingar eller i grov sjö. Med i kajaken hade vi också en SPOT tracker och nödsändare så alla kunde följa vår position samt att vi kunde larma via satellit om något skulle gå fel.

Framtida planer på fler seglats tillsammans?

Ambitionen är att fortsätta längs med ostkusten framöver för att kunna ha seglat hela vår svenska kust. Vi får se framöver, även att köra upp kajaken till Lofoten ligger högt på önskelistan.

Olof Engvall
INTERJUARE

FAKTA
Pappa Kalle 41 år
sonen Ville 13 år.
Bor i Sävedalen strax
utanför Göteborg.
Ville läser i årskurs 7
och Kalle är lärare.



Vikens företagarförening
för handel och företagsamhet

Vikenguiden
Som medlem är du & ditt företag alltid med i företagsöversikten i Vikenguiden samt på VFF's hemsida.
Vill du synas lite extra finns det möjlighet för dig som medlem att annonsera i Vikenguiden.

Att bli medlem
Du är välkommen att bli medlem i Vikens företagarförening om du har din verksamhet i Viken, om du bor i Viken och har företag på annan ort eller om du helt enkelt har en produkt/tjänst som kan vara till glädje för andra företagare eller boende i Viken.

vikensforetagarförening.se

Vikens företagarförening är en ideell förening som uppmuntrar och stöttar företag & handel i Viken samt bjuder in till möten företagare emellan.



Möten mellan företagare

Vi bjuder in till luncher, möten med föreläsningar och ibland även lite större event. En chans för dig att träffa andra företagare under trevliga former.
Dagens lunch för endast 50:-.
Resterande bjuder VFF på.

Gemensamma reklamutskick

Effektivt och väldigt ekonomisk marknadsföring – delvis sponsrad av Vikens företagarförening. Även specialpris på framtagning av annons. Syns man finns man!
Info om nästa utskick finns på vår hemsida.



Vikenguiden (1 ggr/år) & reklamutskicken (2 ggr/år) delas alltid ut i Lerberget, Viken, Domsten & Hittarp.

VINTERFEST 6 MARS 2020

Festen den 8 februari i år blev en succé! Vi har därför beslutat oss för en repris. Fredagen den 6 mars är det dags för nästa fest!

Medlemmar i VFF kommer att få en VIP-inbjudan med förtur till biljettköp.

Därefter är alla välkomna att boka biljetter*!

Biljettsläpp - december 2019



* Begränsat antal biljetter.



FOTON: JOHAN RIETZ

Båtmuller i hamnen

Claes Thomasson (t.v) med besättning ombord på Vikens stoltbet "Wild Devil".

"Wild Devil", "Warlords", "Black Widow" och "Never Enough II" är namnet på några av de motorbåtar som deltog i Öresundsloppet. För första gången gick starten i Vikens hamn.

Motorbåtarna var alla så kallade "Powerboats", med motorer från 500 till 2 100 hästkrafter. Totalt handlade det om fjorton båtar varav nio var från Danmark och fem från Sverige.

Värstingen var den femton meter långa Never Enough II från Copenhagen Racing Team, med en besättning på sex man och tre minst sagt stora Mercruiser-motorer i aktern. Ola Jacobsson, som driver restaurangen Hamnplan 9 var en av de som gillade att Viken var i fokus:

– Först hade vi SM-veckan i kappsegling i klassen Fareast 28r och nu har vi Öresundsloppet, som verkligen sätter Viken på kartan.

En dröm i uppfyllelse

Från Viken deltog "Wild Devil", med Claes Thomasson som kapten och en besättning på tre personer. Claes är ordförande i Wikens Båtselskap (WBS).

Den märkliga stavningen i dessa två ord härrör till de stolta traditionerna på Viken har när det gäller fritidsbåtar. Noteras bör att vid starten för över 50

år sedan var det motor- och segelbåtar i trä (och inte i plast) som låg förtöjda i Vikens hamn.

Att det gick undan förstär man när Claes nämner att båten kan göra 70 knop!

Vad finns det då mer att säga om Öresundsloppet som gick av stapeln den 24 augusti?

Jo, att sträckan var Viken - Höganäs - Hornbæk - runt Ven - Helsingborg. Ett fint inslag i loppet var att man lät en cancersjuk pojke få en kort åktur med en av motorbåtarna, vilket varit hans stora dröm i livet.

För den som undrar var det nu sjätte gången Öresundsloppet gick av stapeln, som är ett samarbete mellan svenska och danska motorbåtsentusiaster. Loppet avslutas alltid med en uppskattad fest.

En av deltagarna i en dansk höghastighetsbåt som Byalurens vetgirige reporter pratade med, rimmade följande när festen kom på tal:

*På den festen behövs ingen tolk
Svenskar och danskar är ett enat folk.*

Johan Rietz

Det var trångt i hamnen denna dag.



FOTO: MAMMAKULAN

Senaste nytt
Det är nu officiellt att Mammakulan också kommer att starta en Vårdcentral i Viken vid årsskiftet.

Mammakulan Barnmorskemottagning och Kulans BVC till byn

Grattis alla blivande föräldrar i Viken! Sedan våren 2019 finns en barnmorskemottagning i vår by. Det är Mammakulan Barnmorskemottagning och Kulans BVC som sedan 1 april finns på Apelvägen 7.

Med satsningen är det numera nära till hands att söka stöd inom preventivmedelsrådgivning, cellprov, graviditetsövervakning, klimakterierådgivning och sexualrådgivning. Dessutom erbjuds barnhälsovård för att främja barnets hälsa, trygghet och utveckling.

Barnhälsovårdsprogrammet omfattar alla barn. BVC-besöken är från det att barnet är nyfött fram till start av förskoleklass.

Välkommen till oss

– För oss är det viktigt att göra skillnad vid varje möte och att hela tiden göra det lilla extra för våra patienter. Vi arbetar med stark teamkänsla, både bland kollegor och tillsammans med patienten.

Vi har hög tillgänglighet och vår ambition är att växa allt mer inom vårt kompetensområde och på sikt starta en läkarmottagning, säger Ida Knutsson som är verksamhetschef.

Olof Engvall



JULSTÄMNING PÅ VIKENS LANTMÄN

Julgransförsäljning från torsdagen 28 nov.

Kungsgran, blågran, vanlig gran, kransar och ris

Vi har, som alltid, alla tillbehören till granen! Djuren kommer som vanligt på besök till julsmytningen den 8 december! Öppet 12.00-16.00 denna dag.



Vikens Lantmän

Tel. 042-236110 • Karlsfältsvägen 3 • www.vikenslantman.se

Sätt guldkant på tillvaron HAMNHOTELLET



Sedan påsken 2019 drivs Hamnkrogen i Viken i ny regi av Martin Henrysson. Martin har tidigare verkat på bland annat Hotell Skansen i Båstad.

Förutom delvis nytt koncept för restaurangen var Martins första initiativ att totalrenovera de rum/lägenheter som sedan tidigare har tillhört restaurangens verksamhet. Byaluren har gjort ett besök.

Vi träffar då Martin och han visar oss runt i de nya lokalerna och rummen. Idag finns elva stycken bäddar fördelat på två fyrbäddsrum, ett dubbelrum och ett enkelrum. Ett av sovrummen har full havsutsikt från sängen! Alla rummen är totalrenoverade och snyggt inredda. Fyrbäddsrummen var tidigare lägenheter som hyrdes ut korttid. Martin berättar för oss.

– Det första vi gjorde var att ta bort köken i dessa och ersätta dem med ytterligare sovutrymmen. På så sätt fick vi fyra bäddar till. Vi har renoverat badrummen så att de är moderna och fräscha och vi har bytt all inredning.

Det är svärmor och sambo som har ansvarat för renovering och inredning. Det har resulterat i modernt och smakfullt inredda rum i sobra färger.

– Vi ville erbjuda nya fräscha rum för bekvämt och trivsamt boende i Vikens hamn, berättar Martin vidare. Ett boende attraktivt för alla besökare i Viken.



Vi tänkte att det måste det finnas efterfrågan på. Och det gjorde det. Hela juli och augusti var det fullbokat!

– Ja, då blev det lite svettigt. Utöver att restaurangverksamheten var ny blev det en hel del jobb. Med elva bäddar blir det många handdukar och lakan att tvätta varje dag. Men mamma och pappa ryckte in och tvättade och manglade, skrattar Martin. Därutöver hade jag en deltidsanställd som städade.

Under hösten har det varit lugnare men vi har haft bokningar varje vecka och varje helg fram till jul finns det bokningar. Julhelgen är det redan fullbokat.

Vi serverar inte frukost utan där samarbetar vi med konditori Öresund. De boende får ta en kort promenad i vår vackra by för att få sin frukost, berättar Martin.

Mycket kvar att förverkliga

Martin har många fler idéer han vill förverkliga.

En av dem är att omvandla serveringen i fd Snäppet Bättre till konferensanläggning med plats för sexton gäster. Detta planeras vara klart till jul.

– Vi tror att det blir ett bra komplement till vår verksamhet. Men drömmen hade varit att få ytterligare några rum för boende så att vi kunde ta större sällskap för arrangemang med övernattnin, avslutar Martin.

Så håll ögonen öppna på vad som händer i hamnen! Och titta gärna på rummen som finns tillgängliga för bokning på booking.com.

Lotta Strömgren Jönsson

Minns du gamla Wikens Hotell?



1901 köpte Håkan Olsson på Måsagården Wikens hotell. 1913 tog Fredrik Mårtensson över och drev hotellet till 1924. Då kom Nils Peter Jobansson som drev det under hela storbetstiden och fram till 1948. Då fick hotellet återigen en ny ägare, ingenjör Selving från Ängelholm. Senare ägare var källarmästare Lagerström och Nils Atterhall.

Kring 1972-73 renoverades Wikens Värdbus och 1975 tog stockholmarna Tor Hinneryd och och hans bustru över rörelsen. 1977 stängdes hotelldelen och utbjöds till försäljning. 1979 uppbörde rörelsen då den gick med förlust.

Hotellets matsal revs då medan buvudbyggnaden samt ett gammalt vagnsskjul sparades och de nuvarande busen byggdes.

Cg



Det är oss du möter!



Sarah
Enhetschef & sjuksköterska
Läser till barnsjuksköterska



Bettan
Sjuksköterska



Denisa
Allmänspecialist & diabetesläkare



Eva
Allmänspecialist samt demens + psykiatriansvarig



Adam
Allmänspecialist & astma/kol läkare



Bella
Receptionist



Giesela
Sjuksköterska



Isabell
Verksamhetschef



Stort tack för all kärlek vi fått i samband med öppnandet. Vi har gott om tider och mycket plats kvar, välkomna!

Missa inte att vi nu finns digitalt, du kan träffa både läkare och sjuksköterska, skicka in dina frågor utöver våra öppettider och även skicka bilder för granskning. Logga in via hemsidan www.valahalsocenter.se

Håll utkik på hemsidan om vaccination för årsinfluensan – start V47

Öppettider måndag – fredag kl 08.00 – 16.00
Öppen provtagning kl 07.15 – 9:00
Drop-in till sköterska hela dagen.

Välkommen till oss!

Du hittar oss på Markavägen 5, Viken,
042-20 24 70 (I gamla Bäckaskolan vid Tempo)

Vi finns även på Väla! Väla Hälsocenter, Kanongatan 159
samt Väla köpcenter med Väla Hälsa & Vaccin.

www.valahalsocenter.se

Den efterlängttade högtiden

Förr i tiden var julen inte bara en högtid att se fram emot på grund av att den var den enda långa ledigheten man fick på året. Man firade faktiskt även en avslutning på fastan.

I dag har vi ofta vår långa ledighet på sommaren och få är nog bekanta med fasta om det inte rör sig om 5:2 metoden eller någon annan viktfrämjande späkning.

Men fast vi lever under mer gynnsamma förhållanden i dag och tillgången på mat är i det närmaste obegränsad så är det nog väldigt många som ändå både längtar efter och älskar julen och dess mat.

Viken är ett matcentrum

Du behöver inte ens lämna Viken för att få ihop dina drömmars julbord. I det stora urval av restauranger, affärer, lokala matproducenter och caféer skulle du kunna samla hela julens läckerheter genom att bara slå en lov i byn.

Korven från Per i Viken, grönsakerna från Viken-tomater, allehanda varor från UP-Hallen och Tempo, ölen från Viken Bryggeri. Dessutom med hela Öresund utanför dörren där du kan dra upp din sill.

Om du inte har lust att lyfta ett handtag själv är det bara att knata ner i byn och äta ett färdigt julbord på Hamnplan 9 eller Hamnkrogen.

Och – inte minst brödet och sötsakerna från Conditori Öresund. Ingen jul utan deras beundrade, goda pepparkaka.

Vill du baka som ett proffs kan du få ta del av just Conditori Öresunds recept på den älskade platta pepparkakan. Fram med kaveln, förklädet och hjärtformen. Är dom små får man ta två...

Ea Althin Fölsch



Conditori Öresunds Pepparkakor

175g Smör
200g Socker
1,5 dl Gul sirap
1 dl Grädd
0,5 dl Vatten
10g Bikarbonat
5g Malen kanel
5g Malen ingefära
5g Malen nejlikor
650g Bagerivetemjöl

1. Blanda smör, socker och sirap – skrapa ner.
2. Tillsätt kryddorna och bikarbonaten – rör om.
3. Tillsätt vattnet försiktigt under omrörning.
4. Tillsätt mjölet.
5. Tillsätt grädden – rör om – skrapa ner
6. Ta upp degen på en mjölad, ren plåt.
7. Låt stå i kylan över natten.
8. Kavla ut degen och forma dina pepparkakor.
9. Baka i 180 grader i ca 10 minuter.



CONDITORI ÖRESUND.

Regi: Emil Söderlind 29 år & Marie Jansson 29 år. Har drivit konditoriet i sju och ett halvt år. Bor i Ingelstråde.

Matfilosofi: Bra råvaror, närproducerat.

Bästa med Julens mat: Gott, mycket att välja på.

Klavar jag mig aldrig själv utan på Julbordet: Köttbullar, sötsakerna.

Borta eller hemma? Hemma.



Emil och Marie från reportaget 2013 när de firade ett år med Conditori Öresund.



Mölletomten kommer i år också!

Julen närmar sig med stormsteg. Andra helgen i december är det dags för Vikens julmarknader.

Först ut är **Paul Jöniska gården** som håller sin traditionsrika julmarknad lördagen den 7 december mellan kl 13 och 15.

Här kan du köpa hembakt, sylter, sillinläggningar, julkransar och handarbeten. Kanske vinner du något på lotteriet. Eller låter dig värmas av en glögg.

Julstämning i Viken. Den 7-8 december är det dags igen.



På söndagen den 8 december är det **julskyltning i gamla Viken** mellan kl 14 och 17.

Längs Bygatan och vid Sophiamöllan finns det marknadsstånd, och andra aktiviteter.

Givetvis kommer Mölletomten!

Bakom arrangemanget står Vikens Kultur- och Byaförening, Sophiamöllan och Vikens Företagarförening.

Kl 17 är det **julkonsert i Vikens kyrka** med musik ur Händels Messias.



Det finns saker jag varken kan eller vill hålla på med. Då ringer jag FemtioFemPlus 042-611 50 50

Vi på FemtioFemPlus hjälper dig gärna med hushållsna tjänster
Städning ▫ flyttstädning ▫ fönsterputs ▫ inköp
målning ▫ tapetsering ▫ snickeriarbete...och mycket mer



FemtioFemPlus Kullabygden Tel 042-611 50 50
E-post: kajsa@femtiofem.se
www.femtiofem.se



Vikenparken är en 9 ha stor park som växer fram i östra Viken. Visionen är att skapa en park som blir en naturlig mötesplats för Vikenborna och fungerar som ett alternativ till havet och stranden. Parken är utformad med olika karaktärer och funktioner för att kunna tilltala så många människor som möjligt. Arbetet är uppdelat i etapper och påbörjades under år 2016. Parken kommer under lång tid att växa fram och ändra utseende med tiden. Anlagda delar 2019: Lekplatsen, Dammen, Häslet, Stengärdet, Bokskogen, Hundhägnen, Sumpskogen. Med hjälp av pilarna t.v. försöker Byaluren skapa en översikt.



HITTA I DEN NYA PARKEN



I västra delen av parken finns en naturlekplats med bland annat gungor, hinderbana och linbana. Det finns även ett vindskydd, graffitivägg och intill lekplatsen ligger en mindre fotbollsplan där du kan utmana grannen i en match. Vegetationen kring lekplatsen är vald för att främja lek. Till exempel är hägg, sälg och hassel planterat. Vid fotbollsplanen har en häck planterats med småbladig syren för att skärma av mot bebyggelsen. Lekplatsen är utformad efter önskemål som barn har lämnat i samband med dialogarbete.



VÅRT NYA ELAVTAL MED DALAKRAFT

En av de stora fördelarna och den enda direkt ekonomiska fördelen med ett medlemskap i VKB, är att teckna sig för de elavtal som föreningen skapar ramavtal för.

Men, psst! – Det finns många andra fördelar med ett medlemskap i VKB. Tex. denna tidning som samtliga hushåll i Viken får gratis och som är toppen av isberget, som visar vad föreningen arbetar och står för: En stark sammanhållning i byn, där föreningen arbetar för trivsel, kultur, trygghet och utveckling.

Stöder du vår förening, gör du det utan kostnad, genom de rabatter du får genom elavtalet.

Ändrad elmarknad

Det kommande elavtalet har varit av ett annat slag än tidigare. Elmarknaden har ändrat sig väsentligt, t ex är nu energiskatterna de största delen av elpriset per Kilowatt – 58 procent inklusive moms.

Under 2017 – 2019 ökade skatten med mer än en tusenlapp per år för ett genomsnittligt villahushåll.

Dagens skattepålager och subventioner verkar styras av vad riksdagen för tillfället gillar. Därför fungerar inte marknadskrafterna som det ursprungligen var tänkt, vilket missgynnar både konsument och producent på elmarknaden.

Upphandling

För att skapa tyngd bakom vår upphandling, gick VKB samman med flera andra byaföreningar, samt med LRF bönderna i Kullabygden. Ett mycket bra samarbete, som i framtiden kan vara Viken till nytta i andra sammanhang. T ex i utvecklingsfrågor som kräver stort engagemang och expertis.

Dalakraft

Det har varit en lång period för att hitta rätt elleverantör att teckna det nya elabonnemanget med och vår nya leverantör blev till slut Dalakraft. De är inga nykomlingar på marknaden. LRF bönderna och andra byaföreningar i Kullabygden har haft ett mycket gott samarbete med Dalakraft under de gångna tio åren.

Tiden för att teckna avtal inföll olyckligt

Avtalet inleddes först med en hetsig period i vår, där vi bevakade lägsta pris för året. Därefter följde en komprimerad teckningskampanj i början av sommaren för medlemmarna. Många hann inte, då teckningstiden inföll olyckligt under semesterperioden. Därför fick dörren vara öppen hos Dalakraft hela hösten. Men den 15 november var de tvungna att säga stopp för de abonnenter som önskade byta till

årsskiftet. Det gick helt enkelt inte att hinna registrera de nya abonnenterna, samtidigt som Dalakraft också tar på sig att säga upp VKB medlemmens gamla avtal. Ibland avtal med väldigt olika uppsägningstider.

Vill du teckna elavtal med Dalakraft efter den 15 november, sker det med hänsyn till de elavtal man redan har och de uppsägningstider som följer med det abonnemanget.

Information och villkor

Till dig som tecknat VKB:s elavtal vill föreningen påminna om att du senast under december ska ha betalat in medlemsavgifterna för 2020 till 2022, det vill säga 600 kronor.

All information om elavtalet finns även på VKB:s webbsida, under medlemsinfo. Se <https://vikensbyaforening.se/elavtal/>

Kjell Näslund
FÖR STYRELSEN I VKB

Konditori
ÖRESUND
Du hittar alla julens godsaker hos oss, välkommen.
Vi har stängt 25/12 till 3/1.

Viken i våra hjärtan



FOTO: KJELL NÄSLUND

Den 10 augusti firades Vikenparkens dag. VKB var på plats och arrangerade tipspromenader för stora och små.

När jag valdes in i styrelsen för Byaföreningen för snart tre år sedan pratades det mycket om ett klistermärke. Ett rätt oansenligt sådant. Runt med gul bakgrund och stiliserade bilder av Sophiamöllan och en segelbåt. Och så texten: Viken i våra hjärtan.

Minnesgodas läsare kommer säkert ihåg det.

Jag blev lite förvånad över vilka känslor den här lilla lappen hade väckt och fortfarande väckte.

Det var rätt fascinerande vad mina nya styrelsekollegor kunde berätta. För det blev rena nostalgitrippen när de satte igång. Ja, de fick nästan något lyriskt i blicken när de framhävde klistermärkets förmåga att skapa kontakt, eller förmedla en bild av världens bästa by.

Någon hade till exempel klistrat det på bilens bakruta. Det hade i sin tur och på olika håll i Sverige lett till oväntade möten med vilt främmande människor som också hade band till Viken. "Är du från Viken?" "Där har jag också bott/varit – där är det verkligen fint." Och så vidare...

Stoltheten var den gemensamma nämnaren.

Viken i våra hjärtan.

Själv måste jag säga att jag inte alls haft något liknande förhållande till just det här klistermärket. Det kan bero på att jag är född i byn och därmed tagit den för givet.

Men vurmen för klistermärket påminde mig återigen om att man aldrig ska ta något för givet.

Och Viken har en stor plats i mitt hjärta. Jag blir också stolt när goda vänner på besök inte nog kan betona hur fint Viken är; läget vid havet, de pittoreska miljöerna med ett slingrande gatunät och gamla hus, en vänlig atmosfär där alla hejar på varandra.

Sommarens många morgonmöten på Lisas brygga har också påmint mig om vilken livskvalitet vi har som har förmånen att bo i Viken. Många upplever där och då att vi – ja, jag citerar – bor på världens vackraste plats.

Förutsättningarna för en byförening är de bästa.

Men bra kan alltid bli bättre.

Och även på de bästa ställen finns utmaningar.

Byaföreningen vill vara det sammanhållande kittet, en traditionsbärare men också en kraft när förändringar står för dörren, när utvecklingen knacker på.

Alla kan dra sitt strå till stacken.

Tack till dig som valt att bli medlem i Byaföreningen. Du som ännu inte är medlem kan fråga och med 1 december betala in för ett medlemskap för 2020.

Men lika viktigt: du kan göra en aktiv insats genom att kandidera till en plats i styrelsen eller på annat sätt vara med och aktivt arbeta vid olika evenemang.

Inför årsmötet i mars 2020 arbetar valberedningen nu för att hitta ledamöter till de platser i styrelsen som kommer att bli vakanta.

En av dem är min.

Jag har av olika skäl bestämt mig för att inte ställa upp för omval nästa år.

Men jag hoppas att du som läser det här kan tänka dig att liksom jag sitta några år i byaföreningens styrelse.

Det är ett sätt att ha Viken i sitt hjärta.

Lotta Hördin



VIKENS KULTUR- OCH BYAFÖRENING
Box 108, 263 03 VIKEN. BG: 5705-4108
E-MAIL: INFO@VIKENSBYAFORENING.SE
ORGNR: 843002-3369

ORDFÖRANDE: Lotta Hördin
Signes Guda 10, 070 7236196

VICE ORDFÖRANDE: Fredrik Hallgärde
Trädgårdsgatan 13, 070 8639890

SEKRETERARE: Kristina Hagman
Skepparegatan 36, 070 2509151

KASSÖR: Gert van Doormalen
Svanebäcksv. 23E, 070 8678747

LEDAMÖTER: Per Eriksson
Ringvägen 64, 070 6457261

Gun-Britt Jönsson
Pilvägen 1, 070 8462274

Lars Niwong
Skånegränd 9, 070 6077403

Kjell Näslund
Bovetevägen 23, 070 4965007

Thomas Uziel
Strandrågsvägen 16, 070 5707999

SUPPLEANTER: Lisbeth Ryberg
Bäckavägen 16, 070 3690183

Elisabeth Schönbeck
Höganäsvägen 58b, 073 9959198

ADJUNGERADE

SOPHAMÖLLAN: Malte Wennerström
Karlsfältsv. 76-16, 070 3771738

SJÖFARTSMUSEET: Lars Reuter
Banckagatan 16, 0706 313715

PAUL JÖNSKA GÅRDEN: Ann-Britt Strufve
Aldermansvägen 26, 0739 808866

BYALUREN: Olof Engvall
Kalvyckevägen 3, 073 6612043

BADHYTTOR/BRYGGOR: Kay Winqvist
Strandlyckev. 33, 076 0875907

HEMSIDA: www.vikensbyaforening.se



FOTO: OLOF ENGVALL

Den ursprungliga Byaluren blåses i bland stejlarna av Jan Pettersson.

Så här enkelt blir du medlem i VKB

Medlemsavgiften är 200 kr per år och hushåll.

Du kan betala genom att swisha 200 kronor till 123 051 91 99 eller via bankgiro 5705-4108.

Du måste ange namn, adress och mejladress.

Du som anslutit dig till VKB:s elavtal med Dalakraft 2020–2022 ska senast den 31/12-2019 ha betalt in medlemsavgift för tre år, det vill säga 600 kronor.