

Hej alla glada vikenbor som idag samlats för att fira Sveriges nationaldag.

Jag heter Christer Johansson och skall idag hålla ett tal kring temat nationaldagar!

I mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat och bott utomlands och då varit med och firat nationaldagar framför allt i Frankrike och Japan.

Det är många år sedan jag var hemma i Sverige den 6 juni. Sedan årsskiftet har vi lämnat Frankrike och nu bor vi bara i viken.

Detta betyder inte att jag missat den 6 juni bara för att jag bott i ett annat land. Tvärtom vill jag nog säga så betyder den 6 juni mer för alla svenskar som bor i ett annat land och i en annan kultur än kanske var gemene man upplever här hemma.

De 6 juni firande jag varit med om i Frankrike handlar om att samlas till lunch tillsammans med goda vänner och här äter massor av svensk specialiteter inköpta på Ikea och det enda konstiga är att vi dricker rosé vin istället för snaps och öl till sillen. Ibland så bjuder man in andra skandinaviska vänner så det får lyssna på våra tal och svenska visor.

De flesta visor man sjunger i Norge är de mest kända svenska (Taube) och norrmännen tror ofta på fullt allvar att de är norska så det blir en härlig konversation kring ursprunget kan jag lova. Den är norsk skriker norrmännen i ren förtvivlan när vi rätter dem och säger nej den är svensk!

Ikea är fantastiska med sina matbutiker i sina möbelvaruhus runt om i världen. Ikea exporterar mer svensk mat än något annat företag och deras lunch restauranger är idag näst största restaurang kedjan i världen efter McDonald.

Ikea är otroliga på att föra ut våra svenska traditioner och göra dem kända över hela världen. Till och med fransmännen har fått lära sig äta sill och suga och tugga på våra kräftor.

På de flesta ställe runt om i Sverige så firas vår nationaldag mer eller mindre.

Var är det vi firar?

Sverige i första hand, avgörande händelser och skeende, befrielse enighet och så självklart vårt kulturarv och våra värden!!

Den 6 juni 1523 så blev Sverige ett självständigt land och det var Gustav Wasa som blev vår första kung!

Den 6 juni 1809 skrev det en ny regeringsform. Den handlade om våra fri och rättigheter och att vi fick yttrandefrihet! Sedan gick vi från kungastyre till att styras av Sveriges riksdag.

Fram till den 6 juni 1983 firade vi flaggans dag i Sverige men från den 6 juni 1983 firande vi också Sveriges första nationaldag.

Den 6 juni 1996 fick vi allmän salut dag.

Slutligen den 6 juni 2005 så blev det också helgdag.

Många av oss firar kanske inte denna dag som man gör tex i Norge. I hela Norge är det fest.

Var beror detta på undrar man kanske?

Många tänker nog tillbaka till Nazityskland och ockupation av Norge som en orsak att man firar så mangrant i Norge.

Men i Danmark tar man det stilla och roligt den 5 juni som är Danmarks nationaldag.

De var ju också ockuperade av Nazityskland.

Norges firande handlar faktiskt om en lång dansk ockupation eller bättre dansk styre som pågick i 400 år.

17 Maj i Eidsvoll 1817 fick Norges sin första egna konstitution och 17 maj 1905 blev Norge ett självständigt land.

Det är detta man firar i Norge med att man går man ur huse och klär sig i sina lokala nationaldräkter och spelar och sjunger och viftar med sin vackra flagga.

En folkfest som slår det mesta.

Kanske är det bara i Frankrike som man har något jämförbart.

Den franska nationaldagen är det mest kända i världen och många kan t o m sjunga med i nationalsången som heter La Marseillaise.

I Frankrike firar man stormningen av Bastiljen den 14 juli 1789 som var startskottet på den franska revolutionen. I år är det 225 år sedan.

Tanken var först att stormningen skulle ses som en demokratis aktion men det slutade i ett blodbad där kungen och drottningen och många adelsmän blev dödade.

Idag firas 14 juli med stora parader i Paris med tal av presidenten och dans och stora uppträdande. Stort fyrverkeri har man vid Eiffeltornet.

På Rivieran så avslutas dagen med ett halvtimmes stort fyrverkeri som varje stad med självaktning ansvarar för.

I början av 90 talet så skulle vår familj fira nyår i vårt hus i Frankrike. Nyår firar vi med raketer. Hela takboxen var full med raketer från Sverige.

På nyårsslaget sköt barnen och jag iväg alla raketer och vi fick spontana applåder av våra grannar. Nästa dag fick jag besked att det var absolut förbjudet att skjuta upp raketer. Det sköter brandkåren i Frankrike!!

Många svenskar som bor på Rivieran fira ofta tillsammans. För 36 år sedan startade Riviera klubben i Nice en tradition med att arrangera en båt tur ut till den lilla ön Ile Saint Honorat som ligger utanför Cannes och i år så håller vår svenska Paris ambassadör Veronica Wand Danielsson tal och sedan äter man lunch på la Tonelle i vanlig ordning

I Japan har jag också "firat" nationaldag som är den 11 februari. Här firar man kejsare Jimmu som levde på 660 talet före Kristus.

Det är 2600 år sedan!

Dagens japanska kejsarfamilj är släkt i direkt led ner till kejsare Jimmu.

Fram till 1945 firades nationaldagen stort i Japan. Efter krigsslutet den 2 september 1945 förbjöds firandet.

Det gick till 1966 innan Japan åter fick åter sin nationaldag. Idag är det tal av premiärministern och man hissar Japans flagga sedan händer inte mycket mera.

Dagen är röd eller vad vi säger på engelska bank Holiday (helgdag) och japanerna är lediga. Ofta så lagar man sin egen sushi och umgås med sin egna familj och går inte gärna ut.

Man skäms över sin historia.

I Japan har man fler än 20 bank Holiday dagar. Dessa dagar glömmar man bort när man beklagar sig att man bara har två veckor semester per år!!

Den 6 augusti 1945 fälldes den första atombomben över Hiroshima och den 9 över Nagasaki. President Truman som tillsattes i april 1945 gav ordern. Förödelsen blev enorm. Bara i Hiroshima dog 225 000 barn kvinnor och åldringar första dygnet. Alltså inga stridande krafter.

I USA och New York har det varit stora manifestationer under hela maj månad där överlevande från atombomberna vittnat om det fruktansvärda.

Ni som såg Skavlan i tv rutan i höstas kanske kommer ihåg programmet där Setsuko Thurlow berättade om händelsen som hon överlevde som 13 åring. Hela livet har hon manifesterat om att det aldrig få hända igen. Mitt stall tips på nästa Nobels fredspristagare kommer bli fru Thurlow!!

På minnes sten i Hiroshima står det ” vila i frid-misstaget kommer inte att upprepas.

Manifestationer heter "hee ba coo sha" som betyder överlevare ägde rum i New York mellan den 1 maj t o m den 17 maj.

Ordförande för ”hee ba coo sha” Stories Organisation är president Truman sonson Clifton Truman Daniel!

Tillbaka till Viken och vår samlingsplats här på hamnplanen. Under nästa år så kommer kommunen bygga om hamnplanen här i viken. Samtliga Viken föreningar och grannarna runt hamnen har fått säga sitt och vi tror alla det kommer bli mycket bra lösningar på att göra hamnen till vår naturliga samlingsplats.

Vår stora utmaning blir nu att fylla hamnen med innehåll. Alla vikenbor måste dra sitt stå till stacken. Här har vi chansen att ta vara på vårt arv, tradition och ges möjlighet att ses och samtala om lokala och nationella frågor.

Bastun ni ser där borta är en sådan samlingspunkt där man lyckats föra samman både gammal och ung män och kvinnor i en härlig mix. Samma härliga mix hoppas jag vi kan få på alla våra kommande och framtida aktivitet här på hamnplanen oavsett om det handlar om segling eller Vikenfesten!

Det är väl något vi också kan hurra för denna dag!

Därmed vill jag utbringa ett fyrfaldigt leve för Sverige i allmänhet och viken och dess invånare i synnerhet.

De leve.....hurra hurra hurra hurra!